

# Gårdsbydagen

20 augusti 2006 på Villa Vik

Temat i år är: "Året var 1906" – 100 år sedan Christina Nilsson köpte Villa Vik i Sandsbro.

Alla är dessutom välkomna att ta med något som är cirka 100 år gammalt till utställningen – kläder, redskap, bilder och annat. Eller ring Sven Schill 610 19, Börje Svensson 652 90. Kom gärna i sekelskiftskläder om du har lust.

På programmet:

- Virda spelmän
- Visning av Villa Vik och dess omgivning
- Utställning av "100-års-föremål"
- Gudstjänst
- Börje har igång grillen

Se vidare på [www.gardsby.se](http://www.gardsby.se)

Gårdsby sockenråd hälsar alla välkomna! Fri entré!

## KVINNORNA | VILLA VIK

### PREMIÄR

**fredag 21 juli kl 18:30**

Söndag 23 juli kl 16.00  
Onsdag 26 juli kl 18.30  
Torsdag 27 juli kl 18.30  
Fredag 28 juli kl 18.30  
Söndag 30 juli kl 16.00

Tisdag 1 augusti kl 18.30  
Onsdag 2 augusti kl 18.30  
Torsdag 3 augusti kl 18.30  
Fredag 4 augusti kl 18.30  
Söndag 6 augusti kl 16.00

**FÖRESTÄLLNINGEN** är cirka 2 tim och 30 min inkl paus. Spelplatsen är Villa Vik i Sandsbro längs väg 23 vid Växjös norra utfart. Adress Lenhovdäven 74

### BILJETTER

Bokning hos BiljettCentrum i Växjö Konserthus  
Tfn 0470-41600 vardagar kl 10-12 och 14-16  
Kassan öppen vardagar 12-18 och lördag 10-14  
Biljettpris vuxna 195 kr, skolungdom 135 kr.  
Serviceavgift ingår

# Evenemangs kalendern

**16 Juni 19:00**

### Pub Smedjan i Gårdsby - juniträffen

Välkomna till mer mys och musik i puben i gamla Smedjan i Gårdsby. Enkel förtäring, dart, hästskokastning, musik m m.  
Arrangör: Gårdsby sockenråd

**30 Juni 19:00**

### Musik i Gårdsby

Massor av musik och god mat - välkomna till temakvällen med evergreens på Toftastrand.  
Kontakt /tel.: Schill 610 19. Arrangör: Gårdsby sockenråd och Toftastrand

**28 Juli 19:00**

### Sommarpub i Smedjan i Gårdsby

Högsommarvärme och kalla drycker, trevlig samvaro, hästskokastning och musik.  
Arrangör: Gårdsby sockenråd. Tel 610 19

**6 Augusti 09:00**

### Slätter på ängen på Tussudden (SNF)

Välkomna att göra en insats för ängsnaturen i Växjö! SNF bjuder på gröt och kaffe runt lägerelden.  
Info: Uno Pettersson, 751734

**18 Augusti 19:00**

### Pub Smedjan i Gårdsby

Kom med på sista puben för i år i Smedjan i Gårdsby. Med massor av god musik med Hubert S med vänner.  
Arrangör: Gårdsby sockenråd. Info: 610 19

**20 Augusti 13:00**

### GÅRDSBY-DAGEN 2006

Välkomna till vår egen Gårdsbydag 20 augusti! Temat i år är "Året var 1906", dvs vi låter Christina Nilssons flyttning till Gårdsby-Sandsbro inspirera våra arrangemang. **Se mer på [www.gardsby.se](http://www.gardsby.se).**

Arrangör: Gårdsby sockenråd, LRF, m fl föreningar

**26 Augusti 18:00**

### Musik i Gårdsby kyrka

Musikandakt med den kända sångkvintetten Missljud och Gårdsbykören i Gårdsby kyrka. Alla välkomna.  
Arrangör: Gårdsby församling.

**Söndagen den 27 augusti**

Vi träffas i Sporryd kl 16.00 för att slå, räfsa och göra snyggt. Sedan åter vi vår medhavda fika och ev. kokar Birgitta gröt.  
"VI" är miljö- och naturgruppen.  
Ni är välkomna att vara med i gänget! Bara kom och vill ni fråga om något ring 610 19 Ulla-Britt och Sven Schill så berättar vi mer.

# Från Helgaryd skola till Smedjan i Gårdsby - Sven Schill berättar Del 1

Text och foto: Sven Schill

**Trumslagaren och "lokal-aktivisten" Sven Schill i Helgaryd kommer här med början på en liten serie under året om sina många år som musiker, däribland som trummis i Ingmar Nordströms orkester. Håll tillgodo!**

## 1953

Så länge jag kan minnas har jag tyckt om musik. På den tiden fanns det ingen TV och bara ett radioprogram. Varje lördagskväll sändes grammofonmusik mellan kl. 18.00 och 19.00. Då satt jag med ett par egenhändigt tillverkade trumstockar och spelade (slog) på våra köksstolar. Efter veckor av omild behandling såg stolsitsarna ut som en mindre vedhög. Folk som satte sig flög upp i taket med ett ylande som kunde väcka döda råttor.

Nu hade jag en mycket förstående mor. Hon tog Ramkvillabussen till Växjö, uppsökte Hagströms Musik där jag fick välja ut en begagnad virveltrumma till ett pris av 50 kronor. Trumman slogs in i fint julpapper, ty den skulle bli min julklapp det året. På den tiden fick barnen en julklapp vardera, men inte kunde jag vänta till jul! Någon gång i början av november öppnades paketet, det var söndag och dans i Helgaryd skola. I denna lokal (som ägdes av Studiecirkeln Whit Ljung) spelade ungdomarna teater och dansade varannan söndagskväll på vinterhalvåret. Jag fick låna mors kökspall som jag lade trumman på och cyklade två kilometer till Helgaryd skola. Där fanns också Bengt Andersson med dragspel och Siwert Wikström med klarinett, två killar som jag spelade tillsammans med i många år. Siwert blev så småningom och är fortfarande ledare för Växjö Big Band. Det var så det började, året var 1953.

## 1954 -1959

Våren -54 fick jag vetskap om att det fanns trummor i Herrgården i Södra Åreda. Jag cyklade dit och fann ett trumbatteri (bastrumma, virveltrumma, cymbaler och tempelblock). Hela rubbet köptes för 50 kronor.

När jag på söndagen satte mig att spela så var det första gången jag upplevde en nästan himmelsk känsla- underbart!!

Så gick tiden, och Bengt, Siwert och jag började lira på logdanser, SLU-möten, bygdegårdsdanser, kalas osv. Vi var bara 15-16 år så vi hade varken bil eller körkort, men vi tog Laggahemmets taxi, och packade in oss och våra instrument. Sedan fyllde vi på med traktens ungdomar som vi delade resekostnaden med, så blev alla nöjda och glada.

Hösten -55 flyttade jag till Växjö. Där bodde redan Bengt i en tillbyggd vedbod som låg där Växjös badhus ligger nu. Vi hade turen att träffa en dansk kille, Carl-Werner Larsen, som var trumpetare, men vi behövde en basist också. På torsdagen köpte Carl-Werner en kontrabas och på fredagen repeterade vi i "vedboden". På lördagen åkte vi ut och spelade. Så var Bengts Trio slut och Carl-Werners kvartett bildad. (Carl-Werner hade bil). Snabba ryck i musikens värld...



*Bengts Kvartett 1956: från vänster: jag, Bengt, Siwert och Carl-Werner.*

**Norrgårda**  
**TEATERAFTON I BYGDEGÅRDEN**  
**söndagen den 30 januari kl. 19.30.**  
Grimslövsamatörerna uppför teatern "MARKNADSAFTON",  
därefter dans till BENGTS TRIO.  
Välkomna. **Gårdsby SLU.**

*En av de första annonserna för trion.*



*Carl-Werners kvartett. Från höger: jag, Carl-Werner, Bengt och Gunnar Svensson.*

Kvartetten blev kvintett, vibrafonisten Jan Lindblad började, Siwert slutade och andra musiker fyllde på. Den här tiden var kul, man var ung, man hade ett vanligt jobb (varubud, lagerbiträde, skogsarbetare, snickare, kontorist m.m.), musiken hade man som hobby. Livet var SKÖÖNT

Sommaren -58 bildades CITY-kvartetten. Dragspel, klarinett, bas och trummor. Bengt och jag fick hjälp av Gunnar Svensson, klarinett och Göran Strömgren, bas. Vad vi spelade för sorts musik? Jo, svingmusik som innehöll schlagers, gamla jazzlåtar, evergreens plus lite gammaldans. I slutet av 50-talet kom rocken till Sverige och då förändrades dansmusiken, men det återkommer jag till senare. Hur var danspubliken?

Folk dansade foxtrot och höll om varandra. Det skulle vara tre damernas och tre artigheternas plus sista dans. Detta skulle vi

musiker tala om klart och tydligt annars...! Fylla och slagsmål? Det dracks sprit med "späe", sällan öl och vin, men det var ovanligt att det ledde till stora slagsmål. Nu leder det oftast till grov misshandel.

Våren -59 ryckte jag in i "lumpen" och där kom jag i kontakt med militärmusikern Janne Zaar som hade ett åttamannaband. Trumslagaren i bandet skulle flytta till Stockholm och jag fick provspela - enda gången jag provspelat. Jag fick jobbet och skrev ett två-års kontrakt - enda musikkontrakt jag har skrivit. Under den här tiden lärde jag känna en annan militärmusiker, Ingmar Nordström, men om detta ska jag berätta om i nästa nummer av denna tidning.

Hej så länge



*Janne Zaars orkester 1959.*

*Om Ni vill skriva om någonting i denna tidning, kan Ni kontakta någon av följande byombud.*

*Toni Sjö, Tofta tfn 656 10*

*Marie Sjöqvist Stojby tfn 77 50 25*

*Bertil Sandberg Gårdsby tfn 612 55*

*Bo Gunnarsson, Norra Åreda tfn 611 77*

*Jörgen Moding, Tveta tfn 610 61*

*Ingvar Jonsson Vikensved och Toftahöjden tfn 650 70*

*Birgitta Sörensson Gasslanda tfn 611 17*

*Christer Jonasson Lancastervägen tfn 656 72*

*Mats Olsson SAIK:s kansli tfn 615 95*

# Engagemang med resultat

Text: Frida Kongstad

Foto: Frida Kongstad och Emilia Hjelmberg

De flesta har nog inte undgått att ett nytt äldreboende slagit upp dörrarna på Prästmarken II i Sandsbro. Vägen dit är det däremot kanske inte alla som känner till, men faktum är att de äldre i Gårdsby och Sandsbro hade fått fortsätta att flytta bort från hemtrakten på ålderns höst ett bra tag till om det inte varit för ett antal engagerade människor som arbetat för att äldreboendet skulle bli av i hela sexton år. Doris Wall och Artur Klasson är två av dem.

Det hela började på ett lite tippat sätt, nämligen genom en kurs i socialpsykologi som Doris Wall, Sandsbro sedan -89, läste vid Växjö universitet (dåvarande högskola). En del i kursen bestod av att man i ett dolt experiment som privatperson skulle undersöka om det gick att föra ett ärende själv i kommunen. Doris skickade in ett förslag om äldreboende till kommunstyrelsen.

- Det är någonting som slagit mig, att hela Sandsbro är så mysigt! Varför ska äldre flytta långt bort när de inte orkar med att sköta huset längre, det borde ju finnas ett äldreboende i Sandsbro! Då kan äldre sälja sina hus när de inte längre orkar sköta dem utan att behöva flytta långväga, vilket också gör att yngre lättare kan få tag på boende. Dessutom är det svårt för äldre att hälsa på sina gamla kompisar när man måste åka långt för att komma dit.

De här tankarna var startskottet, och det visade sig att fler var intresserade av samma sak. En mindre grupp började träffas och resonera om frågan. Man talade med distriktsköterskan, hemtjänst, Röda Korset och kyrkan, och snart - detta var 1991 - bildades Gårdsby Boservice Intresseförening med ett tjugotal engagerade. Sedan följde en lång process av att hitta och diskutera tomtförslag.

## Många turer innan första spadtaget

Många förslag diskuterades vid Boservices 91 protokollförda sammanträden med styrelse och föreningsmöten - ofta tillsammans med representanter från Omsorgsnämnden och Vidingehem - innan föreningen med stöd av kommunens stadsarkitekt och



Artur Klasson med ett av alla urklipp om äldreboendet.

planeringschef lyckades övertyga kommunen att bygga i kvarteret Säckpipan. Vårdboendet har nu fått namnet Toftagården och har 36 platser. I området bygger Vidingehem även 38 hyreslägenheter, varav 18 står inflyttningsklara den 1 juni och återstående blir klara i januari 2007.

Doris och Artur är mycket nöjda med den trygghet och service området erbjuder, även för dem som inte på själva vårdboendet utan också i hyreslägenheterna.

- Ofta kanske den ena i en familj blir sämre och behöver ett vårdboende. Då kan maken eller maken hyra en lägenhet precis i närheten och bägge kan äta i äldreboendets servering, säger Artur.

Trots att det varit många turer genom åren upplever Doris ändå det som att kommunen hela tiden lyssnat och att man varit samarbetsvillig.

- Oh ja! Man har kommit med nya förslag om tomter, ett tag diskuterade vi till exempel att bygga mellan Sandsbro skola och Toftasjövägen. Det verkade bra

eftersom seniorerna då kunde gå och äta i skolans matsal. Nu blev äldreboendet så stort att det kommer finnas en matsal för de äldre i anslutning till vårdboendet. Och så kommer hemtjänsten stationeras där med sköterskor.

Den 3 maj 2005 togs det första spadtaget i det nya bygget, och de första vårdtagarna flyttade in redan ett år senare, i maj 2006.

## Föreningen finns kvar

Idag har föreningen 45 medlemmar och planerar att fortsätta sin verksamhet, då tanken är att äldreboendet ska ha en viss självförvaltning. Man ska hjälpas åt med rabatter och gräsmattor, och även ställa upp med att möblera de gemensamma utrymmena. Finns det bara bokhyllor till exempel, är man villiga att fylla dem med egna böcker så att äldreboendet kan få ett mindre gemensamt bibliotek.

Doris understryker hur viktigt det är att man inte bara blir sittande som äldre, och hade gärna önskat fler gemensamma lokaler i äldreboendet, kanske en vävstuga



och en snickarbänk. I dagsläget finns det inga sådana lokaler på äldreboendet.

- Det är sorgligt att det är så dyrt att bygga, när de får pruta på sådana saker som kan höja livskvaliteten för att få ner priset.

Just nu är man ändå väldigt glada över att det till slut blev ett vårdboende i Sandsbro, öppet både för traktens invånare och äldre människor från andra orter. Trots att processen var lång så har man hela tiden varit vid gott mod.

- Ja, det dolda experimentet lyckades tillslut även om det tog hemskt många år, säger Doris.

- Men ger man sig inte och får med sig andra som också tror, så går det!

*Är du intresserad av seniorboendet?*

*Välkommen som medlem i Gårdsby Boservice intresseförening!*

*Hör av dig till någon i styrelsen;*

*Artur Klasson  
650 79*

*Mogens Barsöe  
77 5075*

*Doris Wall  
650 37*

*Anita Magnusson  
616 24*

*Lennart Holm  
651 63*



*Ni som vill fiska i sjön Innaren kan lösa fiskekort hos följande:*

ICA Supermarket Rottne  
G&B Rottne  
OK Q8 Rottne  
Gustavssons Rastställen Norra Åreda  
Magnus Sörensson Gasslanda  
Bengt Gunnarsson Kråkenäs  
Tomas Gustavsson Brättatorp

---

---

# Norrländskt tunnbröd

*i Stojby*



Text: Eva Arnquist.  
Foto: Poul Kongstad

**Vår bagarstuga med en riktig stenugn är snart klar!**

Vi kommer att baka äkta norrländskt hårt tunnbröd och mjuk-kakor ("typ polarbröd") från början av sommaren i Stojby. Ugnen tänds i slutet av maj, och därefter räknar vi med en viss inkörningstid.

Vi kommer att baka tunnbröd på gammalt traditionsenligt vis med vedeldning och enbart hantverk med ett recept från Västerbotten.

Välkomna på besök! Vid intresse: ring 0738 436 273, Eva och Thure.

*Eva vid bakugnen där snart norrländskt bröd bakas.*

---

---

---

---

## På jakt efter jätteträd

Hembygdsföreningen planerar under hösten/vintern en inventering av de jätteträd som finns i socknen. Detta kan bli en del av vårt bidrag till Linnéjubileet. Växjöstad har gjort en sådan men ingen av socknarna runt omkring. Jätteträden har en ansenlig ålder och mycket höga naturvärden. En månghundraårig ek kan ha bort mot ettusen arter knutna till sig och har ofta en intressant historia kring sig.

Så vad är då ett jätteträd?

De träd du skall söka efter ska ha en stamdiameter i brösthöjd på minst en meter. Minns du matematiken så innebär det att en meters diameter = 3.14 m i omkrets.



Troligtvis finner du knappast något barrträd, men med all säkerhet ek, bok, alm, lind och kastanj. Ange plats, antingen genom verbal beskrivning eller med koordinater. Glöm inte att ta med alla de historier som ofta är förknippade till jätteträden - förmodligen inte alltid så sanna, men kanske desto mera spännande... Ta gärna ett foto om du har möjlighet.

Du som är intresserad är välkommen på ett upptaktsmöte under förhösten. Se program som kommer att distribueras eller kontakta undertecknad.

Kjell Gustafsson, 611 65  
Ordförande hembygdsföreningen.