

Gårdsby Sandsbro

Traktens föreningstidning

till alla i Gårdsby-Sandsbro

Nytt blad!

Välkommen till föreningslivets nya gemensamma tidning i Gårdsby-Sandsbro! Den ges ut av Gårdsby sockenråd och Sandsbro AIK i samarbete. Här finns alltså även SAIKs tidning Saiken.

Du hittar också information om halvdussinet andra föreningar i trakten, var och en med sin profil.

Så varför kommer denna tidning hem till dig? Jo, för att föreningarna vill nå oss alla i trakten med info några gånger om året. Men också för att samarbetet mellan föreningarna ökat efter projektet "SamGår" med sockenrådet, SAIK och hembygdsföreningen. Då intresse finns från föreningarna kommer den ut 2-3 gånger per år till alla hushåll i Gårdsby socken med Sandsbro.

Detta nummer

Detta nummer innehåller även programmet för Gårdsby-Sandsbro Kulturveckor 2005 i augusti då det händer något varje dag. Missa inte träffen för nyinflyttade kvällen innan skolan börjar!

Men du finner också mycket annat om trakten i föreningsbladet. Läs om nya skolan, vad som händer vid Yasjön och vad nyinflyttade familjer tycker om trakten. Mer aktuell information hittar på Gårdsby-Sandsbro-portalen www.gardsby.se. SAIKs webb hittar du på www.sandsbroaik.se.

Om du vill vara med i tidningen, eller föreslå förbättringar, kontakta: Poul Kongstad, kassör /webbmaster, 0470-65824, eller Sven Schill, ordförande, 0470-61019. Och vill du veta mer om Gårdsby sockenråd, så se vidare på sidan 4.



Bad- och cykelmöjligheter vid 23:an

**Hur blir det med badplatsen vid Helgasjön i Sandsbro i sommar?
Anna Karlsson, en av projektledarna för vägbygget på 23:an i Sandsbro:**

- Badplatsen kommer inte att stängas av, men det blir lite bökigt att ta sig dit. Det kommer inte att finnas några särskilda parkeringsmöjligheter vid badplatsen, utan man får gå under vägen eller via bygget. Kommunen har dock för avsikt att driva simskola som vanligt.

Fortfarande är det juni 2006 som gäller som slutdatum för vägbygget.

Cykelväg mot Tofta?

Många har undrat över hur det blir med cykelmöjligheter ut mot Tofta, hur ser planeringen ut?

- Det pågår diskussioner mellan Vägverket och Växjö kommun. Målsättningen är att det ska bli en cykelväg, men det går inte att säga när det blir aktuellt, vi har inte löst finansieringen än.



En skola redo för framtiden

När det nya läsåret rullar igång den 23 augusti kan Sandsbro skola välkomna eleverna till nya och härliga lokaler byggda för en ny form av skolverksamhet. Processen med att bygga om skolan började 2003 och i år står allting klart. En egen avdelning för slöjd och bild, specialutformade musiksalar och större bibliotek är guldkornen.

När det stod klart att Sandsbro skola skulle få sin efterlängtdade om- och tillbyggnad fanns fortfarande ingen plan för hur den nya skolan skulle utformas. Lustigt kan man tycka, men häri ligger kanske receptet till de lyckade förändringar som man nu kan skåda på Fyllerydsvägen 29.

Musikprofil

Planen som tillslut blev till verklighet grundades på tankegångar som funnits länge bland blivande lärare,

kommun och stat om hur den nya skolan bör utformas för att passa moderna förhållanden. Samtidigt fick Sandsbro skola möjlighet att utveckla den musikprofil som sedan länge funnits med i undervisningen. Det lokala arkitektkontoret Eken gavs uppdraget efter en tävling där tre olika förslag presenterades.

Ny studio

Rektor Annbritt Petersson kan stolt visa upp rummen som snart kommer fyllas

av instrument, material och teknik och framför allt barn! Ett av rummen kommer att bli en musikstudio.

- Min förhoppning är att vi ska få hit en musikdator för att eleverna ska kunna skriva egen musik, säger Annbritt.

Lite längre bort finns även stora salar som kommer att rymma textil- och träslöjden samt bildundervisningen. Ingenstans kommer det att möbleras med bänkar, bara stolar och stora bord kommer att användas.

Tre enheter

- Förr fanns det idéer om att eleverna skulle äta lunch i klassrummen. Det tyckte jag var en konstig tanke. Inte skulle väl personalen vilja sitta och äta vid skrivbordet, funderar Annbritt.

De nya skolsalarna är anpassade för de tre enheter som delar upp eleverna på skolan. Varje enhet består av barn i alla åldrar, från förskola till år 6, men undervisningen sker med årskurserna åtskilda. Alla lärare kommer fortsättningsvis att ingå i ett arbetslag med ansvar för en enhet på skolan. Tanken är att de blandade miljöerna ska skapa lugnare och trivsammare klimat bland eleverna och att personalen har möjlighet att följa barnen upp i åldrarna.

Även utanför väggarna kommer förändringar att ske. Under sommaren kommer de gamla barackerna att rivras och gården kommer att förnyas. Nya lekredskap, en pulkabacke, ett litet trädgårdsland och bänkar under träden för att kunna ha samlingar utomhus är några av de nyheter som hälsar eleverna välkomna tillbaka när skolan börjar igen efter sommarlovet. Den officiella invigningen av den nya skolan äger rum den 8 september klockan 10.00.

Sara Reinholtz

Traktens föreningstidning Gårdsby-Sandsbro ges ut av Gårdsby sockenråd i nordöstra Växjö.

Bidrag till nästa nummer är välkomna till epost@gardsby.se.

Varje förening svarar själv för sina texter om ej annat anges.

Sockenrådet svarar för övrig redaktionell text.

Redaktör: Frida Kongstad, frida@grrltech.nu.

Ansvarig utgivare: Poul Kongstad.

Utgivare: Gårdsby sockenråd, epost@gardsby.se www.gardsby.se.

Org.nr: 829502-5046. Årgång 1. Växjö 2005.



Nybyggare på Minnesota...

Från en lägenhet centralt i stan till ett hus i nybyggarområdet Prästmarken. För Carina Brandstedt och Conny Holub var det lätt att välja Sandsbro.

- Vi ville ha en liten trädgård, säger Conny. En liten trädgård blev det. Och nytt hus, och nytt postnummer. För knappt ett år sedan stod huset klart, och i juli flyttade Conny, Carina och Carinas dotter Lisa in.

Området Prästmarken 1 började byggas för omkring tio år sedan och snart flyttade de första familjerna in. Conny, Carina och Lisa är alltså bland de nyare i området. Helt nya är de förstas inte; Carina har bott här tidigare. Då var barnen yngre och med i både scouterna och SAIK. Nu är det inte så mycket föreningsliv längre, men en sväng i elljusspåren blir det då och då. Och fina promenader längs med Toftasjön.

Det är något av det bästa med Sandsbro; närheten till naturen. Och att samtidigt ha nära till stan, där Carina jobbar och Lisa går i skolan.

Är man något intresserad av Gårdsby som Sandsbro då? Jodå, Conny var ute igår och kikade på de nya husen som byggs vid Yasjön. Och på kyrkan; man tillhör ju en ny församling numera.

Saknas något i Sandsbro?

- Jag saknar den lilla Konsumbutiken, säger Carina. Det är bra med den nya på Norremark, men det var behändigt att bara kunna sticka till Konsum och köpa en liter mjölk.



... Och renovering i Gasslanda

Vid gaveln av det vita huset springs och skrattas det. Vattenkriget är i full gång mellan Ida och Zebastian, medan minstingen Max bara betraktar.

Annika Israelsson, Krister Horn och barnen har bott i Gasslanda i drygt ett år. Annika, som ursprungligen är

norrlänning, hamnade i Växjö efter veterinärutbildningen i Uppsala. Ett sommarvikariat på djursjukhuset i Växjö ledde till fast tjänst. Krister hade inte lika långt till Gasslanda, utan är född och uppvuxen i Stojby.

Här i ostördheten trivs de. Så ostört det nu blir med tre barn, två hästar, två katter och en hund... Gemensamma sonen Max föddes 10 september, och är alltså Gårdsbybo från födseln. Han börjar snart på dagiset Trollbacken i Gårdsby. Fantastiskt, tycker föräldrarna, som räknar

med att hoppa in och hjälpa till.

En nackdel med att bo här ute är allt körandet.

- Barnen ska till sina aktiviteter och då är det ut och köra som gäller. Ingen höjdare på

översnöade vintervägar menar Krister, som lyckats hamna i diket två gånger i år. Här borde det vara asfalt. Annika däremot är rätt nöjd med att kunna rida på grusvägar. Hästar har hon haft här ute länge, numera i eget stall.

Det finns det en del att renovera i nya hemmet. Än så länge har de hunnit sätta in jordvärme, byta fönster och renovera köket. Nästa stora projekt är ladugården.

- Vi tar det successivt. Hela huset ska renoveras, till hösten blir det sovrum och badrum, säger Krister.

- Vi köpte en bubbelpool innan vi flyttade ihop, så det är väl bäst att sätta igång med badrummet!



ett år i Gårdsby/Sandsbro – och de trivs fortfarande

Frida Kongstad

Ett paraply för trakten

En del tror att Gårdsby sockenråd hör ihop med kyrkan. Eller är sockenrådet lika med hembygdsföreningen? Nej, sockenrådet är en ideell förening som verkar för vår trakts bästa. Vår trakt Gårdsby socken, det vill säga Sandsbro och byarna runt Gårdsby.

Sockenrådet försöker driva på att en del förbättringar blir av, t ex cykelvägar eller bredband på landsbygden. Sockenrådet agerade också efter stormen Gudrun; ordnade träffar med boende och Sydkraft/Telia, och fixade elverk. Landsbygdsfrågor har alltid varit viktiga för sockenrådet, eftersom landsbygden ibland kommer i andra hand när det gäller service.

Gårdsby sockenråd vill jobba ihop med traktens föreningar/företag och gynna dem, och driver en portal för trakten på Internet, www.gardsby.se. Förra året drev sockenrådet ett EU-projekt ihop med SAIK och Gårdsby hembygds-förening.

Tio år

Gårdsby sockenråd bildades 1995-05-30 i Gårdsby efter möten med sockenbor och Växjö kommun. ”Det var en mycket positiv stämning och exempel gavs på hur man kan påverka utvecklingen i sin bygd. Vi är nu ett av ca 30 sockenråd/byalag i Växjö kommun” kan man läsa i första verksamhetsberättelsen.

Sockenrådet ska enligt stadgarna främja en levande, fungerande bygd samt trivsel och samhörighet mellan boende i Gårdsby socken. Sockenrådet håller minst två öppna sockenmöten per år. Alla i socknen har rösträtt från 13 års ålder.

I år firar Sockenrådet sitt 10-årsjubileum, vilket märks genom Gårdsby-Sandsbro kulturveckor 2005 i augusti.

Arbetsgrupper

Det mesta praktiska arbetet sker i aktivitetsgrupperna.

Kontaktpersoner för arbetsgrupperna:

- Samordningsgruppen (styrelsen) -

Sven Schill (ordförande), Kyrkeryd, 610 19

- Webbplatsen www.gardsby.se - Poul Kongstad, Sandsbro, 658 24
- Företag & arbetstillfällen - Bo Gunnarsson, N Åreda, 611 77
- Fest & fritid - Ulla-Britt Schill, Kyrkeryd, 610 19, Charlotte Arnasson, Gårdsby, 610 65
- Natur & miljö - Ingvar Jonsson, Vikensved, 650 70
- Bredband och IT - Anders Göransson, N Åreda 611 50, Caroline Sand, Tveta 610 12.

Pub i Gårdsby

Sedan flera år har sockenrådet ordnat en lokal pub i gamla Smedjan i Gårdsby på somrarna. Det brukar vara levande musik och god stämning. Det finns också lite hästkokastning och pil att roa sig med. I övrigt bara träffas vi och har trevligt. Det är sockenrådets olika grupper och några fler frivilliga som ordnar pubkvällarna. Ett särskilt Smedjan-medlemskort löses.

Stormen och medaljer

Stormen Gudrun drabbade landsbygden i Gårdsby socken. Många har fått leva utan ström långa tider, och dessutom förlorat en mängd skog. Sockenrådet kunde bara göra vissa små insatser, såsom att vara med och bemanna värmestugan i dagiset i Gårdsby eller hjälpa till med några reservelverk. Men roligast ändå var kanske att få ”belöna”

några av de många som hjälpt till med att få tillbaka strömmen på landsbygden: på årsmötet 17 april 2005 kunde sockenrådet dela ut 15 medaljer till personer som förtjänstfullt började röja för kraftledningarna redan från dagen efter stormen.

Gårdsby-Sandsbro kulturveckor och Gårdsbydagen i augusti

När sockenrådet firar 10-årsjubileum är vi mycket glada att det blir så många trevliga arrangemang av våra lokala föreningar och verksamheter under kulturveckorna 13-28 augusti. Kom, och ta med grannar och vänner! Se vår kulturkalender på webben, www.gardsby.se (klicka på Gårdsby kulturveckor). Veckorna inleds med Sandsbroollen, och avslutningen blir en gemensam traditionell Gårdsbydag och hembygdsdag.

Kontaktpersoner

Om du vill ta upp en angelägen fråga eller komma med i ett trevligt gäng för traktens bästa, kontakta någon i arbetsgrupperna eller ordförande Sven Schill, Kyrkeryd, 61019.

Mer information

- Sockenrådets anslagstavlor
- Gårdsby-Sandsbro-portalerna på Internet, www.gardsby.se

Poul Kongstad



Hjältar efter januari-stormen, hyllade med medaljer på sockenrådets årsmöte april 2005.

Tack!

Många organisationer och andra frivilliga skyndade till vår sida efter Gudrun. Det är vi oerhört tack-samma för. Utan er hjälp hade arbetet med att bygga upp allt som orkanen raserat varit ännu svårare och tagit ännu längre tid.

Ett innerligt tack också till alla som hade tålamod och förståelse för oss trots att ni hade det kallt och mörkt. Ni ska veta att vi inom Sydkraft och E.ON lägger ner ytterligare resurser nu på att vädersäkra våra nät.

