

GårdsbyBladet

NR 2/2009 En tidning till alla i Gårdsby – Sandsbro

I DETTA NUMMER:

TEMA FÖRETAG

Ut till landet och fågelsången

Glasrikets golfklubb

Nytt företag i Gårdsby

Gårdsbydagen 2009

Sådan far sådan son

Snabb fiber intresserar

GårdsbyBladet

En tidning utgiven av
Gårdsby Sockenråd

HEMSIDA
www.gardsby.se

MAIL
red@gardsby.se

ANSVARIG UTGIVARE
Sven Schill
0470 610 19

REDAKTION
Christer Jonasson
0733 58 47 55

Jens Linder
0470 615 41

Ulla-Britt Schill
0470 610 19

Toni Sjö
0470 656 10

GRAFISK FORM & LAYOUT
Kajsa Nilsson
hello@kajsanilsson.se

MEDVERKANDE I DETTA
NUMMER ÄVEN:
Arthur Klasson
Poul Kongstad
Margareta Moqvist
Tore Sandrell

FRAMSIDA
Välkommen till Tångshult!
Foto: Toni Sjö.

TRYCK
Lindströms Tryckeri AB

UPPLAGA
1900 ex

Nästa nummer av
GårdsbyBladet
kommer i september!

Tema Företag

Att ge ut temanummer har vi haft i tankarna ett tag, och här kommer det första med företagande i fokus. Det sammanfaller med presentation av Gårdsbydagen, som också vill ge en glimt av socknens företag.

I tre artiklar presenteras några viktiga företag, andra visar sig genom sina annonser. Sådana hoppas vi även på i kommande nummer! Ett annat för er läsare påtagligt företag är tidningens layoutansvariga Kajsa Nilsson, som det är en fröjd att samarbeta med!

Gårdsby Sockenråd har även en företagsgrupp som presenteras här nedan.

Något av ideellt företagande är idéerna om att hjälpa och få hjälp. Vi hoppas på gensvar från många av våra tusentals läsare, och då kan ämnet utvecklas i kommande nummer.

Septemernumret planerar vi ska handla om barn och ungdom, skola och dagis. Har du idéer om dessa frågor så hör av dig till red@gardsby.se. Självklart blir det en hel del annat!

Trevlig läsning önskar

Redaktionsgruppen
gm Toni Sjö

**Hallå där, Bo Gunnarsson**

Du leder ju Företagsgruppen i Gårdsby Sockenråd. Vad sysslar ni med där?

– Som alltid startar man med stora ambitioner. Idag är det en grupp som ansvarar för Gårdsbydagen och en Pubkväll om året. Vi har vid några tillfällen för kommun betonat betydelsen att det skapas bra förutsättningar för företagande på landsbygden och genom detta få en levande landsbygd.

Gårdsbys lilla Gröna har man hört talas om. Vad är det?

– Gårdsbys lilla Gröna är Gårdsby/Sandsbro-traktens eget häfte, där butiker, handverkare, företagare och föreningar som verkar i vår socken, ca 300 stycken, presenteras.

Gårdsby sockenråd ville med häftet få oss alla att gynna våra lokala företagare och föreningar. För arbetet och tryckningen fick vi medel från EU och Länsstyrelsen. Häftet finns kvar på vår hemsida www.gardsby.se, dock inte helt uppdaterat.

Tillbaka till Gårdsbydagen. Vad händer då och vad är syftet?

– Gårdsbydagen är ett årligt arrangemang, där någon del av Gårdsby socken får tillfälle att visa upp sig. Vi vill visa hur det är att leva på landsbygden nu och förr. Gårdsbydagen är också en stor familjefest där familjer träffas och man får tillfälle att träffa gamla vänner. Ett av det mest uppskattade aktiviteterna är byavandringen där någon med erfarenhet och kunskap kan berätta om forna tider och nutid. Besökarna får bl.a. se Christer Jonassons ca 1000 frigående höns.

I år vill vi också att företagare och föreningar tar chansen att presentera sig på Gårdsbydagen. Vi kan lova besökarna en givande söndagseftermiddag.

Intervju och foto av Toni Sjö

INNEHÅLL GÅRDSBYBLADET NR 2 2009



- 4 UT TILL LANDET OCH FÅGELSÅNGEN**
Kenneth Jansson säljer husvagnar i Tofta.



- 5 GLASRIKETS GOLFKLUBB**
Företag eller idrottsförening?
- 6 NYTT FÖRETAG I GÅRDSBY**
Bröder med eget plåtslageri.

GÅRDSBY KULTURRUNDA

Christer Jonasson rapporterar från Gårdsbyrundan 2009.



- 7 GÅRDSBYDAGEN**
Den 23 augusti blir det Familjefest i Tångshult!

- 8 ARTUR KLASSON MINNS VILHELM MOBERG**
Författaren med bestämda åsikter.



- 9 SNABB FIBER INTRESSERAR**
Poul Kongstad berättar om fiber-planer i Gårdsby socken.

- 10 SÅDAN FAR SÅDAN SON**
Mikael Gowenius är ordförande i Gårdsby sockens Hembygdsföreningen, liksom sin far.

- 11 FÖRENINGSinFORMATION**
Läs om naturpasset, utflykten i Skårtaryds urskog och få en aktuell rapport från Sandsbro föräldraförening samt säsongstarten av Smedjan.

- 12 EVENEMANGSKALENDER**
Sommaren bjuder på trevliga händelser i Gårdsby med omnejd.



Illustration: Keja Nilson

Vill du må bra? Vill du att andra ska må bra?

- Du blir lyckligare av att jobba ideellt.
- Allt talar för att du tjänar på att vara generös.
- Längtar du efter besök?
- Behöver du hjälp med att byta gardiner eller komma till tandläkare?

Det är fråga om medmänsklighet – vi vill att alla i Gårdsby socken skall må bra.

Blir du berörd av dessa tankar? I nästa nummer av GårdsbyBladet kommer idéer kring detta att närmare utvecklas. Man kanske kan bilda Gårdsby frivilliga hjälpteam? Då behövs intresserade gårdsbybor, du som behöver hjälp eller vill hjälpa någon.

Hör av dig till Micki Gowenius, Gårdsby Säteri tel. **070 – 67 61126**.

Ut till landet och fågelsången

Text och bild: Toni Sjö

Kenneth Jansson har länge haft en önskan att få arbeta i en lugn, lantlig miljö. Det låter lite konstigt om man är försäljare, men Kenneth menar att även kunderna mår bättre av att lätt hitta parkeringsplats och mötas av stillheten på landet istället för buller och stress i stan. Och det i synnerhet om man gör affärer med så stora saker som husvagnar. Kenneth driver Janssons Husvagnar AB och är Växjö's ende i branschen.



Företaget grundades av Kenneths far Gösta Jansson, som började handla med husvagnar 1959 och bl.a. höll till på Lineborgsplan i Växjö. Affärerna gick bra, och i slutet av 70-talet fanns behov av mer lagerutrymme. Då yppade sig tillfälle att förvärva den stora stenladugården på Tofta Munkagård. 1980 övertog Kenneth företaget, och man fortsatte att förvara och reparera vagnar i Tofta medan försäljningen ägde rum på olika ställen på Västra industriområdet. Så bestämde sig Kenneth att flytta hela verksamheten till Tofta för att komma ut på landet och samtidigt trappa ner.

Han gjorde i vintras stora markarbeten för att få plats med husvagnsuppställning och inredde ett mindre kontor. Nu framåt sommaren fortsätter man med logen, som skall isoleras och snyggas till för att tjäna som försäljningslokal och kontor. Läget är ingen nackdel för kunderna, tycker Kenneth, man tar sig lika snabbt hit ut till Tofta som genom tät trafik på industriområdet.

Kenneth menar, att den ekonomiska krisen inte påtagligt

har påverkat försäljningen av Hobby-husvagnar, som Janssons säljer och som är märkesledande inom branschen.

Investeringskostnaderna i Tofta är stora, men jag slipper ju hyran i stan och njuter hela tiden av att vara här och skruva och mixtra mellan kundbesöken.

När det blir klart med övervakningen tar Kenneths sambo Marlene över receptionen, och Kenneth kan ta på överallen och greja fullt ut i verkstaden. Där finns redan nu Joakim Bengtsson, som förutom husvagnsservice ägnar sig åt reparationer och service på mopeder.

I företagets adress finner man ett nytt namn, Stenskulle, som Marlene valt, eftersom Tofta Munkagård redan var upptaget. Men det är ingen svårighet att hitta dit, de stora vita vagnarna skvallrar om verksamheten.

Och så skulle man förstås vilja bo i närheten och inte ända borta i Moheda. Men det kommer kanske tillfällen, slutar husvagnsförsäljare Jansson.

JANSSONS HUSVAGNAR
VÄXJÖ

0470-229 44

www.janssonshusvagnar.se

Vi servar och reparerar husvagnar och scootrar, säljer begagnade husvagnar och även scootrar av märkena: Kymco, Gilera, Piaggio, Vespa och PGO.

Titta gärna in på vår hemsida och titta på våra vagnar!

Öppettider: 11.00 – 17.00
Ring för övriga öppettider.

Glasrikets golfklubb

– företag eller idrottsförening?

Text: Toni Sjö



När tidningsredaktionen planerade temanummer om företag nämndes golfklubben som exempel, och det är kanske inte det första företag man tänker på. Det finns ju anställda, men vad producerar man, är det varor eller tjänster eller något annat? Är Glasrikets golfklubb en idrottsförening eller kan man räkna det mer som ett företag?

Både ja och nej, svarar Carl-Gustaf Lindh, som är klubbens ordförande. Vi är en upplevelseinrättning för golfare med banan som produkt. Utan en bra attraktiv bana, inga gäster eller medlemmar. De senare äger banan och samtliga anläggningar genom sitt deläggande i Sandsbro Golf AB. Glasrikets golfklubb är en stor arbetsgivare genom att Sandsbro Golf AB har samtlig personal som arbetar på banan anställd. Klubben har en anställd kanslist. Totalt är det ett tiotal personer som arbetar på golfanläggningen. Dessutom finns ett antal anställda vid hotell- och restaurangverksamheten som ligger i anslutning till golfbanan.

Omsättningen ligger på lite mer än 6 miljoner, berättar Carl-Gustaf Lindh. 65 procent av dessa kommer från medlemmarna genom årsavgifter, 15 procent från sponsorer och ungefär lika mycket från greenfeegäster och bollar på träningsrangen.

Vad kostar det då att spela golf, om man ska få in dessa miljoner till driften? Är det en rikemanssport?

Våra medlemmar betalar en årlig medlemsavgift på 1000 kronor och en s.k. spelavgift på 3000 kronor. Är man fullvärdig medlem, har man också köpt en spelrätt, ett värdepapper i Sandsbro Golf AB, som kostar 7750 kronor. Sen kan man välja andra billigare former av medlemskap, t.ex. genom att vara med på "Lilla banan" för 1600 kronor per år.

Klubben har 1300 medlemmar och i år har redan 120 sökt medlemskap. Dessutom har man cirka 6000 gästspelare årligen. Man ser en positiv utveckling både på medlemssidan och antalet gästspelare.

Välkommen till Glasrikets GK – Golfklubben nära dig!

Du har väl inte missat att du befinner dig alldeles i närheten av en naturskön golfbana som ligger mitt i ett vackert naturreservat?

Du vet väl att du kan komma ut till Glasrikets GK även om du inte är golfare? Ta en fika på vår veranda där du har en underbar utsikt över golfbanan. Eller varför inte prova på golf, vi har en mycket fin pay- & playbana dit alla är välkomna att spela - även "icke-golfare"!

God mat kan du hitta på golfhotellet som ligger i direkt anslutning till golfbanan, där det serveras allt från frukost till lunch eller helmenyer.



GLASRIKETS GK, VÄXJÖ
– Golfklubben nära dig!

Besök vår hemsida www.glasriketsgk.se eller ring vårt kansli för mer information, tel 0470-653 20

Nytt företag i Gårdsby

Text och bild: Sven Schill



Två bröder från Kvarnamåla som gått ut högstadieskolan fick en fixidé att göra någonting vettigt här i livet. Ingenting inom data, fotbolls-proffs eller gympalärare. Nej, det skulle vara någonting man kunde skapa med händerna.

Martin – som är äldst – började i gymnasiet på Kungsmadsskolan i Växjö. Där gick han på plåtslagarlinjen. Två år senare började den två år yngre brodern Jonas samma linje fast då i Karlskrona.

Varför plåtslagare frågar jag? Jo, svarar Martin, jag anser att plåtslageri är en större utmaning än t.ex. snickare. Man får forma och arbeta mer med materialet och med händerna än i de flesta andra hantverksyrken där det mest handlar om montering av maskinfärdiga moduler.

Efter skolan kom bröderna ut i arbetslivet. Martin fick arbete på Åbys plåtslageri i Rottne och Jonas på Plåt-service i Växjö där en legend i branschen arbetade, nämligen Bengt Peterson från Gårdsby.

År 2005 fick Martin köpa tomtmark av Bengt där Martin och hans sambo Camilla byggde sitt hem, en vacker

enplansvilla i lösvirke där inte bara plåtarbetet utan mycket annat utfördes med eget arbete.

Nu började bröderna fundera på att starta eget. Man tog kontakt med Växjö kommun om tomtmark för verkstadsbyggnad på Norremark, men det blev för dyrt. Då kom Bengt Peterson i Haketorp in i bilden igen. Bröderna fick köpa en stor tomt intill boningshuset där de uppförde sin plåtslageriverkstad som nu snart är färdig.

Martin Eriksson och hans sambo Camilla (jobbar som ungdomsledare i svenska kyrkan i Braås) och Jonas Eriksson med sambo Louise (jobbar som vaktmästare på Växjöhem) ska känna sig mycket välkomna till Gårdsby.

Det är ungdomar som Ni som gör att man får en ljusare syn på framtiden.

Lycka till! Tack för kaffet.

VÄXJÖ PLÅTSLAGERI AB

Gårdsbydagen!



Gårdsbydagen är en årlig familjefest som nu genomförs för elfte året, där allmänheten bjuds in till aktiviteter och rundvandring. Observera att programmet är i högsta grad preliminärt saker kan dras ifrån och nya kan läggas till. För mer detaljerade frågor kontakta Christer Jonasson på tel: 070 – 149 81 24.

Vill du visa dina produkter och din verksamhet på Gårdsbydagen den 23 augusti? Kontakta Christer Jonasson på ovanstående telefonnummer eller Bo Gunnarsson på tel: 611 77.

STOR FAMILJEFEST kl. 13.00-16.00

Upplev din landsbygd

- Rundtur med vagn, upplev djur och natur.
- Visning av höns och äggproduktion
- Försäljning av lokalproducerade produkter
- Byavandring med kunniga lokala guider.
- Enklare förtäring, Kaffe, Korv, Kakor mm.
- Information om jakt och fiske.
- Tipspromenad, Chokladhjul.
- Visning nya maskiner för jord och skogsbruk.
- Företag och föreningar presenterar sina verksamheter.
- Och mycket mer
- Kom och träffa nya och gamla vänner.

Arrangeras av Gårdsby sockenråd och LRF. Se www.gardsby.se

GÅRDSBY KULTURRUNDA

Text: Christer Jonasson Bild: Sven Schill



Marita Midénus tar emot på kulturrundan.

Gårdsby kulturrunda börjar bli en apriltradition, i år var det för tredje gången. Gårdsbysundan visar hantverk och konst i olika former. Den arrangeras av Gårdsby sockenråd med deras egen "kulturknutte" Toni Sjö som organisatör och pådrivare.

År 2009 fanns 16 utställare i socknen som ställde ut, och med mer än 300 besökare får arrangemanget ses som lyckat. Det såldes en hel alster i olika former så jag kan tänka mig att de flesta var mycket nöjda.

Jag ställde några frågor till Toni hur han ser på kommande Gårdsbyrundor. Han ser optimistiskt på framtiden och tror att det kan fortsätta i denna form, kanske med en samlingsutställning i en lämplig lokal. Toni ser gärna att fler engagerar sig i kulturverksamheten i Gårdsby socken.

Så det lär bli fler Gårdsbyrundor i framtiden!

VEM VAR MOBERG?

Har du hört talas om Kristina från Duvemåla? Händelserna är hämtade ur Mobergs stora utvandrarserie. Duvemåla var byn där Mobergs mormor bodde och namnet Kristina härrör troligen från en förälskelse som Vilhelm Moberg hade i vuxen ålder. Moberg skrev en stor mängd romaner och teaterstycken och anses vara Sveriges störste författare och engagerade sig också mycket i samhällsdebatten. Han levde 1898–1973.



Artur Klasson minns Vilhelm Moberg

Text: Artur Klasson Bild: Toni Sjö

En söndagskväll vid 20-tiden i juli 1957, då jag var på Växjöbladets redaktion som klichémakare, så kom Vilhelm Moberg in och sa: "Gokväll, jag måste hälsa på min gamla tidning".

Redaktörerna Göransson och Nilsson hälsade honom välkommen. Fortfarande stående innanför dörren fortsatte Moberg: "Jag måste skälla på min gamla tidning. Ni är ena riktiga fegisar. Varför har ni inte vågat skriva om Husebyhärvan, som det sedan några månader skrivits om i rikspressen."

Redaktör Gillis Nilsson, som satt närmast dörren, blev illa berörd av beskyllningen och flög upp från sin stol och ställde sig rakt framför Moberg och utbrast: "Det var väl fan, vi har skrivit om Huseby i minst tre månader". Moberg ursäktade sig med att han varit i Italien och endast haft Dagens Nyheter och Smålandsposten, som inte skrivit något om Huseby. "De vågar kanske inte störa sig med kungahuset", förmodade Moberg.

"Men kom här skall du få se", sa redaktör Nilsson och tog fram den stora pärmerna med årets tidningar, där de bläddrade fram ett 20-tal Huseby-artiklar till Mobergs stora förnöjelse. Senare under kvällen fick jag en förteckning över de aktuella tidningarna, som jag plockade fram från arkivhyllan och överlämnade till Moberg, som förkla-

rade att han skulle läsa dem under natten.

Moberg nöjd

Nästa dag kom Moberg tillbaka till redaktionen och förklarade att han var nöjd med vad tidningen dittills hade skrivit om Huseby. Moberg förklarade att han ämnade stanna i Växjötrakten några veckor för att närmare studera Husebyhärvan som ett led i sin kamp mot rättsröten. Det blev en överenskommelse att Växjöbladet ställde upp med sin bil, under förutsättning att de samtidigt fick göra reportage och skriva egna artiklar om resorna.

Resultatet av samarbetet blev att Moberg samlade material till sin bok "Sagoprinsen", och Växjöbladet gjorde ett 10-tal reportage om Husebyhärvan. Redaktör Gillis Nilsson, som var chaufför under resorna med Moberg, skriver i ett reportage, att "Moberg ... gav sina synpunkter på allehanda ting här i världen och gjorde det på sitt karaktäristiska rakt-på-sak-sätt och kommentarerna var både salta och träffande och en del kanske inte lämpade för tryck ...".

KORTA FAKTA OM FIBERANSLUTNING

- Fiberanslutning är en engångskostnad, ofta 25 000 kr eller mer.
- Fiber leder inte ström och är okänslig för åska.
- Fiber höjer värdet på fastigheten och ger billigare telefon + bredband än fast telefon + ADSL/mobilt bredband.
- En vanlig anslutning är grundabonnemang 150/mån + ip-telefoni + bredband (100/10 Mbit/s)
- Man har en anslutningbox hemma (och ev. en digitalbox för TV).
- Man kan behålla sitt nuvarande telefonnummer även vid ip-telefoni.
- Wexnet säger sig vilja ha ett nät öppet för många operatörer så det blir konkurrens.
- Intresserade bör sluta sig samman i en (ek.) förening och utse en arbetsgrupp som jobbar med fiberprojektet.
- Det tar ofta 5–9 månader att genomföra ett fiber-projekt, om allt går väl.
- Eftersom Eon gräver ner kraftkablar, kan viss samförläggning förekomma (det blir inte billigare, men det finns bidrag att söka).

Mer information:

Tjänster: <http://www.wexnet.se/Pages/Page.aspx?pagelid=443>
Landsbygdsnät: <http://www.wexnet.se/Pages/Page.aspx?pagelid=425&contentPagelid=54>

SNABB FIBER INTRESSERAR

Text: Poul Kongstad Illustration: Kajsa Nilsson

I samband med att Eon gräver ner kraftledningar på landsbygden, har många i byarna blivit intresserade av att samtidigt lägga fiber för bredband, telefon och TV till sina fastigheter. Gårdsby socken har (alltför) länge legat som ett vitt fält på kartan för bredband – man kan kalla det “teleglesbygd”. En räddning blev när mobiloperatörer (inklusive NMT/Ice) började erbjuda mobilt bredband för tre år sen, – det fungerar bra i många fall.

Flera byar runt Växjö har påbörjat fiber-projekt. I Gårdsby socken finns:

- Gasslanda-området (har kommit igång)
- Gårdsby-Tofta-Yasjön (under uppstart)
- Toftahöjden

I nuläget kan man få följande tjänster i fibernätet:

- Snabbt bredband
- Telefon (ip-telefoni) från olika leverantörer
- TV-utbud från olika leverantörer
- Vissa tjänster tillkommer efterhand, t.ex. larm och övervakning

Tyvärr verkar det bli mycket dyrt att ge alla i socknen möjlighet till fiberanslutning. I många delar av socknen är det helt enkelt för långt (=dyrt) till en anslutningspunkt.

Mats Bildh på Wexnet kan ge upplysningar om detta på 0470-77 52 03.

På sikt vet vi inte hur det går med våra telefonledningar på landsbygden. Telias underhållsansvar för teleledningarna är under prövning, och på sikt kanske man inte får behålla “vanlig telefon” utan erbjuds “fastmobil” i stället, som nämns i tidningarna ibland.

Gårdsby sockenråd ordnade ett informationsmöte i Gårdsby om fiberanslutning 11 maj där Wexnet informerade om fiber, vilka abonnemang som finns och om man kan räkna hem kostnaderna på sikt. Varje trakt får bilda en egen grupp/förening för ett fiberprojekt, och det finns behov av intresserade som vill ställa upp – annars blir det ingenting.

Det finns idag 15–25 seriöst intresserade i “Gårdsby-Tofta-Yasjön-projektet”, men ingen fast arbetsgrupp.

Om du är intresserad av fiberanslutning inom ett år, hör av dig till fiber@gardsby.se. Denna adress går till initiativtagarna för Gårdsby-Tofta-Yasjön. Säg också till om du kan tänka dig vara med i arbetsgruppen.

Sådan far sådan son

Text: Jens Linder Bild: Toni Sjö

När Gårdsby sockens hembygdsförening för många år sedan startades var en av grundarna Kurt Gowenius. Han kom också att bli föreningens förste ordförande. Idag är hans yngste son Mikael en av de tre ordförandena i hembygdsföreningen.

Kurt Gowenius var inflyttad gårdsbybo och kanske var det en av anledningarna till att han engagerade sig i hembygdsföreningen. Som inflyttad till en bygd känner man inte till allt och vet inte om det som har varit och då kan hembygdsföreningen vara ett sätt att lära sig om sin nya hembygd. Hembygdsföreningen är en gemenskap som vårdar både nutid och dåtid och försöker bevara och föra vidare traditioner till kommande generationer. De flesta av landets hembygdsföreningar bildades kring 1950, kanske såg man att tiderna höll på att förändras och mycket gammalt höll på att falla i glömska.

I den nystartade hembygdsföreningen i Gårdsby började man med att planera för en hembygdsgård, och då var det bra att ha en godsägare som ordförande. Av säteriet fick föreningen hyra ett stycke mark och man fick också möjlighet att ta över torpet Ekeberga (ett torp under Gårdsby). Ekebergastugan flyttades till sin nuvarande plats på Hoppet och även ladugården skänktes av ordföranden till föreningen.

Vid årsmötet 2009 valdes Mikael Gowenius till en av de tre ordförandena i hembygdsföreningen. Om hans far var inflyttad gårdsbybo så är Mikael genuin gårdsbybo. Här är han född och uppvuxen och här har han större delen av sitt liv drivit Gårdsby säteri med både lantbruk och skogsbruk. Som nybliven pensionär har han fått mera tid och hembygdsföreningen gläder sig åt att han vill lägga en del



Kurt Gowenius



Mikael Gowenius

(förhoppningsvis ganska mycket) tid i föreningen och dess verksamhet.

Det som har drivit Mikael att engagera sig är viljan att bevara och föra vidare det som tidigare generationer samlat in och sparar för att kunna spegla något av det som hänt och hur livet kunnat gestaltat sig för äldre tiders gårdsbybor.

Att vara ordförande är inte bara att leda sammanträden utan det blandas med mer handfasta uppgifter. Under våren har hembygdsföreningen haft som ambition att måla om Ekebergastugan. Väggarna ska målas med falurödfärg (först ska den gamla färgen borstas av) och runt dörrar och fönster ska den vita färgen bättras på. I denna uppgift har Mikael tillsammans med Tore Sandrell och Bertil Sandberg (de övriga två ordförandena) tillsammans med styrelsen gått in med liv och lust. Kanske kan det för en ordförande i en hembygdsförening vara ett bra tillfälle att medan man blir allt mer rödprickig av färgen fundera kring hur livet kunde te sig för de som levde före oss i Gårdsby socken?

Mikaels minnen av vad som under hans barndom hände i hembygdsföreningen är inte så många. Det han minns är de årliga hembygdsfesterna på Hoppet. Kanske kan vi hoppas att en av de saker som han vill driva som ordförande är att hembygdsfesterna återkommer?

Utflykt till Skårtaryds Urskog

Text och bild: Tore Sandrell



Gårdsby Hembygdsförenings utflykt till Skårtaryds Urskog lördagen 19 april samlade ett gäng naturintresserade deltagare, under ledning av naturguiden Christer Lindqvist.

”Urskog” är egentligen ett felaktigt uttryck berättar han. Det rätta är att kalla den gamla skog, eftersom urskog betyder ursprunglig skog och det finns det inte här längre. Denna skog är unik på så sätt att den inte är avverkad på ca 250 år, men nu har tyvärr granbarkborren gått hårt åt granarna i området.

Christer fortsatte att tala om bland annat lavar och mossor och vad man använde dem till ”förr i tiden” till exempel att täta hus med, lägga på sår och diverse mer eller mindre magiska krafter man trodde växterna hade.

Även djurlivet här är speciellt mård och ekorre finns det gott om. Fere sjö som ligger strax intill har ett rikt fågelliv, den tretåiga hackspetten hade nyligen setts här i området för första gången på 27 år, men tyvärr fick vi inte syn på den.

Efter att ha gått den ca 1 kilometer långa strövstigen och fått oss till del mycket värdefull kunskap om djur och natur, tackade vi vår guide. Vi avslutade utflykten med den medhavda kaffekorgen som dukades upp i solskenet vid det gamla torpgrunden Källekull någon kilometer från utflyktsmålet.

Cykla naturpasset i sommar!

Text: Margareta Moqvist

Alla vi i Gårdsby församling har naturen inpå knuten. Visst ska vi nyttja våra många cykelvägar ut i naturen. Siv, Eva m.fl. medlemmar i Gårdsby IK, hoppas att ett naturpass är en utmärkt sommarpresent till anställda i ditt företag eller till din familj eller till dina grannar. Bjud in till en cykeltur. Gårdsby IK har förberett åt dej och så lottar klubben ut priser bland alla som hittar 15 kontroller genom att nyttja cykelvägarna i t.ex. Sandsbro- Fylleryd- Evedalsområdet.

Så nästa gång du beställer sandsbrolimpa, dammsugare eller en napoleon, glöm inte naturpasset! Paketet ”Naturpasset på cykel” med karta köper du alltså på Toftastrands konditori. Glöm inte cykelhjälmen!



Karl-Erik hittar kontrollen.

OBS! Vad saknar Karl-Erik? Svaret skriver du på startkortet som finns i paketet du köper. Skriv svaret vid ”Tips till arrangören”. Du är då med i extra utlottning av pris.

Smedjan öppnade för säsongen!

Text och bild: Ulla-Britt Schill



Fredagen den 8 maj öppnades dörrarna på Smedjan. Lite besvikna var vi eftersom vi hade både vädret och ishockey emot oss. Sverige spelade semifinal i VM mot Kanada och det var ösregn och åska! Men det finns entusiaster som trotsar vädrats makter. Redan 19.15 dök några barnfamiljer upp med glada miner. Ryktet hade spridit sig till Växjö att det finns en mysig Smedja i Gårdsby! Sedan kom det fler och fler och Smedjan fylldes med skratt och sång. Musikanterna Sven, Kai, Fredrik och Per-Olof underhöll hela kvällen. Ja, det blev en riktigt lyckad kväll trots allt.

Vad har föräldraföreningen på Sandsbro skola hittat på under året?

Några axplock:

- En bit in på terminen stod den efterlängtade motorikbanan klar! Föräldraföreningen har jobbat för att den skall genomföras och vi kan stolta berätta att vi har kunnat bidra med hela 8000 kr till den.
- Vi har med hjälp av BTK FREJ lyckats få Svenska bordtennisförbundet att skänka skolan flera pingisbord. Skolan har fått ett stort pingisbord i betong för utebruk samt två stycken inomhusbord. Vi har också fått ett antal racketar och bollar som eleverna får hämta ut och låna när de skall spela.
- Vi har köpt in ett stort antal bollar, bandymål, klubbor, rockringar, hoppstyltor m.m. som klassbidrag till klasserna. Det var mycket uppskattat!
- Inför hösten 2009 blir det 30 fler elever än förra läsåret och barnantalet beräknas stiga. Under sommaren kommer Vidingehem att placera en paviljong utanför F-huset. Denna är fräsch och väl i ordning, rymmer tre klassrum och toaletter.

Föräldraföreningen på Sandsbro skola

TVÄTT & KYLSERVICE AB

EVENEMANGSKALENDER FÖR GÅRDSBY

DATUM	TID	PLATS	AKTIVITET
ons. 10 jun.	18.00	Hoppet	Slätter Ta med lie eller räfsa om du har.
sön. 14 jun.	14.00	Hoppet	Friluftsgudtjänst Ta med fikakorg!
fre. 26 jun.	19.30	Villa Vik	Musik i Gårdsby En samling musiker spelar blandad musik. Evergreens, jazz, m.m. Huset serverar grillbuffé. Beställ bord i tid!
fre. 3 jul.	19.00 – 24.00	Smedjan	Puben har öppet Serverar öl, vin, läsk, Bullen korv m.m. samt bjuder på levande musik.
fre. 31 jul.	19.00 – 24.00	Smedjan	Puben har öppet Se ovan.
vecka 32	–	Arnö	Slätter ...med efterföljande knytkalas på Tore Johanssons flotte. Anmäl intresse till Tore Johansson: 612 20. <i>Dag beroende på väder.</i>
sön. 23 aug.	13.00 – 16.00	Tångshult	Gårdsbydagen En familjefest hos Christer Jonasson i Tångshult. <i>Läs mer i tidningen.</i>
fre. 28 aug.	19.00 – 24.00	Smedjan	Puben har öppet sista kvällen för året.
ons. 16 sep.	19.00	Hoppet	Nytt arkivmaterial på Hoppet Vi tittar igenom obearbetat material (foton m.m.) insamlat i socknen av Knut Svensson på 80-talet.



Annonsera i GårdsbyBladet?

Här är några viktiga punkter att tänka på.

- Gällande annonsformat är:
 - 1/4 A4 – 185x65 mm
 - 1/6 A4 – 130x65 mm
 - 1/8 A4 – 92x65 mm
- bildformatet ska vara tiff, jpg eller pdf
- bildens upplösning ska vara 300 dpi (har bilden lägre upplösning kommer den bli otydlig i tryck)
- annonsen bör vara i gråskala

Annonsstopp för nästa nummer av Gårdsbybladet är **21 augusti**. Annonser och eventuella tekniska frågor mailas till Kajsa Nilsson: hello@kajsanilsson.se. För prisuppgifter kontakta Micki Gowenius tel: 070 – 67 61126.



AXEL ZANDLER AB

ELSERVICE • TELE • DATA • ELAUTOMATION