

GårdsbyBladet

NR 1/2010 En tidning till alla i Gårdsby – Sandsbro

I DETTA NUMMER:

*TEMA: Natur och odling
Nytt naturreservat i Notteryd
Odlingfunderingar
Förnyelsebar uppvärmning*

*Gårdsby kulturrunda
Påvens begravning*

GårdsbyBladet

En tidning utgiven av
Gårdsby Sockenråd

HEMSIDA
www.gardsby.se

MAIL
red@gardsby.se

ANSVARIG UTGIVARE
Sven Schill
0470 610 19

REDAKTION
Christer Jonasson
0733 58 47 55

Jens Linder
0470 665 41

Ulla-Britt Schill
0470 610 19

Toni Sjö
(redaktionsansvarig)
0470 656 10

GRAFISK FORM & LAYOUT
Kajsa Nilsson
hello@kajsanilsson.se

MEDVERKANDE I DETTA
NUMMER ÄVEN:
Fredrik Astvall
Martin Holmer
Anders Hultqvist
Hagbert Persson
Torbjörn Rydå
Birgitta Warodell
Elin Örheden

FRAMSIDA
På vandring i Notteryds-
området
Foto: Toni Sjö.

TRYCK
Lindströms Tryckeri AB

UPPLAGA
1900 ex

Nästa nummer av
GårdsbyBladet kommer
i mitten av juni 2010!

Stoppdatum för bilder
och artiklar 12 maj.

Våren närmar sig!

Trots en lång, kall och snörik vinter som råder just i skrivande stund, kan man hoppas att våren känns närmare när du läser Hagbert Perssons finstämda odlingsfunderingar eller inbjudan till vårt nya naturreservat Notteryd strax öster om Sandsbro. Scouternas "kotte-aspekter" är ytterligare en anknytning till naturen, vårt tema i detta nummer.

Inom kultur presenteras Gårdsbyrundans utställare med sina alster. Ta tillfälle att se dem i verklighet! Sista sidans fullspäckade evenemangskalender kan förhoppningsvis locka dig till ytterligare upplevelser i vår bygd.

I nästa nummer kommer tonvikten att läggas på kulturhistoria, och hit kan man definitivt räkna Hembygdsföreningens återupplivande av "Hoppafesten", som presenteras i nr 2 av GB.

Med detta nummer lämnar Jens Linder redaktionsgruppen efter flera års goda insatser. Han slutar med att presentera sin kyrkliga efterföljare, vem blir hans redaktionelle? Tack för alla goda önskar, Jens!

Trevlig läsning!

Toni Sjö
redaktionsansvarig



Foto: Toni Sjö

**Johannes Grimheden
– församlingens nye präst**

Några fritidsproblem har han knappast, församlingens nye präst Johannes Grimheden. Med två små barn och både han och hustrun Sofia har heltidsarbete handlar det om att få livspusslet att gå ihop. Får Johannes tid lyssnar han gärna på musik eller läser en bok. Som präst är det inte så konstigt att han gärna läser teologi, men han försöker även att hinna med skönlitteratur. Johannes läser gärna böcker med allvarliga teman. Drömsemester målet är Jerusalem (vilket inte är så konstigt för en präst), men efter att bl.a. ha läst Fausta Marianovics bok *Sista kulan* sparar jag åt grannen, som skildrar kriget i Bosnien under 1990-talet skulle han gärna även semestra på Balkan.

Johannes tycker att relationer är viktiga i arbetet som präst. Självklart relationen med Gud, men även relationerna oss människor emellan. Han skulle gärna se att kyrkan och församlingshemmen kan bli platser för att bygga och odla relationer och får vara mötesplatser dit alla känner sig välkomna.

Familjen bor sedan några år i Växjö, så trakterna är inte helt obekanta även om Johannes är född i Långaryd i västra delen av Småland. Sin prästutbildning läste Johannes i Lund och dess förinnan studerade han europakunskap i Stockholm ett år.

Efter en månad i tjänst trivs Johannes bra i Gårdsby församling och tycker att det är en spännande blandning av stad och landsbygd. Han ser många utmaningar både för församlingen och sig själv i det nya arbetet.

– Det är en spännande tid att vara präst, säger han.

Jens Linder

INNEHÅLL GÅRDSBYBLADET NR 1 2010



- 4 GÅRDSBY KULTURRUNDA**
Ta del av Gårdsby sockens kreativitet.
- 6 PÅVENS BEGRAVNING – EN KONSTSKAPELSE**
Peder Gowenius berättar om sitt magnifika konstverk.
- 8 NOTTERYD – ETT NYTT NATURRESERVAT I GÅRDSBY**
Ett kulturhistoriskt och naturskönt område att upptäcka.
- 10 ODLINGFUNDERINGAR I SKIDSPÅRET**
Hagbert Persson filosoferar om den stundade våren.
- FÖRNYELSEBAR UPPVÄRMNING PÅ EKESÅS**
Havre värmer upp Ekesås gård.
- 11 FÖRENINGSSINFO**
Scouterna bygger komposter och värnar om naturen.
- 12 EVENEMANGSKALENDERN**
Kalendern uppdaterad med nya evenemang!

Var med på "Hoppafesten" den 20 juni!

Vi erbjuder alla i Gårdsby socken möjligheten att visa upp och marknadsföra sig på hembygdsgården Hoppet den 20 juni 2010. Du som är hantverkare, konstnär eller vill visa upp din verksamhet är hjärtligt välkommen. Att vara med är helt gratis om du bor och verkar i Gårdsby socken.

Vill du ha mer information eller anmäla ditt intresse, kontakta Mikael Gowenius tel. 070 – 67 61 126 eller Bo Gunnarson tel. 076 – 01 61 177.



Från berättarkväll på Hoppet

Efter sin första skolinskrivningen i Notteryds skola på 1950-talet säger pojken till mamman:
– Vad f-n ska jag i skolan å göra, jag som varken kan läsa eller skriva?

GÅRDSBYRUNDAN 2010

17-18 APRIL 11.00-17.00

En del nytt – annat traditionsenligt – presenteras i den fjärde kulturrundan i Sockenrådets regi. Under åren har till vår glädje antalet besökare ständigt ökat, men så har också vädret alltid varit det bästa!

Bland deltagande hantverkare och konstnärer har några nya tillkommit, andra gör ett uppehåll i år, medan huvuddelen av utställarna återkommer från ifjol. Men tavlorna och andra alster är nya för året förstås!

För den som vill cykla finns nu nya möjligheter att besöka utställarna: cykelvägen utmed 23:an har ju tillkommit sen sist, och det kan bli en härlig vårrunda i Gårdsby-trakten. På www.gardsby.se och i vår folder kan man dessutom hitta fler sevärdheter.

På söndagskvällen finns möjlighet att kombinera Gårdsbyrundan med en Duvemålsmässa med köror och musiker i Gårdsby kyrka kl. 17. Det kan bli mycket kultur! Se efter blågula koner, där finns utställarna!

Gårdsby Sockenråd hälsar alla välkomna!



10



11



6



2



13



1



4



5



9



3

Karta för Gårdsbyrundan 2010



DELTAGARE

- 1 **Jan-Åke Eriksson**, Sandsbro
Träslöjd, svarvade alster
Plats: Lövängsvägen 11
Från Toftastrand ta Hällkiste-
vägen mot Kyrkans sommar-
hem, tag till höger.
- 2 **Bodil Hörln**, Tofta
Textil konst
Plats: Sjögårdsvägen 12
Väg 23, 2 km norr om
Sandsbro, strax före Gårds-
byvägen, tag till höger på
Sjögårdsvägen, ca 500 m.
- 3 **Toni Sjö**, Tofta
Olja, akryl (www.tonisjo.se)
Plats: Hagäng, Tofta
Från väg 23 mot "Gårdsby 3",
efter 100 m ligger Hagäng
på vänster sida.
- 4 **Kurt Hermansson**, Stojby
Konst i järn
Plats: Rottnevägen, 1:a
avtagsväg mot Stojby, till
vänster mot Dalåkra, 100 m.
- 5 **Mona Hagström**, Stojby
Textila bilder, akvarell
Plats: Se ovan.
- 6 **Christina "Ninni" Ögren**,
Gårdsby
Broderar och syr kläder och
väskor
Plats: Gårdsbyvägen från
väg 23 ca 2 km, mitt emot
Smedjan (puben).
- 7 **Masiza Gowenius**, Gårdsby
Möbelsnickeri
Plats: Hantverkshuset,
Gårdsby
Från Gårdsby Säteri mot
kyrkan 100 m, hö 100 m.
- 8 **Peder Gowenius**, Gårdsby
Lera, trä, akvarell, olja
Plats: Hantverkshuset,
Gårdsby. Se ovan.
- 9 **Ahmet Kapetanovic**,
Gårdsby
Akryl, olja
Plats: Hantverkshuset,
Gårdsby. Se ovan.
- 10 **Anna Persson**, Gårdsby
Bildkonst
Plats: Hantverkshuset,
Gårdsby. Se ovan.
- 11 **Agneta Lundh**, Gårdsby
Bildkonst
Plats: Hantverkshuset,
Gårdsby. Se ovan.
- 12 **Jenny Jaksik**, Gårdsby
Textil
Plats: Hantverkshuset,
Gårdsby. Se ovan.
- 13 **Marita Midénus**, Kyrkeryd
Keramik, tavlor
Plats: Väg 23 till N Åreda,
höger mot S Åreda, 4 km
Kyrkeryd, 1:a huset hö sida.



PÅVENS BEGRAVNING

– en konstskapelse

Text: Toni Sjö Bild: Peder Gowenius

Det var vernissage på Hantverkshuset i Gårdsby i somras och då hade konstnären Peder Gowenius hållit på med verket i närmare två år, och ännu är det inte klart. Konstskapelsen, som består av scenografiskt ställda bilder, är mycket imponerande både till storlek – stort som ett rum och 5 meter högt – och innehåll.

Så här berättar Peder om sitt verk.

– Det handlar inte om en bild utan om ett antal bilder ställda scenografiskt. Peterskyrkan är cirka fem meter hög. Hur länge jag arbetat? Ja, närmare två år men naturligtvis har jag målat och gjort annat dess emellan.

Jag är troende men anser att kyrkan måste ifrågasättas för att kunna utvecklas. Alla mina oljor, större arbeten, handlar om att ifrågasätta eller att få betraktaren att ifrågasätta. Jag såg en påves begravning på TV för några år sedan och då formades det hos mig ett behov av att finna ett uttryck för vad jag upplevde. Jag såg en sluten, otroligt maktfullkomlig institution där tiden står stilla allt sedan 1200-talet. Om ni tittar på klockorna så ser ni att de visar olika tider så kanske är det förstäligt att inget har hänt.

– Under själva begravningen blåste det kraftigt, så kraftigt att kardinaler och biskopar hade mycket bekymmer med att inte tappa sina hattar och visa sina ben. Ja, det blåste så kraftigt att jag lät en del av dem flyga iväg...

Kupolen på Peterskyrkan lutar och jag har gjort byggnaden till en adventskalender. Vad som döljer sig innanför luckorna kan vi bara gissa men nog har Kyrkan ställt till bra med elände på vår jord.

Så småningom, när detta mitt arbete är avslutat, skall ni kunna öppna luckorna på baksidan och då läsa om kyrkans brott och missgärningar.

– Ordet Återhållsamhet står för den sexuella återhållsamheten... vårt gräsligt syndiga leverne med kondomer och

annat som kyrkan än idag motarbetar med resultatet att aids i den fattiga delen av världen sprids. Ordet återhållsamhet riktar sig också till kyrkan... begravningen kostade ett skrämmande belopp.

– På högra sidan ser ni de inbjudna besökarna som alla är en del av denna maktfullkomlighet. Där finns några kvinnor. Kyrkans kvinnor, nunnorna, som faktiskt gör ett betydande socialt arbete, förvisades långt bort bland åskådarna. De kommer också så småningom att finnas på plats. Ett patriarkiskt instängt rum helt utanför verkligheten och livet. Det liv som majoriteten av jordens befolkning lever skildras på skärmarna utåt.

På ena sidan är konflikten i Mellanöstern... de sörjande palestinierna på ena sidan och det judiska folket under holocaust på andra. I mitten all världens ungdom som mals in i denna konflikt.

På andra sidan ser ni världens alla flyktingar som blir fler och fler.

– Jag har målat kyrkans instängda värld på ett sätt, alla är lite förkrympta dvärgar och bakom all stäten står de med rumporna bara. Verkligheten har målats mer realistiskt än den är. Jesus på korset ser och förundrar sig... det var nog inte riktigt så han hade tänkt sig. Därför har jag av medlidande med honom flyttat ut honom från detta instängda, inskränkta medeltida rum.

Ja, detta originella konstverk med hundratals figurer är en upplevelse att se, och får man då också höra Peder berätta om det, blir det fascinerande!

– Till Gårdsby kulturrunda i april är verket klart, och då är man välkommen att se det hela, berättar Peder.

Passa på då!

NOTTERYD

– nytt naturreservat i Gårdsby

Text: Toni Sjö samt Torbjörn Rydå och Birgitta Warodell från Skogsstyrelsen

Illustration: Martin Holmer



Notterydsområdet är förmodligen hittills mest känt som I11:s skjutfält från 1940-talet fram till 1990-talet. Området är bildat av norra delen av Notteryds by och skogskiftet tillhörande Tofta by.

Boende i bygden är inte alltid överens med myndigheterna om hur man ska handskas med ett sådant här markområde. Fisket och jakten har tidigare varit sådana stötestenar, men även vattenregleringen, som Gårdsby Sockenråd velat återställa, har stött på patrull.

Det är framför allt naturen i Notteryd som här behandlas, men även kulturhistoriskt är området intressant. Det krigiska finns från fornborgen Gripeberg till 1900-talets skjutfält, men ur folkmun kan berättas också om intressanta personer härifrån. Till detta återkommer vi i nästa nummer av GårdsbyBladet.

Här följer Skogsstyrelsens presentation av Notteryd:

Äntligen har Notteryd blivit naturreservat till nytta och glädje för oss alla som gillar att gå ut i naturen. Som en del känner till var Notteryd skjutfält från 1940-talet och fram till 1990-talet. Många värnpliktiga från I11 har övat orientering, granatskjutningar, sprängningar och övningskjutit på skjutbanan i Notteryd. I slutet av 1990-talet jobbade några personer i Växjö intensivt för att Notteryd skulle bli naturreservat. Det är oftast lättare att få acceptans för att bilda naturreservat på statens mark. Naturvårdsverket köpte in fastigheten från fortifikationsverket och dåvarande Skogsvårdsstyrelsen blev utsedda till fastighetsförvaltare. Åtgärder som bortplockning av värn, stridsvagnar, viss granröjning, vägförbättring och någon enklare stigmarkering gjordes i väntan på att reservatet skulle bildas.

Efter stormen beslutade Länsstyrelsen att en del virke skulle ligga kvar, målsättningen med flera områden inom

det blivande reservatet var så fri utveckling att "naturskog" bildas. Hundratals plastfällor sattes ut för att fånga barkborrar. För att minska skadorna på grannmarkerna fick Skogsstyrelsen hugga ett par områden med angripna granar. Stormen och granbarkborrarna har påskyndat en naturskog med många stående och liggande döda träd. I denna miljö kommer spännande och vackra mossor, lavar och svampar trivas. Insekterna gynnas och då också hackspettar och andra fåglar som trivs i ihåliga träd. Idag tror vi att de flesta är nöjda med att en del stormfälld skog fick ligga kvar. Alternativet hade varit stora kalhyggen!

Under förra året vann reservatet laga kraft. Länsstyrelsens syfte med reservatet är att skapa miljöer för växter, djur och svampar som behöver lövrika och ljusöppna barrskogar med många gamla och döda träd. Fler lövträd ska skapa livsmiljöer för de arter som behöver lövskogsmiljöer och öppna gräsmarker. Naturreservatet ska ge allmänheten möjlighet till rekreation och även möjlighet till organiserat friluftsliv.

Under 2009 kunde vi som förvaltare äntligen börja arbeta aktivt med naturreservatet utifrån länsstyrelsens fastställda skötselplan. Under 2009 har vi anlagt den blå stigen som vi kallar *Notteryd runt*, vi har gula stigar som genvägar för den som inte vill gå så långt. Vägarna har säkrats från fallande träd genom att träd fällts eller att högstubbar skapats. Området ut mot tungan har naturvårdsgallrats. Skjutbanan får nytt syfte, igenväxningen har huggits bort, stubbarna är frästa och området skall bli slätteräng. I den sandiga skjutvallen hoppas vi på att vildbin, humlor och steklar ska trivas och att de hittar nektar på ängen nedanför. På de gamla torpställena Klinten och Silestorpet skapas det betesmarker och vi ser fram emot att Karl-Erik i Gasslanda kommer att släppa sina djur på bete till våren. Att Karl-Erik är med i Krav ser vi som ett stort plus!

Till våren är målsättningen att skyltar med information för allmänheten skall sättas upp. Både Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen hälsar alla välkomna ut i reservatet för att njuta av naturen. Gå gärna stigen längs Toftasjön, sätt dig på en häll, njut av lugnet, fåglarna och utsikten. På sommaren är det inte dumt med ett kvällsdopp. Eller varför inte ta med sig familjen och ut och grillta korv!



Karta över Notteryd naturreservat.

Odlingsfunderingar i skidspåret

Text och bild: Hagbert Persson

Jag låter mina skidor glida sakta i de fina spåren vid Fyllerydstugan. Så lugn är min färd, att jag kan se snökristallerna vid sidan av spåret gnistra i januarisolen. Mycket ska hända i naturen innan det blir vår. Men jag vet, att snön kommer att smälta, vårbäckarna börja att rinna och tjälen gå ur marken. Saven stiger. Träd, buskar och örter av alla slag, spirar och växer. Fantastiskt! Bara att ta för sig av naturens skafferi – åtminstone av allt det som hör till all-emansrätten här i Sverige, t.ex. bär och svamp. Stenåldersmänniskan hade nog ett ganska fint liv. Här i trakterna måste ha funnits välmående folk under sten- och bronsålder, om man ser på alla fornlämningar som finns runt Helgasjön. De hade det bra utan att odla något.

Så småningom ville forntidens folk bli mer bofasta, och det kanske bland annat berodde på att klimatet blev mindre behagligt. Här kommer odlarmödan in i människans medvetande. Vad behövs för att kunna odla något? Solljus i första hand. Man får inte vara norr om den så kallade odlingsgränsen. Där passar det bäst för renar att beta. Vad du kan odla är mycket beroende av temperaturen under dygnets alla timmar. Det är här odlingszonerna kommer in. Luft med dess innehåll av koldioxid och klorofyll bjuder naturen på. Fröet eller löken behöver så småningom vatten, helst i rätt mängd. Efter ett tag räcker inte fröets näring. Vi får lägga det i jorden och se till, att det finns just de näringsämnen som den växten behöver. Här gäller att minst är viktigast. Det näringsämne som behövs, även i ytterst liten mängd, kan påverka tillväxten mest. Tala om

mikrovärld!

Oftast finns de flesta ämnen i jorden, så att det går att bli lite nöjd med sin odling. Sedan får man försöka lära sig att öka skörden, t.ex. med kompostgödsel. Det viktigaste är väl att man får något i jorden. Efter en vecka börjar man kika. EN MORGON upptäcker man en liten spricka i trädgårdssängen. Man blir salig varje dag man ser det växa och utvecklas – i trädgårdslandet grönkålen, squashen, persiljan, jordärtsskockorna – i blomlandet liljorna, pionerna, höstanemonerna.

Samma känsla får vi hoppas kommer upp när storbonden ser sina fält grönska. Hur det nu ska gå till att odla för att kunna mätta alla jordens hungriga? Räcker födan om vi äter mer vegetariskt? Finns det odlingsmetoder i framtiden som kan rädda oss – utan att förbruka jorden? Kanske quorn – en svampprodukt från England – är ett exempel som kommit fram för ett tiotal år sedan.

Men i det lilla perspektivet kan jag se odlandet enbart som en källa till glädje. Må framtida generationer känna längtan av att sätta ett litet frö i jorden och se det gro, växa och ge frukt. Så går mina tankar i skidspåret. Vad ska jag lyckas med i år? Kommer de oskördade jordärtsskockorna att ha klarat sig i den kalla vintern? Blir det tillräckligt med sol för squashen? Jag stannar till där södersolen varmt snön på en stenmur, kramar en snöboll, kastar den mot en decimetertjock ekstam....och träffar mitt på. Tänker att det blir en fin odlingsommar ...



Förnyelsebar uppvärmning på Ekesås

Text och bild: Christer Jonasson

För ca. två år sedan bestämde sig Leif Johansson på Ekesås gård att byta från vedeldning till automatisk uppvärmning med spannmål. Leif beställde brännare och matning till en kostnad av 45.000 kr. Han byggde en container som rymmer ca. 2–3 kubikmeter spannmål.

Eldningen fungerar ungefär som om man har fliseldning. Brännaren matas automatiskt och brinner hela tiden. När värmebehovet inte är så stort glöder det endast. Förbrukning är ca 10–12 ton havre om året för att värma upp den 300 kvadratmeter stora fastigheten. Leif berättade att havre är det bästa spannmålen att elda. Priset på havren vid försäljning är 1,05 kronor per kilot så kostnaden för att värma upp fastigheten ca. nio månader om året är endast ca. 12.000 kronor. Juni, juli, augusti får elvarmvattenberedaren sköta.

Jag kan tänka mig att total kostnaden hamnar under 15.000 kr. per år vilket måste anses som mycket billig uppvärmning. Andra investeringar var att sätta in galvaniserat skorstenrör sen var allt klart.

All spannmål producerar Leif själv på gården. 2009 gav havren ca. sex ton per hektar vilket måste anses som en mycket bra skörd. Endast två hektar av åkermarken används för uppvärmningen av huset. Nya idéer vid uppvärmning är alltid roligt att få ta del av.



Värend's Scoutkår – en miljörelse på kottnivå?

Text: Fredrik Astvall, Elin Örheden Bild: Anders Hultqvist

Vad vore en skog utan träd? Vad vore en skog utan kottar på marken? Förmodligen vore det inte mycket till skog om inte det fanns en masa träd i skogen, själva idén med en skog är väl träden! Om vi går runt i vår skog och tittar oss omkring ser vi självklart en massa granar, tallar och björkar, kanske till och med en ask eller hassel. Tittar vi lite längre ner på marken ser vi löv, pinnar och kottar.

Kottarna finns där för att det ska kunna bli ny skog och för att vi ska kunna få uppleva vilda skogar i framtiden. Inom scouterna är vi väldigt måna om de små sakerna, detta gäller både ålder på våra medlemmar och det lilla miljöarbete vi kan hjälpa till med. Jag menar inte att vi har ett litet miljöengagemang inom scouterna utan snarare att vi arbetar med många små saker som tillsammans blir något stort. Vi börjar tidigt att målmedvetet vistas i naturen, inte vill vi förstöra vår "lekplats" eller patrullplats med skräp eller trasiga platspåsar, plastburkar eller metallskräp.

Förra året tog vi ett krafttag med källsortering, vi köpte in kärl att källsortera i, vi hade som projekt att med 10–11 åringarna bygga en kompost. Tillsammans med ca. 15 scouter byggde vi fyra ledare en kompost för vårt hushållsavfall, visst i början när det var sågande och hamrande så var scouterna mer intresserade av att hjälpa till än på slutet när det var kladdig tjära och nersvärtade kläder det handlade om. Tror att scouterna uppskattade hela processen, men att några kanske lockades mer av hamrandet och några av att tjära. Vi gjorde det i alla fall tillsammans.

Om vi ska ha en natur att utnyttja vår allemansrätt i, i framtiden måste vi alla vara rädda om den natur, de skogar och de sjöar vi har runt knuten. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.



Kompostbygge med scouterna.



Ska vi ut och gå?

Text: Ulla-Britt Schill

Jojomensen – visst vill vi ut och gå! Vi är ett gäng som varit ute lördagar och gått/plumsat i snön 2–3 timmar. Underbart väder vid flera tillfällen och god fika i ryggsäckarna. Vi har även eldat och grillat korv. Hundarna har också fått följa med och haft det härligt med oss i naturen. Vi fortsätter våra vandringar och hoppas snart få möta våren. Ni som tycker det verkar lockande – ring till mej: 610 19.

EVENEMANGSKALENDER FÖR GÅRDSBY 2010

DATUM	TID	PLATS	AKTIVITET & ARRANGÖR (Sockenrådet el. Hembygdsföreningen)
sön. 14 mar.	16.00	Helgaryds skola	Berättarkväll (H) Kom och berätta en historia. Kuslig eller rolig, gammal eller ny!
sön. 14 mar.	16.00	Toftastrand	Gårdsby sockenråds årsmöte (S)
lör. 10 apr.	10.00–14.00	Månkullebo	Familjedag med utomhusaktiviteter (Värends Scoutkår) <i>Info: Elin Öreheden, 073 – 27 46 091</i>
sön. 11 apr.	13.00	Sågen Tofta	Torpinventering (H) Vi gör en vandring med Ingvar Jonsson och Mikael Gowenius som berättar och visar de små torpställena.
lör. 17 apr. och sön. 18 apr.	11.00 – 17.00		Gårdsby Kulturrunda (S) Bygdens hantverkare och konstnärer ställer ut. <i>Info: Sida 4–5 i detta nr. av GårdsbyBladet, www.gardsby.se och Toni Sjö, tel: 656 10.</i>
lör. 24 apr. och sön. 25 apr.	10.00	Hoppet	Vårstädning (H) Ta med lie eller räfsa så gör vi fint på Hoppet. Vi serveras varmkorv och kaffe.
fre. 30 apr.	20.00	Bolet vid Gårdsby Kyrka	Valborg (S) Vi firar med eld och sång. Tag med er fika och korv så grillar vi tillsammans.
lör. 1 maj	10.00	Arnö	Vi åker ut med flotten till Arnö (H) Tag med lie, räfsor och fikakorg.
fre. 7 maj	19.00 – 24.00	Smedjan	Puben i Smedjan öppnar för året. (S) Som vanligt serverar vi öl, vin och läsk, Bullens korv och snacks. Musikanter spelar hela kvällen.
sön. 16 maj	08.00	Sporryd	Gökotta (S) Vi träffas vid Gölen i Sporryd. Där äter vi ur vår medhavda fikakorg och hoppas att få höra Göken.
fre. 28 maj	19.00 – 24.00	Smedjan	Puben har öppet (S)
sön. 20 jun.	13.00 – 17.00	Hoppet	Gårdsbydagen och Sommarfest på Hoppet (S, H) <i>Se sid. 3 i detta nr av Gårdsbybladet.</i>
fre. 2 jul.	19.00–24.00	Smedjan	Puben har öppet (S)
fre. 30 jul.	19.00–24.00	Smedjan	Puben har öppet (S)
fre. 20 aug.	19.00–24.00	Smedjan	Puben har öppet (S)
fre. 10 sep.	19.00–24.00	Smedjan	Sista Puben för säsongen (S)



Vi fixar din scooter och dina tillbehör!

JANSSONS HUSVAGNAR
VÄXJÖ 0470-229 44

www.janssonshusvagnar.se

Janssons Husvagnar
Tofta Stenskulle
355 92 Växjö

Tlf: 0470 – 229 44 / 0470 – 347252
Mobil: 070 – 564 85 85 / 070 – 868 85 86
Mailadress: info@janssonshusvagnar.se

Öppettider: 10.00 – 16.00