

GårdsbyBladet

NR 3/2013 En tidning till alla i Gårdsby – Sandsbro

Vilken sommar vi haft!



GårdsbyBladet

En tidning utgiven av
Gårdsby Sockenråd

HEMSIDA
www.gardsby.se

MAIL
red@gardsby.se

ANSVARIG UTGIVARE
Sven Schill
0470-610 19

REDAKTION
Mona Hagström
0470-77 50 67

Christer Jonasson
0733-58 47 55

Christer Lindqvist
0470-651 88

Ulla-Britt Schill
(redaktionsansvarig)
0470-610 19

GRAFISK FORM & LAYOUT
Mattias Strömberg

MEDVERKANDE I DETTA
NUMMER ÄVEN:
Ulla-Britt Schill
Poul Kongstad
Bo Isaksson
Christer Jonasson

TRYCK
KST

UPPLAGA
1900 ex

Nästa nummer av Gårdsby-
Bladet kommer i december
2013.

Stoppdatum för bilder
och artiklar 12 november
2013.

Underbart är kort

Tiden går fort när man är lycklig sägs det och visst stämmer det, åtminstone på mej. Denna sommar har varit så fantastisk, varm och skön och vattnet behagligt att doppa sej i.

Tänk vad väder kan inverka på oss. Vi tinar upp och blir gladare, allting blir lättare och roligare.

När jag gick i skolan sa fröken till oss barn inför sommarlovet att vi skulle fylla en påse med våra finaste sommarminnen. När hösten kom hade vi en massa minnen som t ex den godaste glassen, när vi badade vid sjön, alla jordgubbarna vi åt när vi gick på marknad och fick köpa sockervadd.

Men som sagt allt har ett slut och nu märks det att sensommaren har kommit. Det är dagg i gräset och det blir fortare mörkt, men än lyser ringblommorna soliga och fina. Vi kan plocka blåbär och än finns det hallon på buskarna och snart lyser lingonen röda och fina.

Och kräftorna inte minst! Röda, granna och goda att sörpla i sej. Med hattar på sned, lyktor och girlander ser det ut som ett barnkalas. Och visst är det härligt att ta fram barnet i oss. Det gör vi nog alltför sällan (tror jag). Vill inte "göra bort sej". Synd, för det gör livet lite roligare.

När sen höstmörkret faller över oss kan det vara skönt att sätta sej ner, blunda och ta fram påsen med alla sommarminnen. Tänka på den goda lukten från grillen, dom sköna baden, och de trevliga utflykterna vi gjort eller eftermiddagsfikat på balkongen eller trädgården när fåglarna sjöng som allra mest.

Så alla ni som läser detta, TA FRAM ER SOMMARPÅSE OCH NJUT.

Ulla-Britt Schill



Innehåll Gårdsbybladet nr 3 2013



4 MIDSOMMAR I STOJBY



5 MARGARETA

6 MATMARKNAD I GÅRDSBY



8 EN KLOCKAREGÅRD I GÅRDSBY

10 BREDBANDET BYGGS UT



11 SMEDJAN

12 EVENEMANGSKALENDERN

Annonsera i GårdsbyBladet?

Här är några viktiga punkter att tänka på.

- Gällande annonsformat är:
1/4 A4 – 185x65 mm
1/6 A4 – 130x65 mm
1/8 A4 – 92x65 mm
- bildformatet ska vara tiff, jpg eller pdf
- bildens upplösning ska vara 300 dpi
(har bilden lägre upplösning kommer den bli otydlig i tryck)

- annonsen bör vara i gråskala

Annonsstopp för nästa nummer av Gårdsbybladet är **12 november 2013**. Annonser och eventuella tekniska frågor mailas till Mattias Strömberg: mattias.stromberg@sodra.com. För prisuppgift kontakta Bertil Sandberg tfn 0470-612 55 eller 070-550 13 16.



SANDBRO VVS AB

Utför alla VVS installationer. Värmepumpar, vedpannor, badrum, nybygge och renovering.

Hör av er till Mattias

Tel: 070-237 11 78, 0470-23 555

Mail: info@sandsbrovvs.se

Hemsida: sandsbrovvs.se

Midsommar i Stojby

Dagen före midsommarafton är det tradition att fira detta på Bosses äng (Bo Isakssons). Det är samling kl 18.00 och då klär vi midsommarstången, dansar och leker. Sen tar långbordet vid på parkeringen som var välfylld i år med stojbybor och gäster. Vi var ett 70-tal som kom till årets fest. Den yngsta gästen var 2 veckor gammal och den äldsta 80+ så det var en härlig blandning av unga och gamla.

Festen avslutades med en brännbollsturnering i den härliga sommarkvällen.

Text: Bo Isaksson



Vilda Västern och prärievagnar i Gårdsby

Dagen före midsommarafton fick jag ett samtal om att det passerar prärievagnar i Gårdsby. Snabbt som tanken satte vi oss i bilen och åkte direkt till Gårdsby.

Text: Ulla-Britt Schill

Och vad fick vi se? Jo en karavan med prärievagnar dragna av ardennerhästar och nordsvenskar.

De kom från Ronneby och tog sej fram på småvägar. Det var väldigt varmt så i Gårdsby stannade man för att låta hästarna vila och dricka vatten. Sedan skulle de ta sig till Ekna naturcamping och fira midsommar för att sedan fortsätta till High Chaparall.

Det var verkligen ett exotiskt inslag i vår socken.

Vi önskade allihop en glad Midsommar och lycka till på färden.



Margareta

Det skulle kännas fel om jag inte nämner Margareta Moqvist i Gårdsbytidningen.

Text: Ulla-Britt Schill

Margareta var en idéspruta till det mesta. Hon ligger bakom så mycket här i Gårdsby. Hon var eldsjälens när vi skulle starta upp föräldrakooperativet Trollbacken som fortfarande drivs med många barn från socknen. Sockenrådet i Gårdsby - där var hon med och skapade förutsättningar, hon arbetade för bredband och fiber i Gasslanda och Gårdsby, hon intresserade sej för vildsvinens framfart och ordnade möten i Smedjan.

Hon var aktiv i LRF, och var en miljökampe och framför allt värnade hon om alla människors lika värde. Margareta var alltid snabb att ge beröm. Hon fick alla att känna sej speciella. För Margareta fanns inga hinder. Det gällde att se saker och ting från annat perspektiv och överbrygga problemet. Aldrig misströsta utan alltid positiv. Hon hade förmågan att entusiasmera andra på ett sett som jag aldrig mött hos någon annan.



Att Margareta skulle lämna oss alla i Gårdsby är mycket ledsamt. Hon hade behövts här mycket längre. Hon var den snällaste och mest omtänksamma människa jag någonsin mött.

Men vi råar inte över livet utan får bara acceptera och säga

TACK MARGARETA FÖR ATT VI FÅTT LÄRA KÄNNA DEJ.



Toftastrand Hotell & Konditori Villa Viks Matsalar

Vackert beläget vid Toftasjöns strand. Här kan du uppleva det lilla extra med hembakade bröd- och konditorivaror av högsta kvalitet. Kanske skulle det smaka med en välagad lunch eller middag i vår restaurang

Villa Vik. Råvarorna kommer till stor del från lokala producenter. Både Toftastrand och Villa Vik är miljödiplomerade anläggningar och vi är medlemmar i Miljöresurs Linné och Regional Matkultur.

Varmt välkomna till Toftastrand och Villa Vik.

**Adress: Lenhovdsvägen 72
Telefon: 0470-65290
E-mail: toftastrand@tele2.se**



BRASVED

30 cm björk 550 kr/m³
Levereras fritt inom Växjöområdet

TVETAVED

Telefon 0470-633 63

Matmarknad på Gårdsby Tå



ngshult blev en stor succé!

Med en temperatur på dryga 20 grader, sol växlat med molnighet, var det upplagt för en lyckad marknadsdag i Gårdsby Tångshult 24/8. Flera lokala matproducenter var på plats, chokladhjulet var laddat, glassbilen spelade sin melodi, tipspromenaden uppsatt - vi var redo!

Text: Tobias Gustavsson

Byn sjöd av liv och rörelse, lite som det var förr. Marknaden drog ungefär 1200 besökare. Christer Jonasson på Gårdsby Ägg menar att det finns ett stort intresse för lokal mat. Människor trivs med att åka på små utflykter där det handlar om lokal mat och att det finns gott om höns på gården hjälper ju till, flikar Christer Jonasson in. Lotta Alberius, en av grundarna till Familyfood, menar att lokal mat blir bara mer och mer intressant för oss konsumenter. Vi vill veta var maten kommer ifrån och vem som har producerat den.

Populära Stellas Ostkaka skötte cafédelen och Stensåkra chark hade sitt mobila gatukök med sig. Det var gott om hungriga besökare. Dessutom bjöd flera av utställarna på sina produkter så att besökarna kunde testa först innan de köpte varan. Och visst köpte besökarna varor i massor!

Känslan hela dagen genomsyrades av glada besökare som umgicks, åt och fikade. Alla hade skoj helt enkelt!

Christer Jonasson Gårdsby Ägg och Tobias Gustavsson på Familyfood hade två guidningar på anläggningen där de berättade om näringarna som finns på gården. Totalt omsätter dessa näringar i Gårdsby Tångshult ca 20 MSEK årligen. Det fanns också en nyhet på marknaden nämligen Hönsloppet! Ett litet löparlopp för alla barn på ca 300 meter. Över 100 barn deltog. Alla barn fick pris när de gick i mål.

Christer Jonasson har redan nu marknaden 2014 i sikte och lovar att då kommer det bli runt 2000 besökare! Och en sak till, nästa år kommer vi absolut skylta bättre så att alla hittar ut till gården avslutar undertecknad.

Affären i
Gårdsby
MED BRA MAT ♥

<p>Öppettider söndagar 14.00-19.00 torsdagar 16.00-19.00</p>	<p>Upptäck riktigt bra mat! Hos oss hittar du allt från pasta och müsli till färskt kött och nybakat bröd.</p>
--	--

VÄLKOMMEN

Kjell Johanssons smalfilmer

Kjell Johansson hade snickeriverkstad i Norra Åreda i många år.

Han jobbade ideellt i Gårdsby Hembygdsförening och filmkameran var alltid med. Tack vare det kan vi idag se hur tiderna förändrats och hur det var då.

Söndagen 20 okt. kl.16.00 kommer sonen Caj Kjells-son att visa Kjells filmer från svunna tider i Gårdsby, bl.a. från aktiviteter från Hoppet och Arnö m.m.

Missa inte detta tillfälle att se filmerna på Hoppet!

En klockaregård i Gårdsby

Vår trakt har en lång historia, flera tusen år av bebyggelse. Tänk på runstenen i Stojby eller Gårdsby gamla kyrka som var från 1200-talet med bebyggelse runtom troligen sedan 1000-talet.

Text: Poul Kongstad



Gårdsby Klockaregård 2012 Foto: förf.

Många hus på landsbygden har en lång historia, ofta mer än hundra år. Församlingshemmet byggdes 1864 som skolhus med lärarlägenheter ovanpå vid samma tid som utvandringen till Amerika började ta fart. Husen har också en egen historia av förändringar och förbättringar.

Gårdsby Klockaregård Mamreslund ligger inte långt därifrån, vid bokskogen, och med den förknippas bland annat släkten Granstrands historia. Huset byggdes 1889 och släkten Granstrand har bott där i stort sett från 1889 till 1981. Granstrands var en släkt med flera "klockare", dvs kontor och lärare, anställda av kyrkan.

Många i vår trakt känner till läraren Sonja Granstrand, som var dotter till siste klockaren Granstrand (Julius) i Mamreslund, idag Gårdsby Klockaregård. Före honom hade både far och farfar varit klockare i Gårdsby.

Sonja Granstrand (1902-1999) har berättat att farfar Johan Granstrand ansökte hos Gårdsby Säteri att få avstycka en tomt för att bygga sin pensionärsbostad när han lämnade lärartjänsten i Gårdsby 1889. Johan var tvungen att flytta från skolhuset i Gårdsby. Han ville köpa ett stycke mark nära kyrkan av Säteriet. Detta var långt före familjen Gowenius tid på Säteriet. Johan fick nej och blev erbjuden arrendera olika marker "uppe i skogen" (nuvarande Lugnet i Gårdsby), men accepterade inte detta — han ville kunna se kyrkan, sin arbetsplats, hemifrån!

Johan Granstrand blev i stället erbjuden att under sin livstid arrendera ett område motsvarande den nuvarande fastigheten på 2 ½ tunnland och lät bygga Mamreslund 1889.

När det långt senare blev dags för sonen Julius att ta över som klockare, sålde Johan oktober 1922 sina andelar i "de hus bestående av Boningshus med Källare, Ladugård och Svinhus, som vi uppfördt" till Julius. Johan fick bo kvar resten av sitt liv mot att han bistod med underhåll av fastigheten. Säteriets ägare bestämde sig för att sälja enklaven i deras mark till Granstrands. Dagen före julafton 1927 sålde Johannes och Anna Nilsson (född Schander) Mamreslund till Julius. Den formella avstyckningen gjordes sen maj 1928. Det gick som gamle Johan ville!

Julius Granstrand verkade som klockare i Gårdsby 1920 – 1935.

Karl Walfrid Karlsson var lantbrevbärare i Gårdsby från oktober 1931 tills Knut Svensson tog över tjänsten 1965. Karlsson hyrde Mamreslund ca 1926 till december 1933 då Julius Granstrand med maka Elida och barnen Sonja, Margareta och Ingegerd från flyttar skolhuset i Gårdsby tillbaka till Mamreslund vid juletid.

En mindre renovering i form av tapetsering och målning skedde då, men Sonja uppger att stora bakugnen var kvar i dåvarande köket. Den lilla köksspisen (Husquarna No 226) installerades 1933. Den hängde med till revoveringen 1959 då den flyttades ner i källaren, och lär därefter använts för att koka tvätt - samt vid strömavbrott!

1959 gjorde Granstrands en större renovering i Mamreslund. Den stora bakugnen i dåvarande köket togs bort och elspis installerades! En kakelugn sattes om. Panna installerades i källaren och värmeelement i husets 3 rum och kök. Sonja mindes att källartrappan inomhus kom till då – tidigare fick man alltså springa runtom huset för att komma ner i källaren, t ex för att hämta mjölken på sommaren eller rotfrukter, potatis och bröd.

Precis till höger om infarten finns en lustig stensoffa med utsikt över Gårdsby kyrka och prästgård. Enligt Sonja Granstrand gjorde Johan Granstrand denna ca 1915. Det kan vara intressant att veta att vägen gick mellan Mamreslunds stenmur och stubben efter den stora boken mellan nuvarande vägen och stenmuren. Vägen kallades "Organista-lien".

Om någon promenerar förbi Klockaregården syns mellan huset och stenmuren några enkla vinbärsbuskar. Förmodligen sattes de av Sonja Granstrands mor Elida (född



Elida Granstrand, hustru till Julius Granstrand, framför Mamreslund har just fått post av lantbrevbäraren Knut Svensson någon gång på 1960-talet. Elida levde 1877-1973.
Foto: troligen Knut Svensson



Margareta och Sonja Granstrand (döttrar till Julius och Elida Granstrand) framför Mamreslund hösten 1971. Foto: troligen Knut Svensson.

1877) och det känns gott att fortfarande kunna skörda från dem varje år.

Sven-Olof och Marianne Gustavsson kom till Gårdsby 1979 och bodde först i skolhuset (församlingshemmet). Sven-Olof Gustavsson började 1977 som kantor i Gårdsby, men de hyrde då bostad i Bergsnäs (S.Växjö). Det var svårt att finna en bostad på landet då.

Efter ett erbjudande från Sonja Granstrand "bytte de plats" med Sonja 1981 då de köpte Mamreslund och startade en omfattande renovering som var klar 1984/85. De tog namnet Gårdsby Klockaregård för Mamreslund — även Sven-Olof var ju kantor. Barnen hette Malin, Sara och Ola (de senare tvillingar).

Mamreslund var ett ganska kort, reverterat hus i ljus gul ton (se foto) fram till renoveringen 1982-1984, då det blev tilläggsisolerat och brädfodrat i ljus gul färg i stället för revertering. Vid renoveringen förlängdes huset och fick då ett nytt stort kök. Huset fick en kupa och ovanvåningen inreddes. Allt gjordes efter Nils-Gunnar Larssons (Sandsbro) ritningar.

Familjen Kongstad med två barn flyttade in i slutet av december 1988. Hembygdsföreningen med ordförande Knut Svensson, Sonja Granstrand m fl kom med flyttgröt. I oktober 1989 föddes Arvid Kongstad, familjens förste infödde Gårdsbybo.

Mamreslund?

Namnet Mamreslund, som finns på kartan, kan verka mystiskt. Men i Bibelns första Mosebok kap 18 sägs: "Herren uppenbarade sig för Abraham vid Mamres tebeintlund, där han satt vid ingången till sitt tält när dagen var som hetast. Han såg upp, och se, tre män stod framför honom. Då han fick syn på dem skyndade han sig emot dem från tältöppningen och bugade sig".

Kanske tänkte Johan Granstrand att platsen och hans arbete skulle präglas av gästfrihet och generositet.

En äldre Klockaregård?

Enligt gamla skrifter fanns en "Klockaregårde krono Stomhemman" intill Gårdsby kyrka med 3 byggnader (mangårdsbyggnad, badbyggnad och ladugård). "Till hemmanet finns hvarken trädgård anlagd eller brunn gräfvne".

En värderingshandling från 1861 anger: Klockaregård 5/8 mantal Pastors Stomhemman innehafves av Biskopen i Wexjö som afflyttar hela Åbyggnaden på 10400 alnars avstånd från gamla tomtstaden. Därefter beskrivs arbetsgången vid nermonteringen av de tre byggnaderna m m och uppsättning på ny plats. Kan det ha varit fråga om Gårdsby Stom norr om Vikensved?

Sonja Granstrand har berättat att nuvarande församlingshemmet byggdes 1864 och att man då fann rester av tidigare bebyggelse. Kan det ha varit efter gamla Klockaregården innan rivning eller flyttning? Av en karta från 1797 framgår att sammanhängande ägor fanns från nuvarande församlingshemmet och söderut, ungefär parallellt med Prästgårdens ägor, eventuellt dess västra del.

Det har också nämnts att Klockaregårds ägor kan ha funnits N/NO om gamla kyrkogården. En brunn skulle kunna tyda på det.

- Om någon vet mer om detta, tar redaktionen gärna emot tips!

Gårdsbytraktens bredband byggs ut

Text och foto: Poul Kongstad

Gårdsbytrakten fick bredband på landsbygden från ungefär 2009, då flera fiberföreningar började en utbyggnad inom delar av socknen, en "lokal bredbandsrörelse".

Det började ungefär som när Sverige elektrifierades: lokala föreningar byggde upp små elnät, som senare slogs ihop till det vi har idag – ett elnät som "alla" är anslutna till. Med bredband kan det så småningom bli likadant; något som "alla" vill ha.

Nu tar en av föreningarna ett steg till. Gårdsby Fibernet bygger ut fibernätet på "Kråkenäs-halvön". Ett 20-tal hushåll där är intresserade för tillfället, och föreningen förtätar samtidigt sitt nät i Tofta-Gårdsby-området med ett 10-tal anslutningar pga nybyggen och nyinflyttningar.

På landsbygden finns i Gårdsby socken som på andra håll ekonomiska föreningar för bredbandsfiber.

- StojbyBredband
- Gasslanda Fibernet
- Gårdsby Fibernet
- Arenet i Norra Åreda och Björnamo.

Information kan man hitta på bl.a www.gardsby.se och www.aret.se.

Är fiberanslutning dyrt eller billigt?

En fiberanslutning brukar kosta runt 20.000 kr vare sig det är i stan eller på landsbygden. Men för att det ska vara möjligt på landet krävs föreningar som med ideella krafter och entusiasm kan förverkliga det som "marknaden" inte klarar av. På landsbygden brukar medlemmarna som vill ansluta sina hus dessutom få medverka med några dagsverken för att klara ekonomin.

Med tanke på att internet och telefoni blir billigare och att huset stiger i värde, är fiberanslutning egentligen inte så dyrt, även om man lånar till insatsen. Investeringen varar länge, fibernätet ligger i typ 30-60 år.

Men det gäller att vara med när det byggs, framtida anslutningar kan inte garanteras. Och det blir aldrig billigare att vänta att ansluta sig – snarare tvärtom.

Några områden där fiberföreningarna har bredbandsnät idag eller under året.



Valfrihet och framtidssäkert

Man får många fördelar med att fiberansluta sitt hus. Man får tillgång till riktigt snabbt internet till låg kostnad. Telefoni via bredbandet är billigare än traditionellt tele-abonnemang. Vissa abonnenter på TV-kanaler med hög kvalitet via bredbandet, och andra ansluter larm och trygghetslarm i stället för gamla telenätet – eller värre – fastmobil.

Det går till så att Wexnet svarar för att skicka signalerna mellan huset och olika operatörer för bredband, telefoni osv. Man väljer själv sina leverantörer av själva tjänsterna.

Ett exempel: månadsavgift (Wexnet) ca 150 kr. Internet 100 Mbit/s 70-100 kr/mån och ip-telefoni 70-125 kr/månad. Ibland får man ringa för månadsavgiften också. Dessa ca 350 kr/månad är mindre än vad traditionella abonnemang normalt kostar.

Man ska inte glömma att det gamla telenätet på många håll kommer att läggas ner inom några år. Telenätet tog också stryk i de stora stormarna som Gudrun. Flera i vår trakt har fått brev om nerläggning och några har redan tvingats byta till "fastmobil". Fibernet löser detta på ett bra sätt med telefoni via bredbandet.

Och mobilt bredband räcker inte i längden till ett hushåll, bl.a för att det kostar för mycket att bygga ut det snabbare 4G-mobil-bredbandet på landsbygden.

Snabb och pålitlig kommunikation är viktigt både för företag och familjer, och krävs på sikt för att landsbygden ska vara attraktiv för många. Fibern har så hög kapacitet att den aldrig blir någon "flaskhals" i kommunikationen – 100 Mbit/s är det vanligaste idag och 1000 Mbit/s eller mer är inget problem för fibern.

Puben i Smedjan - sista för säsongen

Jag började tidningen med "Underbart är kort". Underbart är kanske fel ord trevligt och kul passar nog bättre.....

Text: Ulla-Britt Schill

Puben har varit välbesökt av många från Gårdsby och byarna runtomkring. Stämningen har varit hög med många skratt. Barnen har varit med och druckit läsk, ätit ostbågar och Bullens korv. Föräldrar och vuxna har väl inte druckit samma läsk precis men ändå läskat sej med andra drycker som finns i Puben.

Nu är säsongen slut för i år och vi stänger portarna. Hösten och vintern står för dörren.

Tråkigt? OK men misströsta inte.

Vi öppnar **JULPUBEN** i Smedjan fredagen den 13 december!



Skriv upp detta datum i era kalendrar och kom med glitter och totemössor så firar vi julen tillsammans med musik och sång. Vi ses!

Fasta priser på anläggningsarbeten offereras

- Avlopp
- Källardräneringar
- Stensättningar
- Grunder
- Nedtagning av träd

Olofsson
ENTREPRENAD

Martin Olofsson 073-526 37 97



Funderar du på nytt enskilt avlopp? Var ute i tid och låt mig projektera i höst, gräva provgrop, lämna siktanalys, sätta grundvattenrör för avläsning av grundvattennivån de blötaste månaderna, för att till våren ha klara godkända handlingar för din anläggning. Jag är diplomerad av kommunen. Ring för referenser



AB QVISTGAARDS
SNICKERIER
BYGG & INREDNING
0470-268 00 • 070-522 68 00 • 070-522 68 55

Telefon 0470-268 00 • 070-990 48 43

EVENEMANGSKALENDER GÅRDSBY 2013

*Gårdsby Hembygdsförening önskar er
välkomna till våra Höstträffar!*

Datum	Tid	Plats	Aktivitet	Arrangör
Lör 12 okt	kl 10.00	Hoppet	Städdag på Hoppet. Ta med sopborstar, räfsor och dyl. så gör vi fint på Hoppet. Vi serverar varm korv och kaffe. Ledare: Tore Sandrell	(H)
Sön 20 okt	Kl 16.00	Gårdsby församlingshem	Kjell Johanssons smalfilmer. Sonen Caj Kjellsson visar filmer från svunna tider i Gårdsby bl a från hembygdsföreningens aktiviteter på Hoppet och Arnö mm. Ledare: Bertil Sandberg	(H)
Sön 17 nov	Kl 16.00	Gårdsby församlingshem	Norra Åreda – för 200 år sedan. Föredrag av Jan Danielsson som själv bor i Norra Åreda. Ledare: Mats Peterson	(H)
Lör 28 sept	kl 17.00	Gårdsby Kyrka	Konsert med Max Saxar och Gårdsbykören	(S)
Sön 27 okt	kl 16.00	Toftastrand	Höstmöte med Gårdsby sockenråd	(S)
Fred 13 dec	19.00-23.00	Smedjan i Gårdsby	JUL-PUB. Vi serverar som vanligt Öl, Vin och Bullens korv. Dessutom glögg och pepparkakor. Kom gärna med glitter, tomteluva och glatt humör! Det blir naturligtvis musik och sång också!	(S)

Hjärtligt välkomna på våra evenemang!



Hej alla ni som läser vår tidning

Vi blir jätteglada om ni har idéer eller artiklar som ni tycker ska vara med i tidningen. Om ni inte själv vill skriva kan ni ringa till mej.

Ulla-Britt Schill
Telefon 0470-610 19 eller 070-772 10 19