

Svenska kyrkan



Gårdsby församling – Alltid på G
Växjö pastorat nr 3 2016



HÖST MED NYA TAG

Oj, var redan sommaren slut! Så kan man nog tänka och snabbt märka att det är dryga tio månader till vi på nytt hoppas på sommaren med allt vad vi önskar. Men livet är inte bara sommar och sol eller brist på dito. Livet är det som händer emellan somrarna också. Under hösten och våren som ligger framför oss händer det massor med spännande saker i vår församling. Vi fortsätter med det som vi alltid gjort: gudstjänster, barngrupper, körer, pyssel, mötesplatsen och annat. Mycket som händer. Kolla lite i "Bladet" och se vad som kan passa dig och dina nära.

Hösten kan också kännas mörk och svår. För att fylla på energi erbjuder vi en retreat/ dag i tystnad den 20 november. Där och i den övriga gemenskapen i vår församling finns ett ljus som alltid lyser. Det tänds på nytt vid var dop och får lysa

för oss alla. Jesus är världens ljus, ett ljus som lyser för dig och mig!

GUD ÄLSKAR DIG

Hälsar Anders

Präst och ett ljus i mörkret.



FREDAGSMYS i Sandsbro Kapell!

En ny grupp för ungdomar i åk 7, tjejer och killar
Vi sjunger, bakar/pysslar, kollar på film och flummar!
fredagar i kapellet kl 16-17.30

Anmälan till Helena

Telefon: 0470-703230

E-post: helena.hermansson@svenskakyrkan.se

Välkomna!



Musikgudstjänst i Gårdsby kyrka med Akademiska kören en vacker söndags-eftermiddag i augusti. Vilken skön timma de bjöd på! Musiken fortsatte ända ut på kyrkplanen under gudstjänstdeltagarnas väg ut ur kyrkan.

Rose-Marie Emilsson, ny diakon i Gårdsby församling

R-M har arbetat länge i kyrkans tjänst och som diakon i fyra år. Rose-Marie är född och uppvuxen i Umeå, i Västerbotten. I Umeå arbetade hon i kyrkans tjänst med barn, ungdom och konfirmander i närmare tjugo år. I mitten av 90-talet sökte R-M till prästutbildning och blev antagen som prästkandidat i Luleå stift. Vid samma tid träffade hon sin nuvarande man Ola som prästvigdes i januari 2000. När maken år 2001 fick arbete i Strömstad pastorat flyttade familjen med fyra barn till prästgården i Näsinge. R-M som då precis varit föräldraledig med det yngsta barnet fick arbete som dagbarnvårdare i kommunen och hade sin arbetsplats i hemmet i prästgården. Efter det första året fick Rose-Marie och hennes kollega idén att gå samman och dela arbetet i ett hyresledigt hus som blev bygdens "dagis". 2004 utökades familjen med en jämnårig bror till sonen, adopterad från Swaziland i södra Afrika. 2007 föddes de yngsta barnet, en flicka.

R-M hade nu bestämt sig för att återuppta sina studier men istället för präst upplevde hon kallet att vara diakon. Hon sökte och blev antagen till diakonutbildning och framtida vigning i Göteborgs stift. Det visade sig dock vara omöjligt att hitta lediga diakontjänster och R-M och hennes man beslöt sig för att lämna Västkusten och söka tjänster i andra stift. Valet föll på Växjö stift och Småland, närmare bestämt grannpastoratet Uppvidinge, där R-M fick diakontjänst och Högsby, där maken fick arbete som komminister och familjen erbjöds att bo i Fagerhults prästgård. Här bor familjen och trivs gott i det vackra landskapet. Efter två års tjänst i Älgshult, Lenhovda



och Herråkra församlingar bestämde sig R-M för att det var dags att utvecklas vidare på en ny arbetsplats och sökte därför den utlysta tjänsten på 100% i Växjö pastorat, med placering i Gårdsby församling men som även innebär arbete i Sjösås och Dädesjö församlingar.

Kyrkbesök

Boende med personal på Toftagården på utflykt till Gårdsby kyrka bjuds på andlig och lekamlig undfägnad. Först en kort andakt med Anders Nordmark,

sedan kaffe med dopp i församlingshemmet och lite välkända sånger med Rose-Marie Emilsson och Tina Glimsjö.



Mötesplatsen

Onsdagar jämn vecka klockan 14.00 Sandsbro kapell.

21/9 Rose-Marie Emilsson

5/10 Vernissage
Marianne E Lindström,
oljemålningar
Gunilla Holmewi-Nilsson,
oljemålningar
Siv Salomonsson, tavlor i textil

19/10 Set Sigvardsson berättar om oxen och smälningen samt bjuder på läsarsånger och skillingtryck

2/11 Anders Nordmark

16/11 Inför advent

30/11 Vernissage. Hemlig gäst.
Glögg och pepparkaka

14/12 Kaffe med lussebullar.

Höstens gudstjänster Gårdsby församling

25 september 2016 kl. 17:00	Mässa	Sandsbro
2 oktober 2016 kl. 17:00	Mässa	Sandsbro
9 oktober 2016 kl. 10:00	KärLekRum	Gårdsby
Tacksägelsedagen Auktion efter gudstjänsten		
16 oktober 2016 kl. 17:00	Mässa	Sandsbro
23 oktober 2016 kl. 17:00	Mässa	Sandsbro
30 oktober 2016 kl. 10:00	KärLekRum	Sandsbro
6 november 2016 kl. 16:00	Minnesgudstjänst	Gårdsby
13 november 2016 kl. 17:00	Mässa	Sandsbro
20 november 2016 kl. 17:00	Taizémässa	Sandsbro
Retreat (Lugna timmar)		
27 november 2016 kl. 10:00	KärLekRum	Gårdsby
4 december 2016 kl. 17:00	Mässa	Sandsbro
11 december 2016 kl. 17:00	Mässa	Sandsbro
13 december 2016 kl. 18:00	Luciagudstjänst	Gårdsby
24 december 2016 kl. 23:30	Julnattmässa	Sandsbro
25 december 2016 kl. 07:00	Julotta	Gårdsby
28 december 2016 kl. 18:00	Stråkforum	Gårdsby



Efter Tacksägelsedagens gudstjänst 9/10 blir det auktion på en del av höstens skörd



Söndagen den 6 november, Alla själars dag, är det ljusständning för under året avlidna församlingsmedlemmar och gudstjänsten avslutas på kyrkogården.



På tisdagseftermiddagarna träffas Silverstrålarna, barn från klasserna 1 och 2, för körövning, aktivering och mellanmål. Pedagog Zinka Karlsson och körledare Helena Hermansson har hjälp av de ideella medarbetarna Sonja Nilsson och Gunnel Brodd. Vid bra väder blir det fikapaus ute på gräsmattan.

