

GårdsbyBladet

NR 3/2017 En tidning till alla i Gårdsby – Sandsbro



Höstglöd!

Låt oss hylla hösten

När jag var liten tjatade jag ” jag VILL ha en sån jacka. ALLA har en sån. (Inte riktigt sant men jag tyckte det). Men tänk så många vårar och höstar jag fått uppleva sen dess och förhoppningsvis blivit lite klokare. Men i maj ville jag ha sommarjacka och knästrumpor även om det var svinkallt. Detta om detta.

Våren – underbar men jag blir en aning stressad. Ni minns säkert en morgon när man ser att allt har börjat leva upp. Björkar och blommor och fåglarna som kommit. Oj våren är här, jag måste skynda mej att njuta nu när allt är så spirande vackert för vips är allt förbi. Varför går tiden så himla fort? Sen är det sommar och då stressar vi för att hinna njuta av den. Semester, grilla, bada, åka på utflykter och hälsa på vänner. Mycket som ska hinnas med, inte sant.

Men hösten den kommer med lugn och ro. När allt utomhusarbetet är klart då kan även vi ta det lugnt. Vi tar fram varmare kläder för det har blivit en aning kallare och fuktigare. Vi tänder ljusen eftersom kvällarna är mörkare. Löven har gulnat och faller från träden. Men, det som sticker upp är svamparna. Kantareller, Karl-Johan och alla de andra som jag inte kan namnen på. Jodå det finns liv i skogen. Blåbär och lingon som lyser på marken.

På hösten lagar vi goda grytor, gör äppelkakor, plommon-och björnbärs marmelader. Jag sådde både morötter och rödbetor men det ville sej inte så av dem blev det ingen skörd. Hallonen som det dig-nade av i fjol lyser med sin frånvaro i år, Ack ja vad göra? Bara acceptera att ibland blir det inte som jag vill. Men det finns goda svenska äpplen att köpa. Jag köpte faktiskt äpplen på Dädesjö marknad. Marknaderna dyker upp på sensommaren. Tycker det är rätt roligt att gå och titta på allt som säljs där. Jag köpte också ett hundhalsband, precis ett sådant som ingen djurbutik i Växjö hade att sälja. Alltså – marknader är bra!

Nu är hösten i antågande och när mörkret och kylan kommer då är det tillåtet att sätta sej i soffan med en pläd och göra – ingenting. Behöver inte stressa utan bara slappa och ta det lugnt, gärna med en bra bok.

Så med detta vill jag säga njut och hylla hösten.

Ulla-Britt Schill



Innehåll Gårdsbybladet nr 3 2017



4 BYAVANDRING I STOJBY OCH ETT MINNE SOM INTE BLEKNAT



5 MUSIK I GÅRDSBY NYINFLYTTADE TOFTASTRAND



6 FÅRAHERDEN I TVETA

8 GRAV FÄLT I EKESÅS

9 STORT STENBLOCK JÄTTAKAST

10 BARNENS DAG PÅ HOPPET



11 MATMARKNAD I TÅNGSHULT

12 EVENEMANGSKALENDERN PÅ GÅNG I GÅRDSBY MUSIKAL I GÅRDSBY KYRKA

Annonsera i GårdsbyBladet?

Här är några viktiga punkter att tänka på.

- Gällande annonsformat är:
1/4 A4 – 185x65 mm
1/6 A4 – 130x65 mm
1/8 A4 – 92x65 mm
- bildformatet ska vara tiff, jpg eller pdf
- bildens upplösning ska vara 300 dpi (har bilden lägre upplösning kommer den bli otydlig i tryck)
- annonsen bör vara i färg

Annonssjutt för nästa nummer av Gårdsbybladet är **november 2017**. Annonser och eventuella tekniska frågor mailas till Ulla-Britt Schill: schill.ub@gmail.com. För prisuppgift kontakta Bertil Sandberg tfn 0470-612 55 eller 070-550 13 16.



KLOCKANS EL & HANTVERK

Er lokala elinstallatör
samt konsthantverk
Ring oss gärna på tfn
070-174 76 44
073-142 02 67

Ante och Marita Midenius



SANDBRO VVS AB

Utför alla VVS installationer. Värmepumpar, vedpannor, badrum, nybygge och renovering.

Hör av er till **Mattias**

Tel: 070-237 11 78, 0470-23 555

Mail: info@sandsbrovvs.se

Hemsida: sandsbrovvs.se



Byavandring i Stojby den 18 juni 2017

45 intresserade personer träffades vid Stojby Brandstation den 18 juni för att få närmare information om Stojby. På brandstationen förvaras gamla brandredskap liksom Stojbys gamla hästdragna likvagn. Allt var i bra skick och den gamla handsprutan visade sig att fortfarande vara i brukligt skick. Därefter vandrade man norrut och tittade på Stojbys välkända runsten och vid Busshållplatsen fick man förfriskning som Arne Karlsson och Bo Isaksson med fruar bjöd på. Dessa berättade lite mer om byn innan man vandrade norr och tog gamla gamla vägen tillbaks förbi Cavallins. Det delades också ut en sammanställning av alla gårdar i byn från 1966 och 2016.

Ett stort tack till arrangörerna med hopp att liknande kan anordnas i alla Gårdsby byar.

Ett minne som inte bleknat

Året är 1940 som inleddes med mobilisering och ransonering och Hitler anfaller Danmark och Norge.

I Sverige införs så kallat "kokslov" i skolorna för att spara på eldningen av klassrummen. Den 6 juni som kallades Svenska Flaggans Dag var en vanlig arbets- och skoldag. Flickan Evy Ringagård född Jonsson från Nybygget fyllde 10 år. Hon gick i Gårdsby skola och hennes lärare och tillika kantor Sture Johansson tyckte att detta skulle uppmärksammas. Lilla Evy

hade fått en fin klänning som hennes faster hade sytt åt henne. Tillsammans med alla klasserna 1-6 gjordes en promenad till kyrkan. Även småskolans lärare var med. När de kommit fram till kyrkan tyckte läraren att de tillsammans skulle sjunga en psalm och han valde Bevara Gud vårt fosterland som var passande i dessa orostider. Barnen uppfattade förhoppningsvis inte att andra världskriget härjade i Europa. Så firad blev alltså lilla Evy på sin 10-årsdag 1940.

Berättat av Evy Ringagård



Behöver Du grävhjälpen?

Skogsvägar • Dikesrensning
Markberedning • Övrig grävning

BJÖRNAMO ENTREPRENAD

David Andersson

Björnamo Storegård 5 • 355 92 Växjö
Mobil 073-776 47 24

Musik i Gårdsby

Traditionsmässigt var det även i år Musik i Gårdsby som innebär nostalgiska evergreens och en härlig grillbuffé. Det var många som kunde njuta av såväl musiken som maten. En trevlig kväll med många gäster och härlig stämning.



Nya innevånare i Tveta

Här är Pär Sörenson tillsammans med sambon Sandra Jagerborn samt hyresgästen på andra våningen Ann-Kristin Karlsson. Husets namn är Trekanten. Det är roligt att ungdomar flyttar till Tveta.

Välkomna!



Toftastrand i Sandsbro

Nu händer det det mera i Sandsbro!

Toftastrand utökar med ytterligare en byggnad. Det blir totalt åtta rum, sex hotellrum och två sviter samt en samlingslokal. Fantastiskt trevligt och imponerande med en total anläggning som består av café, matsalar, konferensrum med tillgång till övernattning i snygga fräscha rum. Och inte minst goda bakverk utsökt mat och en skön miljö. Dessutom ligger allt vackert intill Helgasjön.

Text: Ulla-Britt Schill





Nils – en gigantisk ”fåraherde” i Tveta

Tveta är en liten by i socknens sydvästra hörn. På femtitalet fanns det cirka tio bärkraftiga jordbruk men nu finns det ett kvar som ägs av Mats och Karolin Johansson, men de fick sluta med mjölkproduktionen. (Tror inte det finns någon mjölkbonde kvar i hela socknen).

Text: Sven Schill och tack för kaffet

Mats och Karolin har två barn, Kajsa och Nils. Redan när Nils gick i skolan ville han bli bonde.

Efter studentexamen, sökte han in på Alnarps Jordbruksuniversitet. Där gick Nils i två år och när han kom hem var allt klart: han skulle bli fårbonde.

Nils satte sig ner med mamma och pappa och började planera. De började ta kontakt med olika firmor som kunde bygga fårstall (inte vilket litet fårstall som helst). Nu står ett stall nästan klart på en yta av 2400 kvadratmeter !!!

Ute på markerna betar 450 tackor och 25 baggar.

Åker ni genom Tveta ser ni alla fåren gå och beta.

Tackorna blir 5 till 7 år gamla men så länge de är friska och kan bli dräktiga får dom vara med i svängen.

Nils har tre raser:

Finull (gammal svensk lantras som är utrotningshotad)

Texl

Dorset

Korsningar mellan raserna (jäkla baggar)

År 2019 ska det finnas 640 tackor i stallet ! Det är minsann inte dåligt av en 23-årig grabb med stort intresse för djur och natur.

Vi önskar dig all lycka och medvind i ditt fortsatta arbete.



Nils och fler tackor.



Nils och pappa Mats.



Nils och hans enorma fårstall.



Tackor på bete.



NÄRPRODUCERAT NÖTKÖTT

**Välkomna att beställa er nötköttslåda
av Ingrid och Lars**
Telefon 070-833 08 76
Internet sevedstorpsgard.se



Gravfält vid Ekesås

Kör till Tofta, sväng vänster vid vägskylt Ekesås, kör tills ni kommer till en skylten gravfält. Mitt emot den stora gården på en höjd vid åkerkanten finns gravfältet från järnålder. Här på en höjd med en fantastisk utsikt bosatte sig människor för 2000 års sedan.

Text: Ulla-Britt Schill

På järnåldern började man bli mer bofasta och bodde längre tid på varje ställe och man började begrava sina döda på särskilda gravfält alldeles in till byn, ofta på platser som inte var odlingsbar mark. Troligen har byn legat någonstans i närheten av gravfältet, kanske där det idag är åkermark. De livnärde sig på jordbruk och boskapsskötsel.

Gravfältet anses vara ett av de vackraste gravfälten i Varend. Det är beläget på högsta punkten av en moränrygg i en eklund, vid en vacker bokskog strax norr om gården. Området omfattar 55 fornlämningar av olika former.

En gravhög undersöktes 1892. På den ursprungliga markytan hittades ett utbredd lager kol med brända ben, vilket visar att den döde bränts på platsen, där sedan högen restes.

En 20 cm lång bronsnål hittades invid bälresterna. Gravfältet har blivit använt som begravningsplats av en närliggande by under järnåldern 500 f kr – 1050 e kr.



Mitt emot gravfältet på vid vägen ligger Ekesås gamla prästgård.

Kung Gustav II Adolf besökte Ekesås prästgård 1612. När Gustav II Adolf fick rapport, om det danska anfallet i varend, tågade han med sin trupp via Älghult och Lenhovda söderut för att rikta ett vedergällningsanfall mot Skåne, som ju var danskt.

När den svenska styrkan nådde Växjötrakten tog kungen själv sitt kvarter i Ekesås Prästgård.

Man kan fantisera om vilket liv med kommandorop och dån som denna nu så fridfulla ort måste ha varit vittne till när kungen höll bryta upp för att marschera söderut i detta dystra.

Stort stenblock “jättakast”

Om man kör till Tofta och sedan tar av åt vänster vid skylten “Ekesås”, så ser man efter några hundra meter, ett stort stenblock på vägens vänstra sida- ett s.k. “Jättakast”.

Text: Christer Lindqvist

Jättarna var stora, starka, hedniska figurer, som inte gillade när kyrkklockorna ringde, eftersom det gjorde ont i öronen på dem.

Därför kastade jättarna stora stenar på kyrkorna, för att försöka förstöra klocktornen.

Men nu är det så att jättarna råkade vara väldigt närsynta och därför dåliga på att bedöma avstånd.

Detta gjorde att de missade kyrkorna och stenarna hamnade någon annanstans.

Den jätte, som kastade denna sten, bodde vid Skråhallaberget vid Notteryd. När han hörde kyrkklockorna ringa i Gårdsby kyrka, tog han en stor sten och kastade mot kyrkan. Men stenen hamnade lite fel och föll istället ner här i skogen vid Ekesåsvägen.

Ibland stöter man på stora stenblock vid gamla vägar. Då måste man offra något vid dessa stenar(s.k. offerkast), innan man går vidare.

Detta för att skydda sig mot olycka och övernaturliga väsen.

Under forntiden hade man s.k. stenkult, som innebär att man offrade vid stora stenar under olika högtider på året, t.ex. vid sommarsolståndet, fullmåne, skördetid m.fl.

Då gjorde man upp eldar, sjöng dansade och offrade till sina gudar och gudinnor.

Än idag finns sådana här offerplatser kvar, där människor offrar något, innan de går vidare, för att skydda sig mot olycka, på sin fortsatta vandring.



LÖRDAGEN DEN 26 AUGUSTI VAR DET

Barnens dag på Hoppet

I SAMARBETE MED MATMARKNADEN PÅ TÅNGSHULT

Text: Ulla-Britt Schill

Mellan Hoppet och Tångshult körde stora traktorer med lövade skrindor till barnens förtjusning.

Dessutom var det trolleri, lekar, fiskdamm, ponnyridning, tipsrunda och ordlekar. Det var full rulle för hela familjen.

För de vuxna var information om husen och gårdarna i socknen. Mycket uppskattat.

Som gräde på moset bjöds det på kaffe, saft och bullar.

Jan Gowenius delade ut en mycket fin bok om Gårdsby Säteri om dess historia och torpen under säteriet.



Janne Gowenius delade ut den fina boken om Gårdsby säteri.



Tjejerna som höll i ponnyridningen.



Ponnyridningen i full gång.



VÄLKOMNA TILL TOFTASTRAND KONDITORI & HOTELL & VILLA VIKS MATSALAR

Njut av hösten med en fika på Toftastrands café!

Vi har nybakat veckans alla dagar.

Villa Viks Matsalar serverar Villans lunch mån – fre,

a la carte lördagar. Se hemsida www.villavik.se.

I de stilfulla och vackra matsalarna ordnar vi gärna fest, bröllop, konferenser eller minnesstunder efter dina önskemål.



FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK O
INSTAGRAM!

TELNR 0470-65290

KONTAKT@VILLAVIK.SE



Villa Vik
TOFTASTRAND
RESTORANG HOTEL KONDITION



Lövad skrinna som gick till Hoppet.



En glad Christer Jonasson.

Matmarknad i Tångshult

Text: Ulla-Britt Schill

Nu har den sjätte matmarknaden som Familyfood och Gårdsby Ägg arrangerar tillsammans ägt rum. Omkring 1 000 besökare kom för att uppleva en dag på landet.

På gården kunde de besöka ett mattält med småskalig och lokal mat.

Åsnens Fisk och Rökeri, Kronobergs konfektyr, Emåmejeriet, Sevedstorp och flera andra var där och visade upp och sålde sina produkter. Besökarna kunde också ta en fika med kaffe och bullar från PM&Vänner i mattältet eller en lunch på Stensäckras goda gatukök. Vid två tillfällen under dagen visade Christer Jonasson runt på gården och Tobias Gustavsson från Familyfood berättade om hur ett matkassaföretag med lokal mat arbetar.

Prick klockan tolv startade Hönsloppet. Alla barn fick vara med och springa ett varv runt gården och alla barn fick en medalj vid målgången.

När besökarna utforskat klart gården erbjöds traktoråkning till Hoppet. Där väntade bland annat en fiskdamm och en loppis.

Tack alla som kom till Gårdsby Tångshult och välkommen nästa år – då kör vi igen.



Möjlighet till en fika fanns det också.



Här fick man titta på hönsen.



Hönsloppet.

EVENEMANGSKALENDER GÅRDSBY 2017

Datum	Tid	Plats	Aktivitet	Arrangör
Lör 21 okt	10.00	Hoppet	Städdag på Hoppet Höstens städdag på hembygdsföreningen (infart från Yasjövägen) Välkomna att hjälpa till. Fika och korv serveras!	(H)
Lör 21 okt	14.00 och 17.00	Gårdsby kyrka	Musikalen "Luthers ungar" Medverkar gör Gårdsby, Söraby och Sjösås församlingar Barn- och ungdomskörer m fl. Se artikel nedan!	

Välkommen på våra aktiviteter!

Musikal i Gårdsby kyrka

Lördagen den 21 oktober kl 14.00 och 17.00

Musikalen "Luthers ungar" ges vid två tillfällen i Gårdsby kyrka kl 14.00 och 17.00 (med mäsas) i ett gemensamt projekt med Gårdsby, Söraby och Sjösås församlingar. Barn- och ungdomskörer m fl.

Musikalen utspelar sig 1539 i Wittenberg en vanlig dag med familjen Luther.

Med sånger som Åsknatten, Nunnan i tunnan m.m. berättas händelser.

På gång i Gårdsby hembygdsförening

Under hösten/vintern kommer vi att anordna pyssel/hantverksträffar både för vuxna och barn. Datum är inte bokade vid tiden för denna tidningens tryck men vi vill be våra

medlemmar hålla ögonen öppna. På anslagstavlor, på www.gardsby.se, Instagram och på Facebook så kommer informationen där. Följande aktiviteter är planerade:

Ulltovning för vuxna: Med guidning av Gunilla Friman träffas vi och arbetar med materialet ull för att skapa enkla hantverk. Vi får både en chans att jobba med händerna i ett spännande material men också tid för att umgås och kanske lära känna nya ansikten.

Skaparverkstad för barn: Tema julpyssel
Årets sista skaparverkstad kommer att gå i julens tecken. Som vanligt pysslar och fikar vi tillsammans både stora och små. Plats meddelas när övrig info skickas ut i våra ovannämnda kanaler

Väl mött i höst och vinter!

Sandra Werlöv



Olofsson
ENTREPRENAD

Proffs på maskinbemanning
073-526 37 97

