

GårdsbyBladet

NR 4/2019 En tidning till alla i Gårdsby – Sandsbro

God Jul



Tankar i december och jul

Nu är det december och julen närmar sig med stormsteg. Åtminstone om vi ska tro alla butiker som plockade fram glögg, pepparkakor och julpynt för en månad sedan. Är det inte i tidigaste laget? Jag tycker det.

Ni vet ju att jag älskar allt som har med julen att göra. Ljus, gran, julmusik, ja allt, men det får vara nån måtta. Julen börjar första advent tycker jag. Då tänder jag stjärnor, julbelysningen och tar fram mina små tomtar. Vi går till kyrkan och sen dricker vi glögg och äter pepparkakor.

DÅ börjar julen och stämningen – hela adventstiden är härlig.

Men samtidigt som december är en verklig mysmånad med glöggmingel, pyssel, bak och många tända ljus så kan det också innebära en smockfull almanacka. Det är alltid så mycket som ska hinnas med. Det är få saker som har en så skimrande stämpel som december och speciellt julen. Jag menar att naturligtvis är det verkligen en mysig period men... vi har för höga förväntningar och då är risken för misslyckande stor. Hur kan man få en lugn och fin jul utan att springa runt som en skällad råtta? Jag vet inte men några saker tycker jag lättar på trycket. Gå ut och ta en långpromenad, andas frisk luft och få ljus.

Måste eller vill jag gå på julmarknad eller konsert? Eller vill jag hellre vara hemma och baka lussekatter? Vi måste hitta en fin gran, vi måste pynta och vi måste planera för maten. Prioritera det du verkligen vill och strunta i det andra. Köp färdigkokt skinka och färdiga köttbullar det funkar också bra. Allt måste inte vara så perfekt som i jultidningarna.

Vad skapar egentligen julstämning? Stämningen är ofta beroende på hur vi mår. Mår vi bra är det mycket lättare att skapa stämning och stämning får vi av musik, levande ljus, dofter av t ex apelsin, glögg och pepparkakor.

Med alla dessa tankar och funderingar hoppas jag att ni hittar stämningen och får en

God Jul och ett Gott Nytt År

Ulla-Britt Schill



Innehåll Gårdsbybladet nr 4 2019



4 VINNARNA AV ÅRETS NATURPASS
PRESENTERAS



5 DE VET MEST

6 KARL JOHAN JONASSON

8 RYTTARTORPET



10 HEMBYGDSFÖRENINGENS ARKIV
OCH NYTT PROGRAM

11 EN JULSAGA

12 EVENEMANGSKALENDER

Annonsera i GårdsbyBladet?

Här är några viktiga punkter att tänka på.

- Gällande annonsformat är:
1/4 A4 – 185x65 mm
1/6 A4 – 130x65 mm
1/8 A4 – 92x65 mm
- bildformatet ska vara tiff, jpg eller pdf
- bildens upplösning ska vara 300 dpi
(har bilden lägre upplösning kommer den bli otydlig i tryck)
- annonsen bör vara i färg

Annonssjutt för nästa nummer av Gårdsbybladet är **februari 2020**. Annonser och eventuella tekniska frågor mailas till Ulla-Britt Schill: schill.ub@gmail.com. För prisuppgift kontakta Bertil Sandberg tfn 0470-612 55 eller 070-550 13 16.



JUL PÅ VILLA VIK

Välkomna – 0470-652 90



HOTELL, KONFERENS, KONDITORI, RESTAURANG



KLOCKANS EL & HANTVERK AB
070-174 76 44
073-142 02 67

**Er lokala elinstallatör
samt konsthantverk
Ring oss gärna på telefon**

Ante och Marita Midenius

Vinnarna av årets Naturpass i Gårdsby 2019 Blev:

Marita Mellstedt, Växjö, Margareta Bergquist, Rottne
och Magnus Claesson, Rottne

Grattis! Vinsterna kommer att skickas ut till berörda
och består av presentkort.

Tack alla ni som deltagit i årets Naturpass!



Varend GN



Gårdsby Sockens Hembygdsförening

Gräsklipparservice

Service och reparation av gräsklippare och trädgårdsmaskiner

Firma Mattias Lindstedt
Kråkenäsryd Backvillan
355 92 Växjö

070-499 50 05
lindstedt.mattias@gmail.com



De vet mest

Förra numret av Gårdsbybladet ställde en klurig fråga om ett föremål på hembygdsgården, vad är detta?

Text: Poul Kongstad

På Hoppetdagen, hembygdsfesten 24 augusti på hembygdsgården Hoppet, visades några "konstiga" föremål ur hembygdsföreningens samlingar på temat Gissa och Berätta.

Ett av föremålen var denna konstiga "manick":

Tack för era svar

Det har kommit några svar till hembygd@gardsby.se och det tackar vi för.

Lars Melin i Tveta skriver så roligt: *"Det kan vara en tvättkula från tidigt femtiotal. En lika fäinig uppfinning som bakmaskinen"*.

Fia Sjöblom skriver också: *"TVÄTTKULA – Handdriven tvättapparat"*.

Så vi kan enas om att hembygdsföreningens mystiska föremål är en tvättkula; enligt kringla.se en "handdriven tvättapparat bestående av en klotformad behållare av aluminium, som öppnas med ett runt skruvlock. Vilar på ett stativ, vev med svart plasthandtag." På kringla.se kan man söka efter föremål i flera av Sveriges museer.

Till sist kan vi tipsa om att söka "tvättkula" på Google och välja fliken Bilder!



Behöver Du grävhelp?

Skogsvägar • Dikesrensning
Markberedning • Övrig grävning

BJÖRNAMO ENTREPRENAD

David Andersson

Björnamo Storegård 5 • 355 92 Växjö
Mobil 073-776 47 24



Karl Johan Jonasson

Med anledning av den intervju på trådrulle som museiintendent Jan Erik Anderbjörk på Smålands Museum gjorde, förmodligen 1949, med lantbrukaren Carl Johan Jonasson Häljaryd följer här en liten historik över honom, nedtecknat av Urban Gustavsson Spångaberg Skårtaryd. Carl Johan Jonasson var min mor Ingegärd på Laggahemmets morfar.

Text: xx

Carl Johans far hette Jonas Petersson, född 1841 i Skärbäck Ramkvilla socken. 1867 var han dräng på Askenberg men i slutet av året flyttade han till Lilla Vret, båda ställena under Ramnåsa i Dädesjö socken samtidigt som han gifte sig med Johanna Jonasdatter, född på Haketorp Gasslanda Västregård Gårdsby socken, men hon kom då från Betingetorp där hon varit piga.

Lilla Vret var en arrendegård med två brukare som bodde i var sin ände av mangårdsbyggnaden. Jonas Petersson och Johanna fick sju barn på Lilla Vret. Det första var dödfött och de två följande som var tvillingar dog fyra timmar efter födseln. Ingen bra start för familjen.

Carl Johan var familjens fjärde barn och det första som inte dog i samband med födseln.

1876 köpte Jonas Petersson en gård i Häljaryd i Gårdsby socken, idag Häljaryd Norregård. Familjen utökades där med tre barn. När Jonas och familjen flyttade till Häljaryd bosatte de sig först i en gammal mangårdsbyggnad som låg tillsammans med övriga hus i Häljaryd några hundra meter söder ut. På 1880-talet revs delar av det gamla huset men timret åter-

användes i den nya byggnaden, den som är idag. Det var alltså Jonas Petersson som uppförde fastigheten ovan.

Nedan en översikt av Carl Johan Jonassons familj:

Carl Johan Jonasson, född 3/7 1870 på Lilla Vret Ramnåsa, dog 1954.

H. Anna Maria Magnusdotter, född 5/1 1873 på Sjöatorp Kvarn och Säg (Vartorp), dog 7/3 1927.

S. Gustaf Adolf, född 3/10 1897 på Rottne Kvarn Söraby.

D. Edit Kristina, född 7/10 1898 på Rottne Kvarn Söraby.

D. Elsa Maria, född 24/8 1901 på Rottne Kvarn Söraby.

S. Johan Erik, född 29/3 1904 på Rottne Kvarn Söraby.

D. Hanna Linnéa, född 22/4 1905 på Rottne Kvarn Söraby.

Senare under 1905 flyttade familjen till Löpanäs Södergård som de arrenderade under fem år. Hemma på gården i Häljaryd dog Carl Johans far Jonas Petersson 1907. Förmodligen köpte Carl Johan gården i Häljaryd samma år men var kvar i Löpanäs fram till arrendetidens utgång 1910. Under tiden arrenderades Häljaryd ut till Axel Robert Johansson och hans familj som tidigare arrenderat Almshult. 1910 flyttade alltså Carl Johan med familjen till Häljaryd och det berättas att flyttlasset gick i en vådlig färd över Innarens förrådiska väris i mars månad. Häljaryd var en mindre gård så för att dryga ut inkomsten var Carl Johan runt och arbetade i skogen på vinternarna och under somrarna var han en flitigt anlitad cementgjutare. Flertalet gödselstäder och källare som göts i trakten är hans verk. Han var också duktig på att fläta korgar.

1927 dog Carl Johans hustru Anna Maria i "hjärtslag" endast 54 år gammal. Carl Johan brukade gården fram till 1929 då han sålde den till dottern Elsa och hennes man Hugo Thaung

men de stannade endast i tre år fram till 1932, då de avyttrade den till Henning Sjöholm. Carl Johan bodde kvar som undantagsman i ett rum och ett litet kök på bottenvåningen åt söder. Därefter var han runt och arbetade lite var stans där det behövdes hjälp. Till arbetena gick han alltid, cykla kunde han inte. Gångstilen var lite framåtlutad med händerna på ryggen, berättas det. Det finns en unik intervju med honom som är inspelad på trådrulle (föregångare till bandspelare) som museiintendent Jan Erik Anderbjörk på Smålands Museum gjort, om jag mins rätt är den från 1949. Karl Johan berättar bl.a. om hur arbetet gick till på gårdarna kring sekelskiftet 1900. Jag och flera i min släkt har en kopia av denna inspelning som är överförd på ljudkassett. Kvaliteten med tanke på dåtidens inspelningsmetod och ålder är mycket god. För att säkra inspelningen för framtiden finns i dag också en digitaliserad kopia hos mig och några andra i släkten. Carl Johan gick ur tiden 1954, 84 år gammal.



Ryttartorpet

(en tvåhundraårig berättelse om en gammal gård i Gårdsby socken)



Så här ser Ryttartorpet ut idag.

Här står Hemmansägare Stellan Olofsson som (tillsammans med sin bror Rickard) äger Ryttartorpet som är en unik och fantastisk jord- och skogsgård beläget 18 km nordost om Växjö.....men låt oss ta det från början.

Mellan åren 1809-31 bodde Tufe Persson på Ryttartorpet. Mellan åren 1831-37 Johan Svensson. År 1837 bodde en man som hette Magnus Hansson (kom från Tveta Lunnagård).

År 1858 blev det Laga Skifte och Ryttartorpet fick sin nuvarande form. Troligt är att bygget av nuvarande hus inleddes då. Under denna tid byggdes många nya hus eftersom ägorna förändrades. Ryttartorpet byggdes med virke från egen skog i två plan med en boyta på 110 m² i varje plan plus vind. Varje plan har en takhöjd på 2,60 m. Jag trodde att det bara var hergårdar och liknande som hade sån takhöjd.

Magnus Hansson ägde också Björnamo Lillegård och en gård i Gummatorp. År 1866 såldes Ryttartorpet till Johan Erik Jonasson som kom från Björsagård i Kårestad. Tre söner

föddes där Axel, Per och Gustav. År 1917 övertar Axel och hans fru Bengta gården. Sonen Per åker till Amerika och stannar där, även Gustav funderar på att lämna Sverige och ansluta sig till sin bror i Red Wing Minnesota. Men Axel och Gustav bestämmer sig för att dela på gården.

1926 delas så gården och två familjer får sin utkomst där, samtidigt byggdes ladugården till.

Många barn föddes på gården. Axel och Bengta fick fyra barn: Sera, Ida, Johan, och Arvid. Gustav och Anna fick också fyra barn: Gullan, Erik, Henry och Rut. Gustavs fru Anna gick bort tidigt och lämnade honom ensam med fyra små barn.



Ungdomar på Ryttertorpets runt 1930-talet.



Johan Erik Jonasson 1842-1922 med hustru Sara Magnusdotter 1839-1916.



Ladugården på Ryttertorpets som är 97 meter lång.

År 1935 tar Axel och Bengtas son Johan över den ena halvan av gården. Johan gifte sig med Göta och de får sex barn, Åke, Svante, Hjärdis samt trillingarna Leif, Rolf och Birgitta.

1960 går Gustav bort och sonen Henry tar över den halvan.

1981 köper Henry tillbaka Johan och Götas del av gården och gården blir hel igen

2016 ärver Stellan och Rikard gården vid Henrys bortgång. Stellan och Rickard är Ruths söner och Stellan bor på gården.

Nedtecknad av Sven Schill efter Stellan Olofssons och Jan Danielssons berättelser.



Hemmansägare till Ryttertorpets, Stellan Olofsson.

I hembygdsföreningens arkiv

I Gårdsby sockens Hembygdsförenings arkiv finns några rullband bevarade, troligen har ingen lyssnat på dom på många år. Vi blev intresserade av och vad som dolde sig på dom och beslöt oss för att spela igenom och överföra innehållet på digitalt media.

På ett av banden fann vi något väldigt intressant, det var en intervju som var gjord i slutet av 1940-talet. Det var museiintendent Jan Erik Anderbjörk på Smålands Museum som gjorde en intervju med jordbrukaren och mångsysslaren Carl Johan Jonasson Hälgaryd.

Vi fick kontakt med en ättling till honom, Urban Gustavsson från Spångaberg Skårtaryd i Dädesjö socken! Han kände till intervjun och hade redan digitaliserat inspelningen som från början troligen var gjord på Magnetofonråd. Alltså inspelad med trådspelare, den tekniken fanns på 40-50-talet innan de magnetiska tonbanden slog igenom som hade betydligt bättre kvalitet.

I hembygdsföreningen gömmer finns faktiskt också en gammal trådspelare bevarad och ett antal inspelade trådrullar.

Nedan följer en nedkortad beskrivning av Carl Johan Jonassons liv gjord av Urban Gustavsson.

/Tore Sandrell

Gårdsby Sockens Hembygdsförening



Nytt program i hembygdsföreningen

Pigg på vår kulturhistoria? Nu finns Gårdsby hembygdsföreningens program med många intressanta programpunkter. Du finner info på www.gardsby.se/kalender och i Gårdsbybladets evenemangskalender.

Text: Poul Kongstad

För barnen

Vi är särskilt glada över att det finns aktiviteter för barn och deras föräldrar genom hembygdsföreningens barn- och ungdomsgrupp. Om du vill vara med i gruppen, kontakta Sara 070-924 19 01.

Programexempel:

- Torsdag 20 februari 10-18 (sportlovsaktivitet)
- Pysselverkstad och skapande för barn i Hantverkshuset i Gårdsby
- Söndag 5 april kl 10-12
- Påskpyssla tillsammans barn och vuxna på hembygdsgården Hoppet (infart Yasjövägen)
- Söndag 19 april kl 11-13

Naturbingo för barn, umgås runt en brasa vid hembygdsgården Hoppet. Alla husen på Hoppet är öppna. Den som vill får gärna ta med fika/något att grillas.

För alla

Månaderna efter nyår är det många andra aktiviteter i hembygdsföreningen.

Februari:

- Skapande verkstad för vuxna i Hantverkshuset i Gårdsby. 6/2 och 15/2
- "Antikviteter och gamla grejor" - bedömning av gamla saker i Sandsbro församlingshem 18/2

Mars:

- Utflykt till Dädesjö med besök på Linhuset och hembygdsstugan 18/3 (18:30)

April:

- Årsmöte med program och fika 19/4 kl 18
- Vägghistorisk utflykt 25/4

Maj:

- Byavandring i Norra Åreda 10/5.

En julsaga

Den gamle gårdstomten hukade över sin rostiga fotogenlykta. Han muttrade ilsket när den hårda vinden gjorde sitt bästa för att hindra honom att få fyr på vecken.

”Det här är löjligt” tänkte han. ”Vi lever i en modern värld och här sitter jag med ett museiföremål”. Han hade flera gånger försökt förklara för tomtemor, frid över hennes minne, att de borde skaffa en batteilampa. Hon hade varje gång fnyst åt idén och tålmodigt förklarat att de måste hålla på traditionerna. Det hade varit ett nog så stort steg att byta ut lampan med vaxljus. Han borde vara nöjd med fotogenlampan, som i alla fall lyste upp stigen ner till ladugården. Tomten brukade då stillsamt påpeka, att det var lika illa med uttjanta lyktor, som att gå i träskor när snön låg ljup. Det var kanske pittoreskt på julkorten men i verkligheten var det både kallt och opraktiskt.

Som ansvarig gårdstomte hade han vakat över gården i mer än hundraåttio år. Generationerna avlöste varandra, men det mesta förblev som det alltid hade varit. De varsamma renoveringarna som genomförts under åren, hade alltid varit till gagn för djuren. Han hade traditionsenligt sovit i ladugården och sett till att alla djuren, från hönsen till tjuren hade det bra. Äntligen fick han fyr i lyktan. Han sträckte på ryggen och drog ner tomteuvan över örönen. ”Jag går nu” ropade han till alla och ingen.

Med trötta steg följde tomten den väl upptrampade stigen. Han var egentligen inte trött, men all glädje och arbetslust hade försvunnit. Vid senaste generationsskiftet såldes gården till utomstående. Den gamla ladugården revs och ersattes av en modern produktionsanläggning. De mysiga båsen med väldoftande halm försvann för alltid.

Tomten blev hemlös.

Nu följde en svår tid. Han fick i all hast bygga en risikoja i den täta skogen. Grötfatet, som den förra bondmoran ställt på farstubron uteblev. Kosten, som numera mest bestod av bär,



ätliga rötter och grönsaker, gav inte tillräckligt men kraft och energi. Trots sin ringa längd, dryga metern, hade han en kraftfull kropp som krävde mer. Hungrig och frusen kämpade han för att utföra sina arbetsuppgifter. Någon tanke på att ge upp hade han inte, därtill var pliktkänslan för stor.

Väl inkommen i ladugården borstade tomten byxor och träskor rena från snö. Den svarta ladugårdskatten gned huvudet mot hans hand och purrade välkomnande. När tomten gick längs gången, spred ljuset från lyktan ett mildt skimmer över korna, som hälsade honom med låga råmanden. Tomten hade gett dem egna namn som de lystrade till. Han tyckte det var bättre än de tråkiga och intetsägande ID-nummer de annars bar.

”Ikväll är det julafton, så ni ska få lite extra gott” sa han.

Tomten fyllde några hinkar med foderpellets och fördelade dem rättvist längs foderrännan. Han tuggade på några själv medan han njöt av de mumsande ljuden som hördes när korna lät sig väl smaka.



Olofsson
ENTREPRENAD

Telefon 073-526 37 97



VI ÖNSKAR ALLA EN RIKTIGT
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

EVENTMANGSKALENDER GÅRDSBY 2019

Datum	Tid	Plats	Aktivitet	Arrangör
Tors 6 febr (drop in)	17.00-22.00	Hantverkshuset, Gårdsby	Skapande verkstad för vuxna. Vi gör textila tryck och mobiler med knappar/pärlor/band. 100 kr/pers	H
Lör 15 febr (drop in)	10.00-16.00	Hantverkshuset, Gårdsby	Skapande verkstad för vuxna. Vi gör textila tryck och mobiler med knappar/pärlor/band. 100 kr/pers	
Tisd 18 febr	18.30	Sandsbro Kapell	Antikviteter och gamla grejor. Vad användes de till och är de värdefulla? Ta med en sak för bedömning om du vill. Antikexpert Knutsson berättar om och bedömer gamla saker som du och hembygdsföreningen tagit med.	H
Tors 20 febr	10.00-18.00	Hantverkshuset, Gårdsby	Pysselverkstad och skapande för barn. Sportlovsaktivitet 50 kr/barn H	
Onsd 18 mars	18.30	Samling: Hembygdsstugan i Dädesjö	Utflykt till Dädesjö med Linhuset Sländan (inträde 40 kr) och hembygdsstugan. Följ med på besök hos en annan hembygdsförening! Samåk gärna.	H
Sön 5 april	10.00-12.00	Hembygdsgården Hoppet, Gårdsby, infart från Yasjövägen	Päskpyssla tillsammans barn och vuxna (Vid frågor Ring Sara 070-924 19 01)	H
Sön 19 april	11.00-13.00	Hembygdsgården Hoppet, Gårdsby, infart från Yasjövägen	Vi kör naturbingo för barn umgås och tänder en brasa vid Hoppet. Alla husen på Hoppet är öppna. Ta gärna med fika/någort att grilla. Välkomna att umgås med bybor och vänner. (Vid frågor Ring Sara 070-924 19 01)	H
Lör 25 april	10.30	Samling: Gårdsby Förs. hem	Väghistorisk utflykt följ med där vi åker runt och beättar om en gammal väg i vår trakt. Ta med fika!	H
Sön 10 maj	15.00	Samling; Café Cafiket vid Innarens rastplats	Byvandring i Norra Åreda. Kjell Gustavsson leder oss	H

Välkomna till våra trivselkvällar och evenemang



Gudtjänster på G i Gårdsby församling

Datum	Gudtjänst	Tid
tisdag 17/12	Julspel, Sandsbro kapell Mixgänget uppför årets julspel	18:15
söndag 22/12	Mässa Sandsbro kapell Daniel Sjöo, Magnus Jakopsohn, Anette Lindén Felica Reggetin Solist	10:00
tisdag 24/12	Julnattsmässa, Sandsbro kapell Anders Nordmark, Magnus Jakopsohn	23:30
onsdag 25/12	Julotta, Gårdsby kyrka Anette Lindén, Magnus Jakopsohn, Andreas Jakopsohn, sång	07:00
söndag 29/12	Musikgudstjänst, Gårdsby kyrka Anders Nordmark, Juloratorium av Andreas Hallén: Karolina Bengtsson, sopran, Anders Werner, tenor, Magnus Jakopsohn, piano, Gårdsby och Dädesjö Kyrkokörer samt Sofiakören under ledning av Sofia Stynsberg och Carina Stjernqvist Carlsson	18:00
måndag 6/1	Trettondagsgudstjänst, Sandsbro kapell Anders Nordmark, Sofia Stynsberg, Anette Lindén	10:00
söndag 12/1	Mässa, Sandsbro kapell Anders Nordmark, Sofia Stynsberg, Anette Lindén	17:00
söndag 19/1	Gudstjänst i Sandsbro kapell – Grötfest Anette Lindén, Magnus Jakopsohn	10:00
söndag 26/1	Mässa, Sandsbro kapell Anders Nordmark, Tina Glimsjö	17:00
söndag 2/2	Ljussmässa, Gårdsby kyrka Anders Nordmark, Sofia Stynsberg, Gårdsbykören	17:00
söndag 9/2	KärLekRum, Sandsbro kapell Anette Lindén, Magnus Jakopsohn	10:00
söndag 16/2	Mässa, Sandsbro kapell Anders Nordmark, Tina Glimsjö	17:00
söndag 23/2	Mässa, Sandsbro kapell Anders Nordmark, Sofia Stynsberg, Sofiakören	17:00
söndag 1/3	Musikgudstjänst med mellolåtar, Sandsbro kapell Anette Lindén, Magnus Jakopsohn, Sofiakören	17:00

Luciagudstjänst

Det var 575 personer i Gårdsby kyrka på luciadagens kväll fredagen den 13 december. Det var församlingens körer, dvs Silverstrålarna, Mix, Trix och Sofiakören som samstämmigt sjöng de välkända lucia- och julsångerna.

Ett stort tack till alla medverkande för en fantastisk upplevelse i vår vackra kyrka. Tack alla duktiga ledare Sofia Stynsberg, Magnus Jakopsohn, Helena Hermansson, Hanna Gatestål Petersson, Zinka Karlsson, Anette Lindén och vår präst Anders.





Drottning Ester

Den starke
Simson

Jona och valfiskens



Rut

Studiecirkel i 7 delar
i Sandsbro kapell
våren 2020

Måndagar
18:30 - 20:00

Ledare: Diakon
Anette Lindén

20 januari Ester del 1
10 februari Ester del 2
24 februari Simson del 1
9 mars Simson del 2
23 mars Jona del 1
20 april Jona del 2

Lördagen den 16 maj
"Runda med Rut" start kl.
11:00 i Sandsbro kapell. Vi
pilgrimsvandrar runt Helgö
7 km och läser Ruts bok i
fyra portioner. Matsäck
medtages!

Historien bakom Juloratoriet av Andreas Hallén

När musikern och barnkörledaren i vår församling, Magnus Jakopsohn forskade på universitet under hösten 2018, stötte han på ett ovanligt svenskt körverk som låg och väntade i Kungliga Bibliotekets samlingar i Stockholm, nämligen Ett Julorium av Andreas Hallén.

Andreas Hallén, 1846-1925, var på sin tid mest känd som en svensk Wagner, vars operor i sann Richard Wagner stil, snabbt placerade sig bland de mest spelade på Kungliga Operan i Stockholm, där han var kapellmästare. Han var dessutom musikkritiker, medlem av Kungliga Musikaliska Akademien och undervisade vid Musikkonservatoriet.

Juloriumet i Stockholm. Hans Julorium, som fick sitt uppförande i Göteborg 1905, bjuder dock på helt andra klanger och dessutom en och annan julmelodi. Sedan uruppförandet har verket endast framförts ett fåtal gånger, varav senast 1996 i Berwaldhallen Stockholm, då även en cd-inspelning gjordes. Magnus gjorde vissa efterforskningar om verket och efter en presentation av idén för Sofia Stynsberg och Carina Stjernqvist Carlsson, så beslöt man att göra gemensam sak i att få till stånd ett uppförande. Tidigt i somras anlände noterna och under hösten har det övats hårt i Kapellet i Sandsbro samt i Dädesjö Sockenstuga.

Delar av verket kommer att framföras i Gårdsby Kyrka den 29:e december kl. 18.00 samt i Drev-Hornaryds Kyrka den 5:e januari 2020 kl. 16.00.

Gårdsby och Dädesjö kyrkokörer sjunger under ledning av Sofia Stynsberg och Carina Stjernqvist Carlsson, medan solopartierna sjungs av vår Växjöbördiga sopran Karolina Bengts-

son, som för närvarande bedriver studier på operahögskolan vid Mozarteum i Salzburg, samt Göteborgsbaserade tenoren Anders Werner. För ackompanjemanget svarar ingen annan än vår musiker Magnus Jakopsohn, som utexaminerats som pianist och ackompanjör.

Tag chansen och hör detta sällan framförda verk i våra vackra kyrkor under julhelgen.

Kom ihåg:

Gårdsby kyrka 29 december klockan 18.00
Drev-Hornaryds kyrka 5 januari klockan 16.00

Välkomna!



Sandsbro kapell

Onsdagar
14.00 - 16.00

Andakt
Fika
Program

Svenska kyrkan
VÄXJÖ
sensus

Mötesplatsens program våren 2020:

22 januari Bilder från Malta 2019
- Anette Lindén
5 februari Lapplisa-café till gitarr och fiol
- Håkan Florey
19 februari Vernissage
4 mars Musikaliskt Gott och Blandat
- Anna Törnehagen
18 mars MIX och Helena Lennartsson
- vår receptionist leder Bingo
1 april Vernissage och Påskblommor
- Zinka Karlsson
15 april Vi välkomnar våren med Daniel och Tina - Daniel Sjö och Tina Glimsjö
29 april Bondkomik och stolliga visor
- Mats Sturesson
13 maj Smörgåstårta och quiz

Jul, jul strålande jul!

2019 blir det jul igen och vi laddar för en stor helg med mycket av allt. Mat, klappar, träffa familj och vänner. Allt så där som vi vill ha det. Men om vi ska vara ärliga kan mycket kännas som påhäng och stress och det var inte riktigt meningen, tänker jag. När juldagen kommer är många av oss så trötta på julmusik, ljus, julgran, grannar och kanske till och med på familjen. Men då på juldagsmorgon har julen egentligen precis börjat. Så försök att ta det lite lugnare i adventstid, stanna upp och tänk efter vad som egentligen är viktigt. Här skulle det något tråkiga ordet lagom kunna passa in. Ta det lite lugnt så får du själv, din familj och kanske till och med grannen en God Jul. Finns det något måste i julen så är det Du. Ta vara på Dig själv så kan du lättare ge vidare till andra.

Förra årets julklapp var det återvunna plagget, vilket låter bra. Men jag vill föreslå en annan Årets julklapp som är allt annat än återvunnen. Det är en exklusiv julklapp och när den är given, ger den mycket, men går inte att använda igen. Den eller de som får gåvan blir glada och känner sig utvalda och uppskattade. Du kan med fördel ge den till dig själv också. Den klapp jag vill föreslå dig att ge är tid. Tid för dig själv, tid för andra, tid för kärlek (vilket också är en diktsamling av Ulf Lundell), tid för varandra, tid för kamratskap, tid för vila,

tid för action och varför inte tid för Jesus. Som ni förstår är detta en än mer miljövänlig julklapp, som kan växa till något hur stort som helst. Och bäst av allt - DET ÄR DU SOM BESTÄMMER!

Nu är tiden vår och vi kan använda den på ett bra sätt. Ett bra sätt att använda tiden är att ta del av vår församlings gudstjänster och övrig verksamhet. Redan i jul och sen in på det nya året. I bladet står det lite om vad som komma skall. Ett tips för natt- ugglorna är JULNATTEN i Sandsbro kapell. Klockan 23:30 på julafton vakar vi tillsammans in juldagen - Jesus födelsedag. För den som är lite morgonpig rekommenderas JULOTTAN i Gårdsby kyrka. Klockan 07:00 på juldagen firar vi Jesu födelse med ljus, marschaller, kören och mys. Den som vill får självklart gå på bägge.



*En God jul och ge dig tid
önskar*

Anders

Prästen, som fixar julfesten (i kapell och kyrka)

Kontakt med oss som arbetar i församlingen

Anders Nordmark, präst	0470-70 32 35	anders.nordmark@svenskakyrkan.se
Anette Lindén, diakon	0470-70 48 46	anette.linden@svenskakyrkan.se
Sofia Stynsberg kantor	0470-70 32 37	sofia.stynsberg@svenskakyrkan.se
Zinka Karlsson, pedagog	0470-70 32 38	zinka.karlsson@svenskakyrkan.se
Anna Tornehagen, dramapedagog	070-342 39 79	anna_tornehagen@hotmail.com
Helena Johanson Engdahl, värdinna, vaktmästare	0470-70 32 34	helena.johansson.engdahl@svenskakyrkan.se
Magnus Jakopsohn, musiker		magnus.jakopsohn@outlook.com
Helena Hermansson (Föräldraledig) värdinna, vaktmästare, körledare		
Pastorsexpedition		
Helena Lennartsson	0470-70 32 20	helena.lennartsson@svenskakyrkan.se

I församlingrådet sitter följande goda krafter: Malin Adell Kind, Kent Bergstrand, Pia Dahl, Elizabet Forslund, Kjell Gustafsson, Jenny Porle, Manne Andersson, Ulla-Britt Schill, Lennart Adell Kind, Carina Sjöström, Hanna Gatestål Petersson samt vår präst Anders. Telefon till Kjell som är ordförande är 070-586 11 65.

Svenska kyrkan



Gårdsby församling – Alltid på G
Växjö pastorat nr 4 2019

