

GårdsbyBladet

Nr 2/2022 En tidning till alla i Gårdsby – Sandsbro

Träning i Häljaryds skola

Tack för allt Olle



När kungen kom till byn

Att Sveriges centrum ligger Gårdsby och att all makt utgår från Gårdsbyborna torde väl läsarna av dessa rader knappast tvivla på. Men faktum är att under ett par korta dagar, krigsåret 1612 så satt Sveriges nyblivne kung Gustav II Adolf i just Gårdsby, på Ekesås, varifrån han styrde riket och planerade ett gruvligt hämndtåg mot danskarna.

Det var mitt under det rasande Kalmarkriget (1611–1613). Danskarna hade tryckt tillbaka svenskarna betydligt och intagit hela Öland, Kalmar Slott och Borgholms slott. Svenskarna var upptagna med att slåss med ryssar och polacker och danskarna såg sin chans att avancera. På den svenska tronen satt den äldre och sinnessvage Karl IX, som hade tagit för vana att hugga huvudet av alla meningsmotståndare, vilket han gjorde med stor skicklighet. För att få slut på tjafset med danskarna utmanade den skröplige kungen sin danske kombattant Kristian IV på envig i förhoppning om att en hederlig nävkamp skulle bringa fred i riket. Brevväxlingen finns bevarad och är en sällsam läsning, där Kristian IV retfullt undertecknar breven med ”hälsningar från vårt slott i Kalmar”.

När Karl IX dör i oktober 1611 blir Gustav II Adolf regent. I det vakuum som uppstod vid tronskiftet såg danskarna sin chans och begav sig inåt landet i en avledande manöver för att bryta den svenska belägringen av Kalmar slott. En dansk här tog sig upp till Växjö och brände ner både staden och omgivningarna kring slottet på Kronoberg. Gustav II Adolf befann sig i läger utanför Kalmar. Han skyndade till undsättning inåt landet. När man närmade sig Växjö beslutade man sig för att slå läger. Växjö var nedbränt, liksom 500 gårdar i trakten, inklusive Stallholmen och Kungsgården och därmed försörjningen till Kronobergs slott. Gustav II Adolf valde att inkvartera sig norr om staden. Kungen själv tog Ekesås, som då var Gårdsbys kyrkas prästgård, i besittning. Han och hans närmaste följeslagare kom att bo på Ekesås under två dagar där man planerade en framryckning djupt in i fiendeland.

Vi vet inte mycket om vad kungen företog sig på Ekesås, men anteckningar finns bevarade om att man åt bullar och drack öl. Dessutom planerade man ett hämndtåg bakom fiendens linjer som kort därpå helt skulle förstöra den danska staden Vä.

Kalmarkriget var ett kort och intensivt krig som ödelade städer som Växjö, Kalmar, Jönköping och Vä, förlusterna på var stora på båda sidor, många människor fick sätta livet till och mycket gammal bebyggelse förstördes. Det hade onekligen varit bättre om Karl IX fått sin vilja fram och gjort upp i en brottningsmatch med den danske kungen. Då kanske vi ännu hade haft en Vasaborg vid Helgasjöns strand istället för en ruin. Fast å andra sidan, vi hade vi varken fått Kristianstad eller Göteborg, som byggdes som en direkt följd av brandskattningen av de närliggande städerna.

Dock kan vi i alla fall förundras över historiens gång och betänka att Svea rike, faktiskt under några dramatiska februaridagar 1612 styrdes från Ekesås och att Gustav II Adolf drack öl och åt bullar här hos oss i Gårdsby. Fred slöts i Knäred i november 1612 och danskar och svenskar lovade varandra att leva i ”ewigwarende fred, wänchap och naboerchap”. Det blev som så många gånger förr ett brutet löfte. Det var ännu långt till fred i Norden – men här i Gårdsby har i varje fall inga slag utkämpats. Ty här är vi ett fridfullt folk av ädel bondestam och kommer någon stridslysten kung förbi på härjatåg så bjuder vi på öl och bullar.

Hasse Nilsson

Innehåll Gårdsbybladet nr 2 2022



4 TRÄNING I HÄLJARYDS SKOLA



5 FIRANDEN PÅ TROLLBACKEN

6 STORT TACK FÖR ALLT OLLE

8 FJÄRILAR I VÅRT NÄROMRÅDE

9 FÖREMÅLEN PÅ HOPPET



10 SIGFRIDSLEDENS NYGAMLA STRÄCKNING

11 NY HEMBYGDSBOK



12 EVENEMANGSKALENDERN

Annonsera i GårdsbyBladet?

Här är några viktiga punkter att tänka på.

- Gällande annonsformat är:
1/4 A4 – 185x65 mm
1/6 A4 – 130x65 mm
1/8 A4 – 92x65 mm
- bildformatet ska vara tiff, jpg eller pdf
- bildens upplösning ska vara 300 dpi (har bilden lägre upplösning kommer den bli otydlig i tryck)
- annonsen bör vara i färg

Annonsstopp för nästa nummer av Gårdsbybladet är 31 augusti 2022. Annonser och eventuella tekniska frågor mailas till gardsbybladet@gmail.com. För prisuppgift kontakta Bertil Sandberg tfn 0470-612 55 eller 070-550 13 16.



Villa Vik
TOFTAstrand
KONDITIONER KONFERENS HOTELL RESTAURANG

Sommarekvällsbuffé på Villa Vik

27 juni - 12 augusti

Måndag till Lördag 18.00-19.30

Boka din plats på restaurang@villavik.se

läs mer på villavik.se



Villa Vik
TOFTAstrand
KONDITIONER KONFERENS HOTELL RESTAURANG



KLOCKANS EL & HANTVERK AB
070-174 76 44
073-142 02 67

**Er lokala elinstallatör
samt konsthantverk
Ring oss gärna på telefon**

Ante och Marita Midenius

Träning i Häljaryds skola

Musiken dunkar när jag närmar mig Häljaryds skola... Utanför den gamla skolan är ett gäng igång med veckans träningspass.

Text: Pernilla Berglund



Detta är laguppställningen veckan efter Pernillas besök då det var fler på plats.

Så gott som varje vecka samlas ett gäng för träning antingen utomhus eller inne i gamla skolsalen i Häljaryds skola. Sedan september 2017 så håller Mika Johansson pass med inriktning kondition, styrka och rörlighet och målgruppen är gammal som ung, kvinna eller man och du tränar efter egen förmåga. Men som en av deltagarna säger: "Mika får en att göra det där lilla extra som ger en rätt go träningsvärk dagen efter"

Just den här torsdagen är det lite bortfall av yngre deltagare och årets hittills varmaste dag med nästan 20 grader vid klockan 18.30 gör att energinivån inte är på topp. Just idag är medelåldern på deltagarna en bit över 50 men de kämpar tappert i åskvärmens som råder. Efter uppvärmning så blir det cirkelträning med en variation av övningar för hela kroppen. Mika peppar på och när passet börjar gå mot slutet kommer äntligen lite regn.

Träning är ju bra för alla men vad som också är viktigt det är ju mötet med människor och ha en gemenskap. Kan-ske särskilt viktigt för oss på landsbygden där det är längre till grannar och sociala aktiviteter. Med dagens bensin- och dieselpriiser så hoppar man ju gärna över den där extra resan till stan och viktigt att vi boende på landsbygden jobbar för att det ska vara attraktivt att bo och verka på landsbygden. Dessutom är det ju klimatsmart att det finns möjlighet till träning i närområdet.

Vill du vara med och träna så kontakta Mika Johansson 0738409921. Du kommer få ladda ner en app där info kommer om vilka tider som gäller och du kan anmäla till de pass du vill. Det som krävs av dig för att få vara med och träna är att du ska vara medlem i Studiecirkel Whit Ljung. Medlemskapet är prissvårt och kostar 30 kr alt 60 kr för familjemedlemskap.



Firanden på Trollbacken

Under maj månad har vi firat både fritidshemmets dag och förskolans dag här på Trollbacken.

På fritidshemmet blev det tipsrunda och tillverkning av insekts hotell. Vi hamrade och spikade en hel eftermiddag och nu hänger dem vid våra pallkragar där vi har sått blomfrön, allt för att hjälpa våra insekter.

En vecka senare var det dags för förskolans dag, då kom en renhållningsbil från Växjö kommun till oss och visade sin bil och alla maskiner som fanns i den. Vi fick till och med provsitta den och trycka på lampknappen, oj vad det blinkade vackert. VI hade också fått låna 2 fina papperskorgar i form av en björn och en groda som lät när man kastade skräp idem. Det var mycket som skulle kastas denna dag. Vi åt en rolig och god tårta ute på papptallrik som sedan kastades direkt i papperskorgen. Vi pratar ofta om att man inte får skräpa ner i vår natur för då kan djuren få skräpet i halsen säger barnen.

Sista dagen i maj hade vi en stor sommarfest för förskolan och fritids och deras familjer, äntligen kan vi träffas alla igen. Denna kväll var det också utspark för våra 9 stalltroll som börja i förskoleklass i höst. Denna kväll bjöd på lek, rörelseglädje och vårt arbete med projektet hållbar framtid.

Till sist önskar jag alla en riktig Glad sommar!!

Text: Tina Nilsson



Tina Nilsson tillsammans med stalltrollen Elvira, Elma, Lo, Uno, Adele, Lucas, Flora, Charlie och Idun.



Stort tack för allt, Olle!

”Vårt enkla upplägg har visat sig vara väldigt lyckat”, säger Olle Källgård när han nöjt tänker på den populära verksamheten i Sandsbro AIK:s friskvårdsgrupp. Nu vid halvårsskiftet lämnar han uppdraget som ansvarig för verksamheten och i höst kommer han att föra en lite lugnare tillvaro som vanlig medlem.

Olle Källgård kommer från Tidån i Västergötland och den härliga västgötska dialekten hörs tydligt när man pratar med honom. Efter studier i Göteborg hamnade han i Växjö 1972 för att börja arbeta inom kommunen och sedan gick han vidare till landstinget där han stannade i många år. Jobbet som personalkonsult på lasarettet ledde till att han var med och bildade friskvårdsklubben Puls, en klubb som är aktiv än idag, och efter pensionen 2002 bildade han sedan seniorsektionen ”Pantrarna” som han minns med glädje. ”Vi ordnade bland annat 13 resor till Tjejvasan under mina år med Pantrarna”, berättar han. Under 1980-talet jobbade han också som ideell friidrottstränare då IFK Växjö hade en friidrottsskola placerad i Sandsbro så idrott och friskvård har länge varit en stor del av Olles liv.

”Hur hamnade du i Sandsbro AIK då?”, frågar jag, när vi pratar minnen i vår fina klubbstuga Sandavi. Olle berättar att han ”räkade” hamna i styrelsen på hösten 2007 då ordförande Christer Jonasson frågade honom om han ville ta sig an uppdraget att starta en seniorverksamhet i föreningen. Det ville han – och resten är historia. På hösten 2007 bjöd han in seniorer till en träff på dåvarande Golfhotellet och den kvällen kan nog ses som starten på det som blivit så oerhört lyckat och omtyckt, Sandsbro AIK:s friskvårdsgrupp. ”Vi bjöd in till mötet genom att sätta upp lappar i busskurerna och affischer runt om i Sandsbro och det kom ganska många personer”, berättar Olle. Läkaren Christer Petersson, som gästade den allra första träffen, pratade då om friskvård på äldre dagar och det var väldigt uppskattat.

Friskvårdsgruppen har varit igång sedan den där kvällen på hösten 2007 och i höst kan man alltså summera femton väldigt roliga, aktiva och trevliga år. Gruppen är väldigt informell och syftet

med verksamheten är enkelt; det är nog därför det blivit så lyckat. Det handlar om att ge varandra fysisk, social och intellektuell stimulans och det gör man genom att varierat program bestående av promenader och fika tre torsdagar i månaden och ofta något extra i form av ett studiebesök, en föreläsare eller en resa, en torsdag i månaden. Under alla dessa år har Olle varit motorn i arbetet med att planera verksamheten men han är noga med att betona att han inte varit ensam i arbetet: ”Jag har haft väldigt fin hjälp av min fru Margareta också”, förklarar han. Dessutom framhäver han alla medlemmar, som under alla år haft väldigt många kreativa och roliga förslag på kommande aktiviteter, och Conny Björk som på ett förträffligt sätt skött inköp av fika till träffarna.

Just nu har gruppen sommaruppehåll eftersom det är svårt att samla medlemmarna under juni, juli och augusti men man kan se tillbaka på en mycket trevlig vår med besök på bland annat Lagergrens handelsträdgård i Lenhovda och en resa till Åsnens nationalpark. När Olle berättar för mig om olika resor och studiebesök de gjort genom åren så återkommer två saker väldigt tydligt: promenader och natur. ”Den längsta resan vi gjort, en resa som också blev väldigt populär, gick till Hornborgasjön i Västergötland för att titta på tranornas dans”, minns Olle, men hans personliga favorit är en annan: ”Jag skulle säga att en resa till Stora Mossö i trakterna kring Värnamo är min personliga favorit. Jag kan inte säga exakt varför men den platsen gav mig en alldeles särskild och härlig känsla”. Eftersom gruppen har varit igång i många år har man hunnit med många resor, studiebesök och föreläsningar och man har också sett till att avsluta varje vår med en resa och en gemensam lunch. Årets avslutningslunch intogs i Urshult efter en jättefin dag i Åsnens nationalpark.

När vi pratar om framtiden så har Olle



en hel del tankar kring hur Sandsbro, Fyllerydsskogen och Sandsbro AIK skulle kunna utvecklas och hans tankar är verkligen värda att lyssna på om man är intresserad av friskvård, idrott, natur och socialt umgänge. Han föreslår bland annat att vi som förening ska jobba för ett utegym mitt i samhället, en boulebana vid Sandavi, gymna för seniorer och ett allaktivitetshus eller en fritidsgård för ungdomarna som bor i Sandsbro, allt för att ge människor i olika åldrar möjligheter till just fysisk, social och intellektuell stimulans. Olle hoppas också



Evenemangskalender Sandsbro AIK

Sandsbro AIK har mer än 400 fotbollsspelare från 5 år och uppåt och väldigt många fotbollsmatcher spelas i Sandsbro under hela säsongen 2022. Man kan se fin fotboll och duktiga lirare på både Sandavi, Norremark och Brinkvallen under hela juni, augusti och september. Dessutom kan vi verkligen rekommendera vår ungdomsturnering "Sandsbro-bollen" som spelas 20-21/8 på Sandavi. Då spelas matcher från morgon till kväll för pojkar och flickor födda 2013-2015. Ta gärna en närmare titt på vår hemsida och den kalender som finns publicerad där:
Kalender / Sandsbro AIK - Svenskalag.se.

Herrlaget i division 4 spelar hemma på Sandavi enligt följande:

Lördag 11/6 kl. 13.00 mot SSG IF
Tisdag 28/6 kl. 19.00 mot Smedby BolK
Lördag 13/8 kl. 13.00 mot Kalmar Södra IF
Lördag 27/8 kl. 13.00 mot IFK Oskarshamn
Söndag 11/9 kl. 13.00 mot Hovmantorp GOLF
Lördag 24/9 kl. 13.00 mot IFK Borgholm

Damlaget i division 4 spelar hemma på Sandavi enligt följande:

Söndag 5/6 kl. 12.00 mot Nässjö FF
Måndag 27/6 kl. 19.00 mot Landsbro IF FK
Söndag 11/9 kl. 12.00 mot IFK Hult/Höreda GIF
Söndag 25/9 kl. 12.00 mot Holsby SK B

att det inom en snar framtid ska bli möjligt att söka och få ekonomiskt stöd från både RF SISU och Växjö kommun eftersom aktiviteter för äldre borde ge ekonomiskt stöd precis som barn- och ungdomsverksamhet gör. Slutligen hoppas han att gruppen får nya medlemmar med jämna mellanrum så att återväxten tryggas.

Runt månadsskiftet augusti-september startar nästa verksamhetsår för friskvårdsgruppen och då ska Olle Källgård alltså bara vara medlem. Conny Björk tar över som ny ledare och

Olle vet att Conny kommer att sköta uppdraget på ett alldeles utmärkt sätt. "Kanske kommer han med en del nya idéer också", säger Olle och ler. Innan det är dags för ledarbyte kommer styrelsen i Sandsbro AIK att se till att avtacka Olle på ett bra sätt efter många år som ansvarig för friskvårdsgruppen. Vi hoppas att du som läser detta och har en koppling till vår verksamhet vill vara med då. Avtackningen sker i samband med Sandsbro AIK:s herrmatch i division 4 på Sandavi tisdagen den 28:e juni. Hjärtligt välkommen dit. Redan

nu vill jag dock säga stort tack för allt, Olle! Ditt engagemang, din energi och din sociala kompetens har gjort så mycket för så många under så många år. Fantastiskt!

Henrik Svensson
Ordförande Sandsbro AIK

Fjärilar i vårt närområde

Det bästa med att bo på landet är lugnet som infinner sig när man lämnar stan och svänger av från 23:an (i mitt fall) mot Gårdsby. Böljande landskap, lummiga skogar, blommande rapsfält, fågelkvitter, dofter, färger - det finns hur mycket som helst att beundra och insupa.

Text: Rebecka Edh

När jag hamnade i Gasslanda för ungefär 20 år sedan var jag ganska rastlös och definitivt inte mogen för ett liv på landet. På helgerna sysselsatte jag mig med att köra in till stan, fika med vänner och gå i affärer som ofta slutade med att jag kom hem med något meningslöst plagg/pryl som jag egentligen inte behövde. Efteråt hade jag alltid dåligt samvete både för att jag har ägnat mig åt onödig konsumtion men även för all koldioxid jag har fyllt atmosfären med på grund av mina körningar.

Jag insåg att jag behövde en "ny hobby" som höll mig sysselsatt på hemmaplan. Jag började intressera mig för trädgård, både blommor och odling (senare tillkom även biodlingen och diverse annat och numera hinner jag aldrig komma iväg till Samarkand! :)).

Trädgårdens blommor men även tistlarna vid åkerkanten samt spirean vid vägen lockade/lockar till sig massor med insekter varje sommar.

Jag köpte ett makroobjektiv och började fotografera dem med målet att ta skarpa närbilder men även att lära mig namnen på arterna jag hittade.

Att artbestämma på klassiskt vis (bläddra i en insektsbok och analysera antenner och bakkroppar) är ganska tidskrävande och ibland ett omöjligt uppdrag så jag blev jätteglad när jag fick tips om ett verktyg som är lite modernare, nämligen: google appen.

I sökfältet finns en kameraikon och om man trycker på den och riktar den mot exempelvis en humla, alternativt: bilden på en humla, så kommer google med förslag på vad det kan vara för art.

9 av 10 gånger blir det rätt - åtminstone när det gäller "familjen".



Förra året lyckades jag fotografera en - för mig - okänd art som visade sig vara "kartfjäril" (svart fjäril ovan), en art som vi inte har haft i Sverige tidigare men som börjar komma mer och mer nu (tack vare varmare klimat på grund av mina körningar till Samarkand för 20 år sen...?).

För några dagar sedan fotograferade jag fjärilen nedan. När jag försökte identifiera den med hjälp av google appen fick jag förslaget "kartfjäril". Jag var väldigt förbryllad i början för jag var säker på att kartfjärilen var svart men efter lite detektivarbete visade sig att den orange är vårdräkten och den svarta är sommarträkten. Olika outfits alltså beroende på säsong :).



Många häftiga arter ser vi aldrig då de är nattaktiva. Man kan bygga olika sorters ljusfällor för att locka till sig insekterna, det gäller bara att komma ihåg att släppa ut dem dagen efter.

Om jag inte hade varit med i Fb-gruppen "Vi som älskar naturen" så hade jag aldrig fått reda på vad som faktiskt finns HÄR i Småland. En av de som är expert på det här med nattjakt är Fabian och jag har bett om lov att publicera hans bilder i Gårdsbybladet. Jag har också lovat att jag skulle göra honom "känd" därför finns hans namn med på alla bilderna :).

Nu när jag har skrivit en stund inser jag helt plötsligt att den här artikeln skulle handla om "sällsynta arter i vårt närområde" eller något liknande men jag är inte ens färdig med temat fjärilar.

En fågelart som jag bland annat har tänkt nämna är "röd glada" som lätt känns igen då stjärtfjädrarna har en v-formation. Jag har sett glador några gånger i Skåne men inte här uppe i Småland förrän för 2 år sedan och även förra året var den här uppe och kretsade runt. Ytterligare en art som börjar dra sig norrut på grund av varmare klimat?

Alla som bor runt Gårdsby/ Gasslanda vet att fasanstammen frodas. Häromdagen iakttog jag värsta fighten mellan två ståtliga herrar. Vem som vann vet jag inte då jag var tvungen att köra till jobbet men den som vann väcker oss i alla fall tidigt VARJE morgon i sann tuppanda. Fortsätter han så...då finns det en liten risk att han hamnar i grytan!

Hur söta är inte de här små, håriga varelserna?



Foto:
Fabian Idensjö

Bokspinnare



Foto: Fabian Idensjö

Mindre påfågelspinnare



Foto:
Fabian Idensjö

Björkgulhornspinnare



Foto:
Fabian
Idensjö

Videsvärmare

Valborgsmässofirande tillbaka

Efter 2 års uppehåll anordnade Värends Scoutkår traditionellt valborgsmässofirande vid scoutstugan Mänkullebo (ursprungligen soldattorp) i Fylleryd.

Tipspromenad för barn och vuxna, lottförsäljning, korb och fika var som vanligt väldigt uppskattade och omtyckta begivenheter. Ordföranden Oliver Sturesson hälsade alla välkomna. Tal till våren hölls av komminister Melina Blomqvist, sånger i vårens tid sjöngs! Vid 19-tiden tändes elden som spred en behaglig värme på kvällen.

Text och foto: Tore Sandrell



NÄRPRODUCERAT NÖTKÖTT

**Välkomna att beställa er nötköttslåda
av Ingrid och Lars**

Telefon 070-833 08 76

Internet sevedstorpsgard.se



Mats Pettersson och Tore Sandrell i färd med omläggning av Sigfridsleden den 24 maj 2022.

Sigfridsledens "nygamla" sträckning

Gårdsby Hembygdsförening har på uppdrag av Växjö kommuns kultur- och fritidsförvaltning underhållsansvar sedan många år tillbaka på Sigfridsleden.

Text: Tore Sandrell

Foto: Poul Kongstad

Den del som Gårdsby Hembygdsförening har ansvar för är mellan Hoppet, där den korsar RV 23(riksväg 23) och till Stockekvarns badplats vid Helgasjön. Efter att stormen Gudrun raserade mycket av framkomligheten på leden, ändrades delar av sträckningen. Nu är det åter möjligt att lägga tillbaka till den gamla sträckningen. Så är nu gjort på följande delsträcka, se karta. Strax väster om Hoppet går man nu istället norrut genom skogen till den uråldriga riksvägen där de s.k "Järnäsaliarna" finns. Att gå på skogsstigar är betydligt trevligare än att gå på asfalt- eller grusvägar. Stigarna och vägarna är märkta med orange skyltar på ca 250 meters avstånd. Vid "Järnäsaliarna" kan man ta en avstickare från leden och följa trädbestandsgränsen norrut. Då kommer man efter ca 400 meter till en bronsåldersgrav som är från ca 2000 år f.kr, ett jättelikt stenröse. Efter att avverkningen på Trollebackes västra sluttning ägt rum får man nu även en vidunderlig och manifik utsikt över trakten.

Mer om Sigfridsleden finns att läsa och se på: <https://www.naturkartan.se/sv/kronobergs-lan/sigfridsleden>



Behöver Du grävhjälpen?

Skogsvägar • Dikesrensning
Markberedning • Övrig grävning

BJÖRNAMO ENTREPRENAD

David Andersson

Björnamo Storegård 5 • 355 92 Växjö
Mobil 073-776 47 24

Föremålen på Hoppet berättar 3

På hembygdsgården Hoppet finns många intressanta föremål från förr och vi vill berätta deras historia för oss idag i en serie i Gårdsbybladet.

Om du tycker detta verkar intressant eller är intresserad av gammal teknik, så hör gärna av dig till Gårdsby hembygdsförening hembygd@gardsby.se

Text: Kjell Gustavsson

Foto: Poul Kongstad

En gammal harv för att reda jorden förr

Jordbruksredskapet på väggen är en "leaharv" eller "pinnaharv". Ett mycket gammalt redskap som användes redan på medeltiden. Av leaharvar fanns två typer, den tvådelade harven, som endast kunde ledas på mitten, och den flerdelade harven, ibland också kallad länkarharv. Som man kan se på bild 1 är den flerdelad.

Kärnområdet för denna modell har varit Småland. Linné har skrivit om den och uttrycker att den "jämkar sig efter alla ojämnheter på åkern och tjenar besynnerligen (i synnerhet) för stenig och med klappur upfylld åker".

Pinnarna i de äldre harvarna var i regel av trä, gärna oxel eller en. Senare byttes de till järnpinnar.

Pinnaharven hade flera ändamål: dels att luckra och sönder-smula jorden, såväl uppvända plogtiltor och kokor, dels att dra upp lossade ogräsrötter till ytan och förstöra ogräset i ytan. Slutligen myllar pinnaharven också ner utsädet.



En pinnaharv i trä som visas i ladan på hembygdsgården Hoppet.

Vad är det för schabrak som hänger på ladan på Hoppet?

Det som hänger på väggen är botten till en höskrinna eller höhäck. Det är en lös botten som kan lyftas av från vagnen när den inte används till hö- eller sädestransport. Kanske lite som dagens containers på lastbilar.

Vid inkörsel av hö till ladan monterades häckar runt om, ett meterhögt gallerverk av trä för att hindra höet att ramla av vid transporten hem till ladan. Därför kallas vagnen också för "höhäck". Användes den till att köra in säd behövdes inte häckarna, säden låg kvar då man varvat kärvarna i ett lager runt om i varv intill mitten. Sedan lades ett nytt lager, varv efter varv, tills man nått lagom höjd eller så mycket som man ansåg att oxen/hästen orkade dra.



Ett "höskrindeflak" som hänger på hembygdsgårdens lada, den som stod vid Klövadal nära Tångshult.

Gårdsby Hembygdsförening bjuder in till

HOPPETFEST

LÖRDAGEN DEN 27 AUGUSTI
KL 10-15
VI SES PÅ HEMBYGDSGÅRDEN HOPPET

Skörde- och hantverksmarknad
Veteranfordonsutställning
Servering med mat och fika
Byggnaderna på Hoppet och vårt arkiv är öppet

Alla barn är välkomna att springa
Trollbackenloppet kl 11.00

Trollerishow med Magic Markus
kl 13.00

VARMT VÄLKOMNA

EVENEMANGSKALENDER GÅRDSBY 2022

Datum	Tid	Plats	Aktivitet	Arrangör
17 juni	19.00	Smedjan i Gårdsby	Pub-kväll med trivsel och musik	S
29 juni	18.00	Hembygdsgården Hoppet	Boksläpp och berättarkväll med servering	H
8 Juli	19.00	Smedjan i Gårdsby	Pubkväll med musik och försäljning	S
14 aug	9.00	Slätterängen vid Lövsjön	Ängsslätter på Tassudden	SNF
19 aug	19.00	Smedjan i Gårdsby	Pubkväll med musik och försäljning	S
27 aug	10.00	Hembygdsgården Hoppet	Hembyggsdag och 70-årsjubileum	H

Välkomna till våra evenemang!

Ny hembyggsbok på gång

Gårdsby hembyggsförening arbetar med att ge ut en ny hembyggsbok – efter ca 30 år!

En bokkommitté och ett antal lokala skribenter har i vår skrivit en mängd artiklar och letat bilder till den fjärde Gårdsbyboken som kommer ut i sommar när föreningen firar sitt 70-års jubileum.

Själva boksläppet sker den 29 juni och samma kväll bjuder vi in till berättarkväll på hembygdsgården Hoppet. Alla är välkomna!

Vi vill höra dina berättelser från Gårdsbytrakten. Vi kommer ha servering på plats och hoppas på en trevlig kväll.

Hembyggsföreningen är mycket tacksamma för att Gårdsby sockenråd är med och stödjer tryckningen av hembyggsboken genom ett sockenbidrag under 2022.

Text: Lina Schlegel



Olofsson
ENTREPRENAD

Telefon 073-526 37 97

