

Gårdsby Sandsbro

Traktens föreningstidning

till alla i Gårdsby-Sandsbro



*Så här såg det ut på Tunvägen i Sandsbro 1970. Här i huset till vänster bor bröderna Roland och Kjell Nilsson kvar i sitt barn-
domshem. Runt om huset fanns ängs- och åkermark som i dag har ersatts med bostäder. Se mer bilder av Sandsbro från förr på
sidorna 8- 9.*

Detta nummer innehåller:

Bredbandsläget i Gårdsby	s.2	Gårdsby IK	s.10 -11
Fler nybyggare!	s.3	Värends Scoutkår	s.12 -13
Tack till Thure	s.3	En socken med historia	s.14 -15
Sandsbro AIKs ordförande har ordet	s.4	På tur med Växjö Vandrarklubb	s.16
Fotbollen - Vad händer i vår?	s.5	Utflyktspärlor	s.16
Motion - En sektion i rörelse	s.6 -7	En tillbakablick på Gårdsbydagarna	s.17-20
Sandsbro, nu och då	s.8-9	Evenemangskalender	s.20

Våren börjar närma sig - men är den verkligen här än? Det är i alla fall tredje numret av vårt föreningsblad - börjar Gårdsby-Sandsbrologgan kännas välbekant? (För övrigt ritad av Anders Petson, grafisk formgivare i Norra Åreda.) Det här numret följer samma linje som tidigare - det vill vara ett forum för våra olika föreningar och en plats för dem att nå ut till er sockenbor på.

Drivande för tidningsutgivningen är fortfarande Gårdsby sockenråd och SAIK - föreningsbladet startade som en del av ett EU-projekt för föreningssamverkan och arbetstillfällen under namnet Projekt Samgår.

Lite förändringar har dock skett - SAIK har tagit över produktionen och deltidsanställda Emilia Hjelmberg har huvudansvaret för tidningen. Det är numera hon som har hand om föreningskontakterna och formgivningen. Frida fortsätter som delredaktör, skribent och projektledare, men mest - medhjälpare.

Det är alltså Emilia ni hör av er till i fortsättningen om ni vill medverka i tidningen eller har synpunkter, vilket vi är glada om ni gör! Det här är er tidning och ett bra sätt att sprida information på. Tips och idéer till framtida innehåll tar vi också gärna emot. Mejla till oss på red@gardsby.se!

Vi har ett bra samarbete och tycker bäge att det är roligt att arbeta med vårt Gårdsby-Sandsbroblad. Vi fortsätter med förhoppningen att ni läsare också tycker det!

Hälsningar

Emilia Hjelmberg
Frida Kongstad

Valborgsmässofirande i Sandsbro

Tid: Den 30/4 kl 19.00
Plats: Mellan Lidvägen
och Tofta badplats.

**Vårtal
Fiskdamm
Servering
Lotteri
m.m**

ALLA ÄR VARMT VÄLKOMNA!

Arr: Sandsbro AIK

Kort info om bredbands- läget i Gårdsby

Text: Anders Göransson

Stojby är nu igång med bredband. Men resten av socknen då?

För tillfället håller Växjö kommun på med en upphandling som avser att täcka resterande orter som idag saknar bredbandskommunikation och här ingår bl.a. Gårdsby. Upphandlingen är nu inne i ett analyskede där inkomna anbud värderas och analyseras. Målet är att under mars månad komma så nära i förhandlingen med någon leverantör att avtal kan tecknas. Utbyggnaden är därefter planerad att ske under 2006. Vilken teknik som väljs är i dagsläget inte klart utan avgörs tillsammans med den valda leverantören.

De ekonomiska villkoren styrs av dels ett statligt bidrag, dels av ett bidrag från kommunen som är 5 % och dels en finansiering från leverantören. Växjö kommun är mycket medveten om det engagemang och intresse som visas från flera orter, så även från Gårdsby.

Den utmaning kommunen har framför sig är att finna en leverantör som är beredd att satsa på en relativt begränsad marknad med stöd av en begränsad offentlig bidragsandel.

Bästa sättet att själv påverka är att anmäla sitt intresse för bredband via www.wexnet.se !

Ju fler anmälningar, desto intressantare för kommun och leverantör att bygga ut i Gårdsby!

Traktens föreningsblad Gårdsby-Sandsbro ges ut av Sandsbro AIK och Gårdsby sockenråd, Växjö kommun. Bidrag till nästkommande nummer är välkomna till red@gardsby.se .

Varje förening svarar själv för sina texter om ej annat anges. Sandsbro AIK svarar för övrig redaktionell text.
Redaktör och layout: Emilia Hjelmberg
Medarbetare: Frida Kongstad
Tips välkomna till red@gardsby.se

Ansvarig utgivare: Christer Jonasson
Utgivare: Sandsbro AIK och Gårdsby sockenråd,
www.sandsbroaik.se - www.gardsby.se
Org.nr:829500-7549 SAIK
Årgång 1 Växjö 2006

Fler nybyggare

Text och foto: Sven Schill



Tveta nybygge

Tveta

Nu har första huset rests på en av de första tomterna som är till salu i Tveta! I vår flyttar en barnfamilj in i ett modernt rött hus, - samtidigt börjar det andra huset att byggas där. Detta är väldigt viktigt för en levande landsbygd och ett boende med livskvalitet. Det gör också att service kan behållas och utvecklas, t ex lantbrevbärare, skolskjutsar och ett bra vägnät på landsbygden.



Almshult



Almshult

Almshult

Almshult är en liten by i allra sydöstligaste delen av Gårdsby socken, strax intill Furuby och Hemmesjö socknar. Almshult har varit obebott i ca 30 år, då makarna Ester och Gunnar Johansson gick bort. För två år sedan började sonen Olle och sonsonen Christer att renovera en av fastigheterna i Almshult. Nu bor Christer Johansson i denna enormt vackra by.

Detta är väl livskvalitet, och visar att landsbygden lever! Vi kan bara hälsa Christer välkommen till Gårdsby socken.



Christer Johansson

Tack till Thure!

Text och foto: Poul Kongstad

Sockenrådet, SAIK och hembygdsföreningen har haft stor nytta och glädje av vår gode medarbetare och föreningsfixare Thure Arnquist i Stojby. Han är en mångkunnig och praktisk person, som har god tumme med verktyg, maskiner och mycket annat. När Thures anställning nu upphör i mars efter nästan 2 1/2 år, vill vi i Gårdsby sockenråd passa på att tacka Thure för hans fina jobb och engagemang i våra föreningar.

Vi är förstas alla mycket glada att Thure jobbar vidare direkt inom föreningarna med SAIK som arbetsgivare.

Det hela började genom projektet SamGår (Samverkan för utveckling i Gårdsby-Sandsbro) i december 2003 där en del av projektet innebar att en person skulle



kunna jobba delat mellan olika föreningar.

Det var här Thure kom in i bilden.

Föreningarna i projektet var Gårdsby sockenråd, SAIK och Gårdsby sockens hembygdsförening. Projektet stöddes av EU, Länsstyrelsen och Växjö kommun, och avslutas nu helt i och med att Thure byter anställning.

Thure har hjälpt föreningarna med allt från skötsel av fotbollsplaner till jobb på klubbstuga, hembygdsgård, att ordna våra anslagstavlor och så Gårdsby Lilla Gröna, den "samhällskatalog" som projektet gav ut 2005 - och mycket annat. Han är en mycket händig person, det ser man också i hans hus som han renoverat i Stojby på egen hand. En trevlig, rejäl norrlänning som är mån om de han möter.

Ett stort tack Thure från Gårdsby sockenråd!

Efterlysning!

"Året var 1906"

Detta är temat för Gårdsbydagarna i augusti.

Därför skulle vi vilja låna **fotografier** och ta del av **berättelser** om personer eller händelser i Gårdsby för 100 år sedan.

En sammanställning av materialet kommer att visas på vår hemsida och kanske som utställning på Villa Vik.

Har du något av intresse, hör av dig till

Poul Kongstad tel 658 24,
e-post: epost@gardsby.se
eller

Toni Sjö tel 656 10,
e-post: toni.sj@telia.com

SAIKEN

SENASTE NYTT FRÅN SANDSBRO AIK

Hej alla Sandsbrobor!

Från årsmötet 6 mars 2006: 2005 - ännu ett framgångsrikt år för Sandsbro AIK

Med år 2005 har ännu ett år lagts till SAIKs 35-åriga historia. Året har varit bra även om det innehöll en del dramatik. Medlemsantalet är stabilt.

-Våra fyra verksamheter har utvecklats väl under året.

-Sektionen Motion, som trots lokalproblem under våren, genomfört en mångfald av aktiviteter med ett stort engagemang.

-Boule med stora framgångar under året och bra placeringar i flera tävlingar.

-Tennisverksamheten går lite på sparlåga men glädjande nog är samarbetet med Växjö TS fortfarande aktuellt. Banorna håller en god standard och är välskötta.

-Fotboll. Seniorfotbollen Herrar lyckades tyvärr inte hålla sig kvar i i div 3 så det blir åter spel i div 4 elit. Damseniorsatsningen fick tyvärr ett oönskat slut då intresset bland våra tjejer inte var tillräckligt stort för en fortsättning. Juniorlagen som slogs samman till Utvecklingslaget, lyckades över förväntan.

Vi är mycket glada och nöjda över det stora engagemang och arbete som lagts ner på ungdomssidan.

Bokslutet för år 2005 visade underskott. Krafttag med besparingar och annat

måste sättas in. Den negativa utvecklingen av ekonomin är inget unikt för SAIK. De flesta svenska idrottsklubbar och föreningar är i samma situation. Medlemmarna och medarbetarna inom SAIK arbetade under året hårt och engagerat för att balansera ekonomin. Många fick ta' hårda törnar. En stark ekonomi är den fasta bas på vilken en god utveckling av Sandsbro AIK kan byggas. Med sponsring, bidrag, medlemmarnas insatser och ökad ekonomisk medvetenhet kommer vi att lyckas.

Klubblokalen har även under 2005 krävt en del investeringar, bl.a. tvingades vi bygga om domarrummet. Skötseln av fotbollsplanerna är kostsam och för att klara den höga belastningen på Sandavi har det behövts flera speciella insatser. Bevattningsanläggningarna på Sandavi och Brinkvallen har också krävt reparationer.

Kapaciteteten i fotbollsplaner räcker inte till för att bibehålla frekvensen av träning för lagen. Vi kan därför inte tillmötesgå medlemmarnas önskemål om träningsplatser. Kommunen har gjort undersökningar och planering för Norremarksområdet, förhoppningsvis med byggstart under våren 2006.

Det är många ledare och medlemmar, som gör ett fantastiskt jobb i SAIK, allt från att sälja bingoletter till att delta i



andra aktiviteter. Tack till er alla!

Vi vill också rikta ett stort tack till både våra sponsorer, som är ett måste för verksamheten ekonomiskt och samarbetet med SISU som ser till att vi kan hålla en hög kompetens på våra spelare och ledare.

ETT RIKTIGT STORT TACK!

Christer Jonasson
Ordförande

Sandsbro AIK-
Lite mer än en vanlig förening.

HANDLAR'N

Din spelbutik
på Sandsbrovägen!

ATG SVENSKA SPEL

ICA

KVANTUM

NORREMARK I VÄXJÖ

- SMÅKFULLT
- BEKVÄMT
- PRISVÄRT

VIDINGEHEM

- en trygg och
nära värd

www.vidingehem.se

tfn 0470-70 17 70

HSB

HSB Sydost
Box 52, 351 03 Växjö
Besök: Kungvägen 19
0470-72 30 80
www.hsb.se/sydost

Fotbollen

- Vad händer i vår?

Tränare Christian Stridh svarar på frågor om träning, taktik och tiden innan fotbollssäsongen drar igång. Christian beskriver även de nya spelarna med några korta ord. Förväntningarna är stora, och det kommer bli en spännande säsong med mycket hårt arbete.



Text och foto: Emilia Hjelmberg

Hur ser tiden ut innan fotbollssäsongen drar igång?

Åryd cup 4-5 februari i Tipshallen är första avstampet. I slutet av februari drar träningsmatcherna i gång. Mellan 31/3-2/4 bär det av till Ishøj i Danmark på träningsläger.

Hur ofta tränar ni?

Två pass fotboll i veckan fram till sista helgen i februari. Träningen sker i tipshallen. Utöver det så ansvarar enskild

spelare för egen styrketräning. I mars kör vi 2 gånger i Tipshallen och 1 gång på grusplan. Ett fys-test i november avgör träningen för den individuella spelaren. Det kommer att ske ett nytt test nu i vår för att se uppföljningen av den individuella träningen.

Nu när ni tillhör en annan division, har ni ändrat taktik?

Vi har tidigare spelat 4-3-3, men tanken är att vi ska köra 4-2-3-1. Detta är ett mellanting av 4-3-3 och 4-5-1.

Nyförvärv

- Joakim Nilsson mf/f
"Kvick, bra, tvåfotad, flexibel och kraftfull"
- Linus Pettersson b/mf
"Oerhört snabb, modern ytterback följer med i anfallen, duktig defensivt och offensivt"
- Andreas Karlsson b
"Stabil, går hårt in i dueller, bra timing, bra spelförståelse trots sin ringa ålder, spelar moget"
- Andreas Emilsson mf
"En jämn spelare, liten men tuff som går in hårt i dueller"
- Martin Johansson b
"Modern ytterback följer med i anfallen, känslig vänsterfot"
- Tobias Frejfors mf
"Känslig vänsterfot, bra teknik och spelförståelse"
- Håkan Ström mv
"Stor och smidig, bra i luften, tack vare sin storlek täcker upp bra"
- Johan Silvanderson b/mf
"Kvick, bra vänsterfot och bra spelförståelse"

mf = mittfältare
f = forward
b = back
mv = målvakt

Vet Du om att med Ditt medlemskap stödjer Du bl.a. 14 lag i ungdomsfotbollen med ca 280 ungdomar, 2 seniorlag, 200 barn i idrotts- och fotbollsskola, 2 serielag i boule, 100 ideellt arbetande funktionärer och ca 300 barn och vuxna i olika motionsgrupper.



COOP
EXTRA

Norremark
öppet för dig 7-22 alla dagar

Välkommen till
Sandsbro
Pizzeria & Grill

Fyllerydsvägen 2
Tel. 0470-656 61

Öppet: Månd-torsd 11-21 • Fredag 11-22
Lördag 12-22 • Söndag 13-21

FAMERO
INDUSTRI AB

Rådjursvägen 10
352 45 Växjö
Tel. 0470- 166 00

www.fameroindustri.se

MAXI
ICA STORMARKNAD
VÄXJÖ

Öppet:
Mån-Fre 8-21
Lördag 8-19
Söndag 10-19

Motion - En sektion

En av fyra sektioner, vad kan man välja? Vilken motionsform passar mig?

Text och foto: Emilia Hjelmberg

Motionsektionen består av en 15-tal ledare som erbjuder Växjöborna tio olika träningsformer. Utbudet är brett så att det finns motionsformer som passar alla, med allt från familjegymna till chiball. För närvarande finns det 15-20 deltagare i varje grupp och åldern varierar. Just nu sträcker den sig mellan 2 – 80 år.

Nästan all verksamhet sker i Sandsbroskolans gymnastiksal, med undantag av chiball som håller till på Thorsmans på norra industriområdet.

För dig som är sugen på att börja otionera och inte är säker på vad som passar, så är lättgymna och rygggymna en bra start. När man väl har kommit igång finns det möjligheter att prova på de andra träningsformerna. Det är bara att ta kontakt med den ledare som har det pass som du är intresserad av.

Musiken har stor betydelse för träningen, den får oss att komma in i rätt känsla. Med snabbare låtar ökar orken

och viljan till intensiv träning och med lugnare låtar så varvar kroppen ner för återhämtning. I och med att gymna och aerobic är uppbyggda på olika vis så är musiken anpassad till det. Inom gymna sker det olika intensiva pulstoppar som ska varvas med lugnare tempo. Aerobics har samma tempo genom hela passet.



Pilates är en annan träningsform som vi nu i vinter testat under två söndagar och responsen har varit så god att vi nu startar en pilatesgrupp på lördagsförmiddagarna i Sandsbroskolans gymnastiksal!

Barngrupperna är väldigt populära. De fylls snabbt och önskan att starta ytterligare grupper inom barngymnastiken är stor. Lena poängterar att motionssektionen är i behov av nya ledare som antingen kan överta eller starta en ny gymnastikgrupp. Detta gäller alla grupperna men det märks tydligast på barn och familjegymnastiken. Ny energi välkomnas alltså till motionsektionen!



Lenas avslutande ord om motionens funktion: "Grundar till att finna glädjen att röra sig och uppmuntran till välbefinnande"

Du som är sugen på att leda en gymnastikgrupp är mycket välkommen att höra av dig till Lena Björklund. Se mer på www.sandsbroaik.se och klicka dig vidare till motion.

Gympaprogram Våren

Familjegymnastik från 2 år

Söndagar kl. 11.00-12.00

Ledare: Sara Hultmark tel. 74 25 50

Malin Engström tel. 655 65

Barngymna 4-5 år

Tisdagar kl. 17.00-17.45

Ledare: Ulrika Renemark tel. 655 54

Camilla Linnér Tel. 657 13

Barngymna 6-7 år

Måndagar kl. 18.00-19.00

Ledare: Helena Söderberg Tel. 616 10

Annie Svensson Tel. 655 50

Barngymna 8-10 år

Torsdagar kl. 17.00-18.00

Ledare: Lena Wickman Eng Tel. 616 61

Herrgymna

Söndagar kl. 19.00-20.00

Ledare: Anki Solvemark tel. 614 23

Aerobic styrka

Söndagar kl. 20.00-21.00

Ledare: Lena Björklund tel. 658 82

www.bilsport-mc.com

0470-201 25

BILSPORT & MC
SPECIALFÖRSÄKRING

Det lilla kontoret med de STORA resurserna!

DFDS TRANSPORT

☎ 0470-72 21 20

Förenings Sparbanken

STATOIL

Evedal
Öppet:
Mån-fre 6-24
Lördag 7-24
Söndag 8-24

i rörelse!

Rygg och Lättgymna

Måndagar kl. 19.00-20.00

Ledare: Inga Burman tel. 656 59

Herrar och damer är välkomna!

Chiball

Måndagar kl. 19.00-20.00 i Thorsmans gy-sal

Ledare: Anette Liljenberg tel. 615 50

Ring Anette om du vill boka plats

eller bara är nyfiken och vill veta mer.

Step-up

Onsdagar kl. 20.00-21.00

Ledare: Britt-Marie Knutsson tel. 613 56

Pilates

Söndagar kl. 17.30-18.30

Ledare: Lila Bukvic tel. 615 12



BARN & FRITIDSMARKNAD

DEN 29:E APRIL

Är fotbollsskorna för små, ligger leksakerna och samlar damm eller vill du sälja dina gamla dataspel? Vi erbjuder dig att hyra ett bord på Sandsbro Barn och fritidsmarknad den 29 april.

Plats: SAIK:s klubbstuga

Tid: 10-15

Kostnad: 100 kr/ bord

Sista anmälningdag 26 april till Claes Enarsson tel: 65186

TIPS!

Ni kanske kan dela bord med granen eller inom ert lag, om du inte behöver hela bordet själv?

Arr: F-99

Namn: Lena Björklund, Ordförande för Motionsektionen och ledare för aerobics styrka

Familj: Stefan Eriksson, barnen Fanny 13 år, Matilda 11 år och Ida 9 år

Intressen: Tennis

Övrigt: Har varit ledare i SAIK i 12år



Lena Björklund är ordförande och en av många ledare för motionssektionen i SAIK. Hon är utbildad aerobicingstruktör och har grundutbildning inom gymnastik. Lena har en 67 % tjänst på Växjöbagarn,

och nu på våren leder hon ett aerobicpass varje vecka, samtidigt som hon tränar extra på idrottskliniken.

Att cykla till jobbet gör att hon får in motion på vardagsnivå. Hennes sambo Stefan tränar ena dotterns fotbollslag och alla tre barnen tränar på Dackegymnastern - så hela familjen är aktiva och håller sig igång.

Lena har många järn i elden, så hon passar på att ta det lugnt mellan terminerna för att återfå nya fräscha rafter till terminsstarterna.



Catering & Service AB

Restaurang och festvåning

Arabygatan 80, Växjö Tel. 0470-74 09 33

Fräscha upp ditt hem nu!

Vi tillhandahåller ALLT inom måleri, golv, färg & tapeter!
Vi utför golvläggning, målning och tapetsering till humana priser.
Begär gärna offert. Ring eller besök oss!

VÄXJÖ FÄRG & TAPET AB

JOTUN



Hjalmar Petris väg 46 • 352 46 Växjö • Tel. 246 13 • Fax 362 84 • Öppet: Mån-Fre 8-18 Lördag 9-13 • Välkomna!

Här gäller



Sandsbro Servicehall Eftr.

Gränsvägen 2, 352 49 Växjö
Telefon: 0470-653 33

Sandsbro, nu och då

Foto: Kjell Nilsson och Emilia Hjelmberg

Åter igen har vi lånat bilder av Kjell Nilsson i Sandsbro. Han har plockat ut ett flertal kort som visar vad som har funnits här innan Sandsbro blev till. Kjell har varit med när jag har tagit bilderna som visar nutiden, så att vi får med rätt kännetecken. Titta på bilderna och försök att se om du känner igen platserna.

NU



År 2006

DÅ



År 1978

En av Sveriges ledande på effektiv och affärsskapande profilreklam!



PR-Active profilreklam

PR-Active är en av Sveriges ledande på effektiv och affärsskapande profilreklam. Vi har över 20 års erfarenhet och har hjälpt många företag att bli synliga på ett effektivt sätt.



Pålitlig samarbetspartner

PR-Active är en av Sveriges ledande på effektiv och affärsskapande profilreklam. Vi har över 20 års erfarenhet och har hjälpt många företag att bli synliga på ett effektivt sätt.



Vi känner hela glocka släkten

PR-Active är en av Sveriges ledande på effektiv och affärsskapande profilreklam. Vi har över 20 års erfarenhet och har hjälpt många företag att bli synliga på ett effektivt sätt.



Vi vill vara er samarbetspartner

PR-Active är en av Sveriges ledande på effektiv och affärsskapande profilreklam. Vi har över 20 års erfarenhet och har hjälpt många företag att bli synliga på ett effektivt sätt.

PR
Active

vi ser din profil

PR-Active - Mölndals väg 102 - 152 70 Västerås
Telefon 0470 70 79 20 fax 0470 70 79 00

Läs gärna mer om oss på www.pr-active.se

1- 2. Toftasjövägen
3- 4. Fyllerydsvägen 50 mot riksväg 23
5- 6. Fyllerydsvägen 50 mot Fylleryd
7- 8. Tunvägen 3

Nu är det dags att betala årets medlemsavgift!

Avgiften för enskild medlem är 200:- och för familj 400:-.

Hör av Dig till kansliet tfn 0470-615 95 om Du inte har fått faktura eller inbetalningskort. Du kan betala direkt till vårt plusgiro 12 59 84-5, kom ihåg att ange namn o personnummer.

Välkommen som medlem i SAIK!

NU



År 2006



År 2006



År 2006

DÅ



År 1969



År 1967



År 1966



i'm lovin' it™
Välkommen till ditt
McDonalds på Norremark



Välkommen till Villa Viks matsalar!

En högklassig restaurang och konferensanläggning vid Toftasjöns strand. Njut av vällagad mat i en unik miljö där operasångerskan Christina Nilsson en gång bott.

Bröllop • grillkvällar • sommartheater • konferens med aktiviteter • bageri • hotell • cafe

Öppet alla dagar. Du hittar oss utmed väg 23, 5 km norr om Växjö

Toftastrand Hotell och Konditori
Lenhovdavägen 72, 352 49 Växjö
Tel: 0470-652 90 • Fax: 0470-614 02
E-mail: toftastrand@swipnet.se
www.toftastrand.se

Gårdsby IK

Text: Margareta Moqvist, Inger Nilsson och Ingvar Johansson

Än en gång har Gårdsby IK letat i arkiven, och den här gången berättar Margareta, Ingvar och Inger om orienteringsframgångarna på åttiotalet och om de fem faktorerna som ledde Gårdsby till guld...

”Va – Gårdsby ! ?”

”Gårdsby – Karlsson och det småländska undret”

”Bara en prick på Sverigekartan”

”Elefanterna dansar? !”

.....Så var rubrikerna i rikspresen under 1988.

På orienteringsarenan dansar vanligtvis de stora elefanterna - men så helt plötsligt ”Årets SM-kung” Klas Karlsson från lilla Gårdsby IK.

Det kanske av somliga elefanter kan betraktas som ett pip på en stojande skolgård när en sådan liten klubb utanför Växjö tar ett individuellt SM-guld och dessutom SM-guldet i herrarnas Juniorkavle (stafett)!

Men det har säkert stor betydelse som föredöme för många klubbedare, de som i likhet med Gårdsby kämpar hårt för att de små inte ska behöva ryckas med i de stora elefanternas piruetter. Vi behöver verkligen också ”Baby-elefant-walk” i orientering, ja i idrott totalt.

De analyser som gjordes för 15 år sedan visar att den mest positiva utvecklingen bland antalet tävlingsidrottare har de små klubbarna, medan de större har en tendens att stagnera.

Så förakta inte de små elefanterna! Även i SM-sammanhang kan de alltså göra sig gällande! För ”... det gäller att tänka längre än snabeln räcker”. (Skrev Torild



”Det här kompisgänget har jag svårt att släppa”, sa Klas Karlsson.

Bornetun)

Ni skulle ta del av hur de gjorde!

Själv beskriver de det som kreativa sätt att träna. Alla får sin individuella träning. Det stora problemet brukar vara att de sämre försvinner, därför är det viktigt att lägga upp träningen så *alla* känner att de får träning på sin nivå. Satsningen som ledde till SM-guld började med att Rolf Danielsson i Gasslanda ordnade en nybörjarkurs. Inger Nilsson och Ingvar Johansson fortsatte som ledare för träningar och några kom till. Speciellt nämner de Bert Klemedtsson, som var duktig på orienteringsteknik och startade vintergymnastik.

”Risken finns naturligtvis att klubben blir en dagslända i orienteringseliten, men även större klubbar får känna

på svängningar”, sa ledare Lars-Åke Sjökvist. Än så länge verkade det dock som att eliten skulle stanna kvar i Gårdsby. Samtliga toppnamn fanns på hemmaplan, även om de inte bodde i Gårdsby utan i grannorter såsom Stojby, Rottne, Sandsbro m fl.

”En kyrka, några hus och drygt 100 invånare.”

Så beskrivs Gårdsby i Svenska Orienteringsförbundets tidning under rubriken ”Bara en prick på Sverigekartan”. Vidare

kan vi läsa att ”en kyrka, några hus och drygt 100 invånare= Två SM-guld+ tre landslagsmän”. Det är en ekvation som de flesta torde ha tämligen svårt att lösa, men Gårdsby IK har lyckats. En bidragande orsak är eldsjelen Lars -Åke Sjökvist som ”lyft” Gårdsby under 1980 - talet.



Delad glädje – här Klas och Inger

Orienteringen kom med bland klubbens aktiviteter redan 1932. När Växjö OK bildades 1964 gick de flesta med där. Men klubben kämpade på och under 1980-talet härjade Gårdsbys ungdomsgång friskt i prislistorna i Småland. Toppen kom 1988 då Klas Karlsson, Mikael Johansson och Niklas Ekelöf vann SM-guld. Klas var sedan landslagsman även i seniorlandslaget. 1980 ritade klubben sin första karta och har sedan arrangerat tävlingar i stort sett varje år. Alla i Gårdsby-Sandsbro kan nyttja de kartor som nu ritas om efter stormen Gudruns härjningar!



Klas Karlsson på prispallen

Fem faktorer som gjorde framgångarna möjliga

1. Ett bra gäng med god sammanhållning. Två gånger i veckan var det gemensam aktivitet. Den sociala delen är jätteviktig också för de bästa. ”Vi har något som heter Söndagsklubben då vi träffas och pratar om allt möjligt”, förklarade juniorlandslagsmannen Mikael Johansson.

2. Bra ledare som klarade att *alla*, elit och motionärer tränade tillsammans och alla fick individuell träning. Det blev roligt och utmanande för alla. ”En grupp tjejer började med mycket olika fysik. Alla hade kul och utvecklades. Därför blev det så att killarna också var med, alla tillsammans. Ingen skulle känna att någon hindrade någon annan,” berättar Inger Nilsson och Ingvar Johnsson.

3. Turen att få fram flera talanger samtidigt. Vilka talanger finns i varje individ?

Kanske fler än vi tror? Rätt miljö och attityd nära, vad betyder det? Och eldsjälar och föräldrar som är med? Från lilla Gårdsby – elitare i volleyboll (Se förra numret av tidningen) och nu i orientering!

4. Orienterande föräldrar och fler kom med tack vara ledarnas idoga arbete. Inger och Ingvar la lappar i brevlådor och ringde inför varje tävling, gång efter gång, år efter år. De flesta var med på tävlingarna som aktiva, några som viktiga supportrar.

5. Orienteringsgymnasiet i Eksjö. Att gymnasietiden gav stimulans, träning och utveckling.

Kul på hoj

Cykelorientering. Du kan motionera med ”Naturpasset, KUL på Hoj” i sommar! Klubben ordnar kontroller på både Gårdsbykartan och i Sandsbro/Växjö tätort. Kartor köps bland annat på Toftastrand från och med cirka 1 maj. (Då är snön borta!)

Familjegymna

Fredagar kl 18.30 har vi familjegymna i Sandsbro skolas gymnastiksal. Anders Granqvist och Sven Lundgern är ledare. För info ring Margareta Moqvist tel. 070 – 622 15 81. **ALLA VÄLKOMNA!**

Måndagar kl 18.00 samlas vi i Tennisstugan, Sandsbro. Du som vill vara ute och orientera/träna - kom med! Målet är att alla ska få individuell träning och ha roligt. Fika tillsammans. Välkomna!

Värends Scoutkår

Text och foto: Patrick Zein

I Sandsbro finns Värends scoutkår, som tillhör Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF).

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund är politiskt och religiöst obundet. Man får ha vilken tro man vill, tycka vad man vill, så länge man tror på det som scouting representerar: medmänsklighet, demokrati och internationell förståelse.

En av Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds starka sidor är nykterhetslöftet, som innebär att våra medlemmar lovar att inte använda alkohol och andra droger. Detta tycker vi är en förutsättning för att man som ung ska växa upp på bästa möjliga villkor.



Tänj dina gränser!

En värld av möjligheter väntar på dig som scout i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Scouting som ger dig chansen att tänja dina egna gränser.

- Scouting är att få testa och prova själv för att lära sig.
- Scouting jobbar med den lilla gruppen och låter alla få plats och synas.
- Scouting är internationell förståelse, medmänsklighet och demokrati.
- Scouting värnar om naturen och verkar för ett hållbart samhälle.
- Scouting hos oss innebär att du säger nej till alkohol och andra droger.



Matlagning



Miniorer

Verksamhet för alla åldrar

Barn i klass 2 och 3 är välkomna att bli miniorscouts. Miniorscouts får lära sig om djur, växter och natur. Vi lär oss nyttiga saker, som att hitta rätt väg och att plåstra om sår. Vi övernattar i vår stuga, pysslar, leker, sjunger och har kul tillsammans.

Elever i klass 4 och 5 är välkomna att bli juniorscouts. Juniorscouterna gör många kul saker, som att tälja med kniv, baka pinnbröd, paddla kanot, bygga saker, skriva hemliga meddelanden, elda, tälta och slå knopar. Vår enda begränsning är att om det inte kul, så är det inte scouting!

De som går i klass 6 till 9 är välkomna patrullscouts. Dessa scouts är ofta

utomhus, lagar sin egen mat över öppen eld, tillverkar saker, upptäcker och lär sig både spännande och nyttiga saker, lär känna scouter från hela Sverige och från andra länder, och har massor med annat kul för sig.

Patrullscouting bygger på att vi jobbar i patruller. Varje patrull består av 4 till 8 scouter, som samarbetar, inreder sina egna lyor i scoutstugan precis som de själva vill, har scoutmöten och hajkar för sig själva och är med och bestämmer vad vi skall göra på scoutmötena. Kanske vill ni övernatta i tält på vintern, planera en myst-hajk, baka pizzor eller lära er jonglera? Allt är möjligt!
Äldre ungdomar och vuxna är självfallet också välkomna att bli scouter!



Patrull Uven



Månkullebo

Våra stugor

Skogstorpet ligger mellan församlingshemmet och dagiset på Björkvägen i Sandsbro. Här träffas vi under de kallare tiderna på året. I källaren har patrull- och seniorscouterna sina lyor som de själva inreder.

Månkullebo ligger i södra delen av Glasrikets Golfbana, i Fyllerydsskogen. Scouterna har använt detta torp flitigt ända sedan 40-talet. Här har vi våra möten tills det blir för kallt. Vi brukar också ha en del hajkar här. Det sägs att Smugglar-Jim murade in sin svärmor i skorstenen...

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.varends.scoutkar.nu/
Du kan läsa mer om Nykterhetsrörelsens Scoutförbund på sidan www.nsf.scout.se/
Du kan även kontakta Patrick Zein på telefon 0470 – 84 858 eller per e-post till patrick@zein.se



Samling

En socken med historia

Är du nyinflyttad sockenbo? Eller behöver du uppdatera minnet om hur vår gemensama historia egentligen ser ut? Här berättar Hembygdsföreningens ordförande Kjell Gustafsson om Gårdsby socken. Vi börjar på 1200-talet...

Foto: Poul Kongstad

Text: Kjell Gustafsson

Första gången Gårdsby nämns i skrift är i ett testamente upprättat 1299 till Gårdsby kyrka. Testamentet upprättades av den mäktige lagmannen i Tiohärads lagsaga Nils Sigfridsson och omfattade två mark rent silver för att göra en nattvardskalk och ett guld Kors, medförd från en resa till det heliga landet, till att förgylla kalken med.

Kyrkan i centrum – på den tiden

Socken har under de senaste åren genomgått en märkbar omstrukturering. Kyrkan var under nästan tusen år medelpunkten i socknen och valdes väl en gång för att ligga i mitten av området dit befolkningen sökte sig. Kyrkan ligger förvisso kvar på ursprunglig plats, men upplevs inte längre så centralt placerad. Under århundradena före 1900-talet var befolkningen jämt utspridd över de tretton rotar, som socknen var uppdelad i. Vi hade både kyrkorotar och militära rotar. En rote var i regel en by som hade i uppgift att underhålla en soldat, och kyrkroten hade vissa skyldigheter gentemot kyrkan. En rote var ofta lika stor som en större by.

Gårdsby som egen kommun

Fram till kommunsammanslagningen 1952 var Gårdsby socken en egen kommun. Den kommunala delen gick då, tillsammans med Söraby, Tolg och Tjureda, upp i Rottne s.k. storkommun. Man var då i Gårdsby, liksom i många andra socknar, rädd för att den lokala identiteten skulle försvinna. Därför bildades hembygdsföreningen, vars uppgift skulle vara att värna om socknens historia och lokala särart.



Karta över Gårdsby socken.

Snart började Sandsbro expandera från by till samhälle. Det var också i Sandsbro den största arbetsgivaren fanns, Bäckmans sågverk. Sågverket var beläget där nuvarande hyreshusområdet Toftasjövägen ligger idag. Pär Bäckmans väg har namn efter sågverksfamiljen.

Skolor

Ett antal skolor, både permanenta och kringflyttande, hade tillkommit efter folkskolestadgan 1842. Vid kommunsammanslagningen 1952 fanns tre kvar; Notteryd, Hultäng och Gårdsby kyrkskola. De hade bedrivit undervisning för års-

kurserna ett till och med sex och, under 50-talet årskurs sju i Rottne. 1962 lades de tre skolorna ner och undervisningen flyttades till den nybyggda Sandsbro-skolan. Under samma tidskede infördes enhetsskolan med nioårig skolgång, sedermera kallad grundskolan. Avtal slöts med Växjö kommun och årskurs 7-9-eleverna fick sin undervisning i Växjö, precis som idag.

De som tidigare velat läsa mera och inte sluta skolan efter årskurs sex eller sju sökte sig till den fyraåriga realskolan eller flickskolan inne i Växjö.

1972 kom nästa stora reform. Nu gick Rottne kommun och givetvis även Gårdsby socken upp i nästa storkommun; Växjö kommun.

Vägbyggen – gamla och nya

Med historieglassögonen på så är den pågående omläggningen av genomfarten i Sandsbro bara en liten del av de stora vägomläggningar och vägbyggen som förekommit de senaste hundrafemtio åren. Det finns många äldre sockenbor som fortfarande minns den då "fantastiska" fyra kilometer långa raksträckan, som på 50-talet byggdes mellan Sandsbro och Växjö. (Växjö började då vid Skogslyckans kyrkogård). Det fantastiska med den nya vägen var att den var asfalterad. Att uppfyllningen varit för dålig så att den efter ett par år var som en tvättbräda att köra på är en annan sak.

Idag är det i Sandsbro som den största expansionen sker med många utbyggnader, nu senast Prästmarken nere mot Norremark och området uppe vid Glasriks golfklubb.

Om- och tillbyggnad av både skola och församlingshem har färdigställts för att möta expansionen och socknen har de senaste hundra åren fördubblat sitt invånarantal - idag är vi 3273 personer i vår socken.



Helgaryds skola, en annan av våra äldre skolor i trakten.

Rent fysiskt ligger naturligtvis socknen fortfarande kvar på ursprunglig plats och fortfarande går, sen urminnes tider, två viktiga kommunikationsleder genom området. Idag kallas leden väg 23, men bara någon kilometer in i socknen delar den sig mot norr och öster. Vägen mot norr genom Stojby fortsätter sedan upp över Asa och Sävsjö. Vägen nordöst ut (23) går genom Tofta och Kråkenäsryd, för att

lämna socknen efter Norra Åreda. Den fortsätter sedan någon halvmil, då den delar sig mot Kalmar respektive Vetlanda, Eksjö och vidare mot Stockholm. Denna sträckning var långt fram i tiden en av huvudlederna till landets huvudstad och kuststaden Kalmar.

Vid mitten av 1800-talet gjordes stora förbättringar och rätningar av vägen. Sträckningen genom Tofta by ändrades och ny väg byggdes utmed Toftasjön. Hundratrettio år efteråt var det dags igen för nya sträckningar, då raksträckan förbi nuvarande Gårdsby vägskäl anlades och sträckningen genom Norra Åreda by drogs nere vid sjön Innaren.

Men även vägen norrut mot Asa och Rottne var alltför undermålig under flera decennier, då Rottne samhälle efter senaste kommunsammanslagningen, expanderat starkt. I början på detta sekel kunde en helt ny väg invigas



Gårdsby kyrka och församlingshem. I församlingshemmet var det skola mellan ca 1864-1952

Vårkvitter och byahistoria

- vandring vid Tolg en dag i mars

Text: Christer Lindqvist

Vi är 13 stycken vandrare som ger oss iväg på vandring denna tidiga söndagsmorgon. Disigt och lite kyligt - men 4 plusgrader. Vi kör till Tolgs kyrka och härifrån börjar vandringen på en liten snötäckt stig. Det droppar från träden och talgoxarna kvittrar så att man anar våren trots snötäcket på marken.

Snart är vi framme vid byn Ödetofta där de stora gårdarna ligger i rad utmed byvägen. Vandrande på den stora landsvägen passerar vi byarna Göpetorp och Bjälvatorp, och på höger sida kan vi i diset skymta sjön Öjaren. Snart är vi framme vid Mörrumsåns utlopp i sjön Öjaren vid byn Barsbro. Här stannar vi till för att dricka vårt medhavda kaffe lyssna till bruset ifrån ån.

Nu tar vi in på en stig som leder förbi några små stugor med det roliga namnet Tre Björkar och passerar sedan flera små torp - troligen gamla soldattorp. Det imponerande gårdskomplexet på Målaajords gård närmar sig. Vägen går alldeles intill gödselstacken och ner över vackra hagmarker med ovanligt stora ekar.

Efter en stund kommer vi fram till vägen som leder till byn Tjureda. Här korsar vi vägen och går in på en stig. En bit in i skogen upptäcker vi en s.k. hackspettsmedja i en stubbe med massor av kottrester och hackspettspillning. Intill stigen lägger vi märke till ett väldigt gravröse från bronsåldern och strax därefter kommer vi äntligen fram till

Nykulla utsiktstorn – nu ganska trötta. Dags för kafferast nummer två! Vi sätter oss på några träbänkar och njuter av resterna av matsäcken.

På en vacker liten stig som slingrar vid den mjuka åkerkanten går vi tills vi kommer fram till ett litet torp som heter Kronoberg. Strax är vi framme vid den stora vägen. Nu har vi bara två kilometer kvar av vandringen. Vi passerar Mörrumsån igen, denna gång vid Lidekvarn. Vid Tolgs kyrka slutar vandringen. Nu är en dag med vandrarklubben slut.

Utflyktspärlor i Gårdsby

Nittonhundratals historia i vacker miljö

Text: Christer Lindqvist

Den här gången går turen till Norrgårda, denna lilla järnvägsort som ligger vid den numera nerlagda smalspårsjärnvägen. Det gamla trevliga stationshuset ligger fortfarande kvar, och genom byn slingrar den gamla järnvägsbanken - nu tyvärr utan räls. Här kan man traska eller under

vinterhalvåret åka skidor längs järnvägen. Det går nästan att höra det lilla tåget signalera vid varje vägövergång, (och de var många!). Alldeles i närheten av byn ligger den igenväxta fågelrika Fängsjön, där det snart kommer att börja samlas flyttfåglar.

Här i omgivningen finns små trevliga hagmarker med en under vår och sommar rik flora. Det är lätt att hitta en trevlig plats där man kan dricka sitt medhavda kaffe och lyssna till talgoxens vårliga kvitter.

Dagisplats?

Mitt i en lantlig idyll, ca i mil norr om Växjö, bedriver vi förskola och fritis. Ta chansen att kunna påverka ditt barns dagliga tillvaro - Kom med i vår härliga gemenskap!

Kontakta oss för mer information:
Föräldrakooperativet Trollbacken i Gårdsby
0470-611 99

